

Jaarverslag 2017 van activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Zandvoort

i.v.m. privacy wet zijn de achternamen verwijderd!

Elke maand worden er vanuit onze kerk kerkdiensten gehouden in de zorgcentra: de Bodaan en Huis in de Duinen. (zomermaanden staat dit stil)

Elke 3 weken worden er kerkdiensten in Nieuw Unicum gehouden vanuit de Raad van Kerken, waar we deels aan meewerken. (zomermaanden staat dit stil)

Januari

- Op zondag 8 januari beleed mw. Kim haar geloof en werd ze gedoopt.
- Verder trad in deze kerkdienst na 12 jaar trouwe dienst onze voorzitter en diaken mw. Yvonne af.
- Dhr. Pieter werd bevestigd tot diaken en dhr. Simon legde als diaconaal medewerker de gelofte van geheimhouding af. Ook werd afscheid genomen van onze Redacteur dhr. Pieter, onze bloemendienstverzorgster mw. Aty en alle dames van het liturgisch bloemschikken. Na de dienst hadden we onze nieuwjaarsreceptie.
- Zondag 29 januari was een oecumenische viering. Het jaarthema was: "Wegen van navolging". De Taizé-zanggroep Ubi Caritas o.l.v. Jan Peter werkt aan deze dienst mee en viert zijn tienjarig jubileum.
- De nieuwe redactie van het kerkblad (Marijke, Teunard, Hanneke) begon met het kerkblad van februari. Even leek er problemen met de verspreiding van het blad en bood mw. Barbara zich aan om te rijden, maar dit was achteraf niet nodig.
- De bloemendienst werd in eerste instantie overgenomen door dhr. Pieter en de predikant, maar later nam mw. Mariette de taak van Pieter over.
- Het aanspreekpunt voor de diaconie, na vertrek van Yvonne, is mw. Anne-Marijke geworden.
- Er is een antieke Klokbel ontvangen en deze is geïnstalleerd in de stille kapel om dienst te doen bij uitvaarten (teken om op te staan bij binnendragen kist) en bij In Memoriam (als steen en kaarsje geplaatst zijn).
- In januari heeft de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats gevonden.

Februari

- Eind januari/ begin februari zijn de 3 werkgroepen Eredienst, Pastoraat en Jeugd & jongeren samengesteld en hebben vergaderd.
- Zondag 12 februari vierden we het Heilig Avondmaal.
- In deze maand werd het boekwerk "Ode aan Zandvoort" huis aan huis verspreid, waar de beide kerken ook in vermeld staan.

Maart

- Zondag 5 maart startte de Veertigdagen tijd. Onze predikant ging voor en Onno zong liederen van Guido Gezelle.
- Maandagavond 6 maart was er een avond voor nieuw ingekomen gemeenteleden.
- Zaterdag 11 maart was het weer NL Doet dag, waar door veel vrijwilligers weer extra hand en span diensten werden verricht.
- Zondag 12 maart organiseerde de Werkgroep Jeugd & Jongeren na de dienst een activiteit voor de kleintjes. Er werden pannenkoeken gebakken voor de kinderen en hun ouders en keken naar een film.
- Donderdag 16 maart was de laatste keer dat van de bijbelgroep.
- Woensdag 22 maart was er een Feestavond 500 jaar Reformatie voor alle belangstellenden uit het dorp, waar ds. Teunard prachtige PowerPoint presentaties neerzette over de geschiedenis van de kerk. Ook werkte mee het koor the Trumpets of the Lord o.l.v. Rob en zong Onno solo. Verder spraken pastoor Bart en de burgemeester, die tevens de heren Teunard en Bart onderscheidde met het speldje van verdienste van Zandvoort.

April

- De werkgroep Pastoraat vergaderde.
- Zondag 9 april was het Palmzondag en tevens de laatste zondag van de veertigdagen tijd. Ds. Teunard ging voor, Minouska zong solo en in de kindernevendienst werden Palmzondagstokken versierd. Aan het einde van de dienst maakten de kinderen een rondgang door de kerk.
- Op Witte Donderdag 14 april vierden we het Heilig Avondmaal aan tafel.
- Goede Vrijdag 15 april ging ds. Teunard voor en zong Marjolein solo.
- Zondag 16 april Pasen, ging ds. Teunard voor en werkten Sixpack mee. Aan het begin van de dienst werd de Paaskaars 2017 de kerk binnengedragen. Veel gemeenteleden hadden bloemen meegenomen, zodat na de dienst bij zieken en ouderen een paasbloemengroet gebracht kon worden.
- In goed overleg heeft diaken Pieter zijn ambt neergelegd.

Mei

- Op 4 mei werden de bloemen bij het nationaalmonument neergelegd door Sam en Iris (beiden lid werkgroep Jeugd & Jongeren) geassisteerd door ds. Teunard.
- De werkgroep Eredienst vergaderde.
- Op Hemelvaartsdag werd wederom gestart met dauwtrappen o.l.v. Teun, daarna stond een heerlijk ontbijt klaar in het jeugdhuis en sloten af met een korte dienst o.l.v. ds. Teunard, die voorbereid was met de werkgroep Jeugd & Jongeren. De kleintjes staken met hulp van Sam en Iris een kaarsje aan in de gedachtenisboom voor de slachtoffers in Manchester.

Juni

- Zondag 4 juni Pinksteren, ging ds. Teunard voor en werkten mee: Annet solo, begeleid door haar man Arno. De kerkopstelling was door Ed en Marijke omgetoverd met tafeltjes en blauwe stoelen uit het jeugdhuis, zodat we na afloop direct koffie hadden. Ook werden er door de kinderen 12 kaarsen aangestoken verwijzend naar de 12 apostelen.
- Zondagmiddag 11 juni werd door Pieter en Ankie een feestje georganiseerd voor de 50^e verjaardag van Danny, die helaas geen familie heeft en in nieuw Unicum locatie Zandvoort woont.
- Maandagavond 19 juni hield ds. Teunard een lezing over het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Ondanks de warmte was er veel belangstelling en dronken we de koffie en een drankje buiten in de kerktuin.
- Zondag 18 juni werd de kerkdienst samen met de bewoners van Nieuw Unicum te Nieuw Unicum gevierd, waarbij we ook het Heilig Avondmaal vierden. Voorganger was ds. Teunard en het keyboard werd bespeeld door Pieter, woonachtig daar. Ook werkten Annet & Arno mee. Alles was goed voorbereid door Irene, de geestelijke verzorgster in N.U.

Juni/Juli/augustus

- Deze drie maanden werd de kerk opengesteld op woensdag van 11.00-14.00 uur. Er waren rondleidingsboekjes beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Er was veel belangstelling (ca. 850 bezoekers), waaronder een schoolklas, die kwam schuilen en doorgestuurd werd naar het jeugdhuis om te picknicken. Het zal volgend jaar herhaald worden.

Juli

- Zondag 2 juli ging ds. Teunard voor en zongen de Beach Pop Singers o.l.v. Arno. Er waren veel kinderen van de koorleden meegekomen, dus een ware uittocht van kinderen naar de kindernevendienst.
- Zondag 9 juli ging ds. Teunard voor en was een scoutinggroep uit Duitsland op bezoek. De preek werd voor een deel in het Duits gedaan, zodat de kinderen ook echt wat meekregen.
- Zondagavond 9 juli was er een orgelconcert door Willem.

- Zondagmiddag 16 juli hield ds. Teunard nogmaals de prachtige PowerPoint presentaties over de oudheid van de kerk ter ere van het Lutherjaar. Dit was op verzoek van oudere gemeenteleden, die in maart niet konden komen omdat ze 's avonds niet de deur uit gaan. Het geheel werd opgeluisterd met solo zang van Onno, begeleid op de vleugel door Caesar.
- Zondagavond 23 juli was er een orgelconcert door Willem Jan.

September

- Vrijdag 1 september waren 2 organisten uit Duitsland in Zandvoort. Ne even rondbellen was Teunard bereid ze te vergezellen naar het orgel, wat ze zo graag wilden bespelen.
- Zondag 3 september was er een oecumenische kerkdienst in de Agathakerk, voorgangers waren predikant en pastoor. De dienst stond in het teken van de expositie van schilderijen van de Syrische schilder Talal.
- Zaterdag 9 september was er eerst Open monumentendag en daarna begonnen we het startweekend met een goed verzorgde barbecue. 's Avonds waren er spelletjes en de jeugd bleef kamperen op leeglopende luchtbedden. De leiding "sliep" binnen.
- Zondag 10 september was startzondag, voorganger ds. Teunard m.m.v. Sixpack en een duet van Annet & Arno, begeleid door Greet op de vleugel.
- Donderdagavond 21 september werd in de kerkenraadsvergadering besloten om het aanbod van stoelen van Hotel Krasnapolsky te aanvaarden en de kerk en het jeugdhuis met stoelen in te richten, nadat het rapport "herinrichting kerk", uitgebracht door de gezamenlijke werkgroepen Eredienst en Herinrichting kerk, grondig was besproken.
- Werkgroepen hebben allen vergaderd.

Oktober

- Zondag 1 oktober vierden we het Heilig Avondmaal en ging ds. Teunard voor.
- Zaterdag 7 oktober werd weer Korendag georganiseerd door de Beach Pop Singers met het thema: Made in Holland.
- Zondag 15 oktober was er een zangdienst, waarin ds. Teunard voorging met Annet en Arno, Greet op de vleugel, Onno solo zang en Sixpack. De kinderen versierden cupcakes, die heerlijk smaakte bij de koffie. Er was een hoorcommissie in de kerk vanuit Harlingen.
- Van half oktober tot begin november werd er hard gewerkt door vrijwilligers om de kerk van bank naar stoel te toveren, grote schoonmaak, vloer lakken en twee zondagen in het jeugdhuis kerk gehouden.
- Zaterdag 21 oktober hoog bezoek van de dochter Elly van de Joodse voorganger in Zandvoort tot 1942. Ze had haar drie zonen uit Israël meegenomen. Ze had het boek over de Joodse gemeenschap van Zandvoort gelezen en heeft een paar uur met ds. Teunard gepraat en foto's bekeken. Verder een bezoek gebracht aan haar geboortehuis en het Joods monument.

November

- Zondag 5 november werd de heringerichte kerk weer in gebruik genomen met een feestelijke dienst, waarin voorging ds. Teunard, die tevens een PowerPointpresentatie toonde over kerkinterieurs de eeuwen door met hondjes in de kerk en een kleine fotoreportage van het werk door alle vrijwilligers in de afgelopen weken gedaan.
- Zondag 12 november was er een oecumenische kerkdienst in onze Dorpskerk. Het jaarthema "Wegen van Navolging" werd uitgediept met "goede voorbeelden".
- Zondagmiddag 12 november was er een slotmanifestatie, actie Nationaal Joods Monument, waarbij de namen van 306 Zandvoortse Joden werden genoemd. Schoolkinderen hadden op tegels de namen geschreven en versierd.
- Zondag 26 november was Zondag voleinding, waarin de namen van de overleden gemeenteleden worden genoemd. ds. Teunard ging voor, het Fluitensemble o.l.v. Irene speelde mooie muziek. Na de dienst konden de nabestaanden de gedachtenissteen en een witte roos mee naar huis nemen.

December

- Zondag 3 december begon de adventstijd en ging ds. Teunard voor en Onno zong solo begeleid door Arjan.
- Vrijdagavond 15 december gaven de Beach Pop Singers een kerstconcert o.l.v. Arno en aan de vleugel Bobo. Het kinderkoor van de Maria School zong en Andries speelde op de bugel (blaasinstrument).
- Zondag 10 december ging ds. Leon voor en maakten de kinderen o.l.v. Annet kerststukjes.
- Zondag 17 december ging ds. Teunard voor en werkten mee Annet & Arno met solo zang. We vierden het Heilig avondmaal. Mw. Ankie werd tot pastoraal ouderling herbevestigd evenals dhr. Ed tot diaken. Mw. Yvonne werd na 11 maanden "rust" opnieuw tot diaken bevestigd.
- Donderdag 21 december was de jaarlijkse ouderenkerstviering.
- Zaterdag 23 december bracht de Protestantse Gemeente Harlingen een beroep uit op onze predikant Teunard, die dit beroep aanvaard heeft.
- Zondagavond 24 december was de Kerstnachtviering. Ds. Teunard ging voor en de Beach Pop Singers o.l.v. Arno en aan de vleugel Greet en op de bugel Andries werkten mee. Ook zongen Annet & Arno.
- Maandag 25 december Kerst, ging ds. Teunard voor en was er solo zang van Minouska.
- Zondag 31 december hadden we een Zang & Dankdienst waar ds. Teunard voorging m.m.v. Sixpack
- Zondagavond 31 december was er een oecumenische oudejaars-kerkdienst in de Agathakerk. Voorgangers waren ds. Teunard en pastoor Bart.

Scriba, januari 2018