



Protestantse gemeente
Zandvoort

Geloof·Hoop·Liefde

Kerkblad

85e jaargang nr. 11

december 2018



bruna

ERKENDE BOEKHANDEL

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort
Tel. 023-5716033 - Fax 023-5716540



Grote Krocht 3-5
2042 CT Zandvoort
tel/fax 023 5719058

DE TROMP WINKEL *De smaakmakers bij u thuis*

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c

Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur

di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)



BLOEMSIERKUNST

J. Bluijs

*De specialist
in al uw
bloemwerken*

Haltestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.: 023 - 571 20 60

Kerkblad



Protestantse gemeente Zandvoort en Bentveld

85-ste jaargang nr. 11

december 2018



Vacature
Marijke van Wonderen
Hanneke Reitsma

Van de redactie

Voor u ligt het kerkblad van december.

Ik zal heel blij en dankbaar zijn als er weer een predikant is, die de eerste bladzijden van ons kerkblad voor zijn rekening neemt.

Belangrijkste data:

Zondag 9 december na de dienst zal ds. P.J. Vrijhof zich voorstellen, daarna zal de gemeente stemmen over het al dan niet beroepen van de voorgedragen predikant.

Eén volmachtstempel kan per persoon worden uitgebracht via een briefje, waarop de beide namen en adressen staan en een handtekening met datum van de volmachtgever!

Maandag 24 december om 22.00 uur Kerstnachtdienst

Dinsdag 25 december om 10.00 uur Kerstviering

Zondag 6 januari 2019 om 10.00 uur Nieuwjaars begroeting

Het lied van de maand januari 2019 wordt: Lied 523 "Christus ging als eerste".

Veel leesplezier!

Gezegende Kerstdagen en goede Jaarwisseling!
Hanneke en Marijke

De Vredekonink

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. (Lucas 2: 13-14)



Het woordenboek omschrijft vrede als rust, kalmte en eensgezindheid. Goddelijke vrede impliceert ook eensgezindheid, eendracht en verzoening tussen mensen. Als Jezus naar de aarde komt, wordt de vrede, die reeds aan Adam en Eva in het paradijs beloofd werd, werkelijkheid. Het engelenkoor zingt in de velden van Bethlehem over deze vrede. De komst van de langverwachte Messias houdt in dat er weer vrede op aarde zal heersen, omdat God een welbehagen in mensen heeft.

Als de bejaarde Zacharias de boodschap van de engel, dat de Messias geboren zal worden, hoort, zingt hij een prachtig loflied, waarin hij de naam die Jesaja voor de Messias-Koning gebruikt, onderschrijft. Vrededorst, Koning van vrede, is een van de namen die Jesaja gebruikt voor het Kind wiens geboorte hij in Jesaja 9:5 voorspelt.

Ieder kerstfeest biedt God zijn vrede opnieuw aan jou en mij aan. Omdat Jezus geboren is voor iedereen die in Hem gelooft, hebben we deel aan zijn vrede en verzoening. Hij wil ook dit kerstfeest je onnodige zorgen en angsten wegnemen en ze inwisselen voor zijn vrede en vreugde.

Is Jezus al de Koning van je leven? Dan zal zijn vrede in je leven neerdalen. Aarzel niet langer om die vrede in je leven een plaats te geven.



Here Jezus, dank U wel dat U naar de aarde gekomen bent om vrede te brengen. Ik weet dat er helaas weinig te zien is van uw vrede in mijn leven. Wilt U mij alstublieft uw vrede geven?

Uit: Nieuw dagboek voor de vrouw
"Leven nabij God"
Auteur Nina Smit

Lied van de maand december: Lied443, alle vier de verzen.

“De engel Gabriël komt aangesnel”

De engel Gabriël komt aangesnel,
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel.
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon,
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

Jouw moederschap een zegen, weet dat wel,
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel,
en alle mensen danken jou de eeuwen door;
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

Verwonderd kijkt Maria, heft het hoofd,
en zegt: voor mij is goed wat God belooft.
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam:
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

Emmanuel, de redder, bracht zij voort
In Bethlehem, die kerstnacht naar Gods woord
voor allen die geloven zal zij altijd zijn
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.

In “Iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied:

Het dagelijks leven is vol van kleine wonderen. Als je leert je ogen ervoor te openen verrast het je steeds opnieuw. Het is mooi. Het maakt je gelukkig. Je bent God dankbaar. Soms word je verrast door grote wonderen. Er gebeurt iets moois wat je onmogelijk had kunnen bedenken. In de grijze sleur van je leven breekt een stralend licht door. Zoiets- maar dan wel heel krachtig- ervaart Maria. Dit lied noemt haar een ‘meisje zo gewoon’. In het leven van dat gewone meisje komt plotseling een engel binnen. Zijn vleugels stralen als zon beschenen sneeuw. Vurige ogen kijken haar aan. Alles is even krachtig in dit moment. Vooral wat de engel zegt: ‘Je zult een Zoon krijgen die de redder van de wereld zal zijn’. Dit meisje, zo gewoon, is de hoogst uitverkoren vrouw. Een krachtig licht breekt door in haar leven. Het verlicht de hele wereld. Maria reageert geschrokken. Maar ook verrast: dit kan niet waar zijn. Je merkt in haar reactie ook nederigheid en aanvaarding. Het loopt uit op een loflied: Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam. Maria: een vrouw om in verwondering te volgen.

‘Ook in de dood blijft God onze God’

In onze spreektaal speelt de hemel nog een rol. Maar in het geloofsleven? Ook in de Bijbel speelt de hemel, als plek waar we na onze dood zullen zijn, nauwelijks een rol. Wat stellen we ons bij de hemel voor en kan dat beeld nog troosten?

Een goed gesprek met emeritus professor dr. Jan Muis

U was gemeentepredikant en bent hoogleraar geweest.

Wanneer kwam de hemel vaker ter sprake?

‘Er is mij weinig gevraagd over de hemel, ook niet als predikant. De vraag hoe het daar zou zijn, is nauwelijks aan de orde gekomen, zelfs niet bij sterven en begraven. En uit de collegezalen herinner ik me die vraag helemaal niet. Toen Fokkelien Oosterwijk mij ter gelegenheid van haar emeritaat uitnodigde voor het Westersymposium, met als thema *Lieve Hemel*, was ik heel verrast. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik er concreet mee bezig ging.

De hemel, als plek waar wij na onze dood zullen zijn, speelt in de Bijbel nauwelijks een rol. Er zijn spaarzame aanwijzingen zoals in de Hebreeën en Openbaring, maar het koninkrijk van God staat voorop. Paulus schrijft dat wij als we sterven bij de Heer zullen zijn. Jezus heeft met de Sadduceeën een discussie over de opstanding. Hij geloofde evenals de Farizeeën in de opstanding van de doden. Rond de Middeleeuwen komt het hemelgeloof in de plaats van het opstandingsgeloof.’

Welke voorstelling van de hemel heeft u ontwikkeld?

‘Wij kennen lengte, breedte en diepte als de drie dimensies. Einstein introduceerde tijd als vierde dimensie. Het is niet onmogelijk dat daarnaast een ruimte bestaat met meer dimensies, die wij niet kennen. De schepping is veel groter en dieper dan de dingen die wij zien en aanraken. Er is een kant aan de werkelijkheid waar wij geen idee van kunnen vormen. Dit strookt met het beeld van God die ook groter is dan wij ons kunnen voorstellen. Het is een abstract denkbeeld waarmee ik min of meer kan verdedigen dat de gedachte van een hemel niet absurd is. Het raakt aan poëzie, juist omdat het alles omvat en ons voorstellingsvermogen te boven gaat.’

Is het geloof in God onlosmakelijk verbonden met de hemel?

‘Ik denk niet dat je in de hemel kunt geloven zonder in God te geloven- maar wel andersom. Althans, de hemel als plek waar wij zullen zijn. In het geloven van alledag gaat het er veel meer om of je leeft in verbondenheid met God.’

Maar we laten ons het hemels perspectief zo afpakken. Waarom?

‘Godfried Bomans zei: “Vroeger als je dood ging was je er bijna – nu ben je er bijna geweest.” Wij gelovigen zijn ontzettend bang voor ouderwets te worden aangezien. Het is ook een reactie op het eenzijdige hemelgeloof. Toch vind ik dat er de laatste paar jaar sprake is van een kentering. Er wordt niet meteen meer lacherig gedaan over het geloof.’

Vanwaar de neiging in onze samenleving om zo veel mogelijk te onttoveren?

‘Religie heeft ook gevaarlijke kanten. Mensen werden klein gehouden. De kerk gunde ons eigenlijk het leven niet. Maar door de Verlichting werden we mondig en gingen we op onderzoek uit. Vroeger baden we tot God, nu gebruiken we kunstmest. Al dat zogenaamd mythische en magische werd vervangen door verstand en techniek, en zo boekten we enorme successen. Denk maar aan de geneeskunde. Het verhaal ging dat dit alles werd bevochten op het christelijk geloof. Maar je kunt ook zeggen dat het besef dat de schepping ons gegeven werd en dat wij er gebruik van mogen maken mede aan het christendom te danken is. In mijn visie is er geen basis voor de gedachte dat geloof en wetenschap niet kunnen samengaan. Maar nu zijn wij het die alles willen beheersen en zo kun je met een puur materialistische werkelijkheid blijven zitten. Eten, drinken, vrolijk zijn. Veel mensen verkiezen die zekerheid. Anderen gaan toch op zoek naar verdieping en spiritualiteit.’

Hebben we meer verbeeldingskracht nodig?

‘Verstand en kennis moet je nooit uitschakelen. De uitdrukking “Geloven doe je maar in de kerk” is natuurlijk onzin, juist daar denk je na. Alleen, je moet weten waar de grenzen van de kennis liggen en waar het vermoeden begint, dat het bestaan een wonder is, volstrekt niet vanzelfsprekend. Alles is groter dan wij kunnen begrijpen, met ons verstand kunnen pakken. Dat nodigt uit tot verbeelding. In die zin lijken geloof en poëzie op elkaar. Poëzie roept herkenning op. Willem Jan Otten schreef een prachtig gedicht over zijn vader die bijkomt uit een coma en vertelt dat hij een koor hoorde en de muziek herkende, al wist hij niet wie zongen noch wie de componist was.

Zulke beelden worden ook gestimuleerd door de Bijbelse verhalen, kijk naar het scheppingsverhaal.

Dus inderdaad: geloof kan niet zonder verbeeldingskracht.'

In uw lezing op het Westersymposium komen woorden als vertrouwen, hopen, verwachten en geloven vaak voor. Wat zijn de verschillen?

'Geloven is vertrouwen. In christelijke zin het vertrouwen op God, op Christus, met je hart, verstand en wil. Volgens mij is vertrouwen positief, onvoorwaardelijk en altijd aan een ander gekoppeld. Zolang die betrouwbaar blijkt. Je kunt het dus ook verliezen.

Verlangen is een gemengd gevoel, want het duidt op een gemis: je wilt ergens zijn waar je niet bent of je verlangt naar iemand die nooit komt. Levinas zei: "Echt verlangen kan nooit worden vervuld, want dan is het geen verlangen meer". Geloven is verlangen én vertrouwen. Als het op de toekomst is gericht, wordt het hoop. Verlangen kan ook omslaan in wensdenken. Tegenwoordig hoor je meer over verlangen spreken dan over vertrouwen. Ik vind verlangen heel belangrijk, maar geloven is meer dan dat.'

En de hemel?

'Ik geloof erin en vertrouw erop, maar ik verlang er niet naar. Ik houd van het leven. Wel kan ik me situaties voorstellen waarin mensen hevig naar de hemel verlangen. Hoewel we niet precies weten wat dat is, weten we dat God ook in de dood onze God blijft en wij niet alleen zullen zijn. Als je met Hem samen bent, ben je in de hemel. Daar hoop ik op. Ik vertrouw erop dat God mij daar niet alleen zal laten.'

Straks is het Eeuwigheidszondag. Kan het beeld van de hemel ons nog troosten?

(Redactie: dit is in Zandvoort vorige maand gevierd)

'Vreemd genoeg wordt er tijdens zo'n dienst zelden over de hemel gesproken. Persoonlijk zou ik het woord niet mijden en het als troost aanreiken. In de Bijbel is de hemel een tussenstation, het einddoel is immers het rijk van God, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is de grote verwachting.

Of onze gestorven dierbaren daar zijn? Ik zou het geweldig vinden, maar in de Bijbel lees ik er niets over. Jezus zegt dat wij in de opstanding als engelen zullen zijn. Ik weet niet of wij elkaar dan zullen herkennen. Maar er zal vreugde zijn en geen gemis. Ik wacht af hoe God ons zal verrassen.'

Uit maandblad Woord en Weg, november 2018

Van de voorzitter

Wat is er veel gebeurd de afgelopen tijd:

U heeft vast de uitnodiging voor de gemeentevergadering ontvangen. De beroepingscommissie heeft een unanieme aanbeveling gedaan om ds. P. J. Vrijhof te beroepen. Een aanbeveling die de kerkenraad unaniem heeft overgenomen. We hopen u te mogen begroeten bij de gemeentevergadering waarin ds. Vrijhof zichzelf zal voorstellen.

Dhr. van Amerom heeft aangegeven wegens gezondheidsredenen in 2019 een stuk minder orgelbeurten voor zijn rekening te willen nemen. De kerkenraad dankt namens de gemeente dhr. van Amerom voor zijn trouwe dienst aan onze gemeente. U verdient het om het nu wat rustiger aan te doen!

Inmiddels is de laatste maand van het jaar aangebroken. Mogen we uitzien naar het feest van belofte. Voor sommigen onder ons misschien wel een moeilijke maand om een geliefde die gemist wordt of andere moeilijke omstandigheden. We hopen als gemeente te blijven omzien naar hen. Dat we het Licht dat is opgegaan door mogen geven aan elkaar.

Ik mag u vast uitnodigen om de nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari na afloop van de dienst bij te wonen.

Namens de Kerkenraad wens ik u gezegende Kerstdagen en voorspoedig 2019.
Yvonne

Vanuit de diaconie

De komende feestmaand willen we als diaconie oog hebben voor hen die het minder goed hebben in deze wereld. We hebben een aantal collectes waar we uw speciale aandacht voor vragen:

We zullen deze maand collecteren voor de voedselbank, kinderen in de knel en de steptocht 22q11.

Nu hoor ik u bij dat laatste doel denken "nooit van gehoord".

Ik ga proberen het kort uit te leggen. In mei heeft een groep jongeren een nachtje in het jeugdhuis geslapen. Om geld op te halen voor evangelisatie in Thailand fietsten zij van West(Zandvoort) naar Oost(Rijssen). Ik bleef contact houden met de jeugdwerker uit Rijssen die dit organiseerde. Zo kwam ik

erachter dat zijn dochter 22q11 heeft. Nu heeft het zoontje van een collega van mij dit ook. Deze aandoening zorgt voor vele diverse problemen. Na het syndroom van Down is deze aandoening het meest voorkomend. Er wordt echter weinig onderzoek gedaan naar deze aandoening.

Nu hebben de jongeren uit Rijssen 242 km!!! gestept om geld op te halen voor onderzoek en bewustwording van dit syndroom dat pas in 1990 ontdekt is en voor veel gezondheidsklachten zorgt. Wilt u hier meer over weten dan kunt u mij benaderen.

Namens de diaconie wens ik u gezegende Kerstdagen en voorspoedig 2019.

Yvonne

De komende maand zullen we collecteren voor:

2 dec. Voedselbank	24 dec. Kinderen in de Knel
9 dec. Stichting Benja	25 dec. Diaconie algemeen
16 dec. Steptocht 22q11	30 dec. Bloemenfonds
23 dec. Stille hulp	6 jan 2019 diaconie algemeen

Mocht u een gift willen doen dan vindt u achterin het kerkblad de gegevens. Graag indien van toepassing het doel vermelden van uw gift.

Alvast onze dank voor uw gift. De Diaconie

Collecte overzicht sept t/m okt 2018

2-9-2018	62,20	7-10-2018	30,30
9-9-2018	55,35	14-10-2018	136,65
16-9-2018	54,35	21-10-2018	42,75
23-9-2018	31,35	28-10-2018	65,15
30-9-2018	63,75		Anne-Marijke, Penningmeester Diaconie

Kerstviering voor oudere gemeenteleden

Donderdag 20 dec om 13.30 uur zal de jaarlijkse Kerstviering voor oudere gemeenteleden plaats vinden. Een viering voor gemeenteleden, die ouder dan 75 jaar zijn, maar ook jongeren zijn van harte welkom. Het gaat juist om de ontmoeting in deze dienst. Vieren met elkaar en gezamenlijk een fijne middag hebben in deze voor sommigen moeilijke tijd.



We hopen u deze middag een sprankje licht mee te geven.
Rond 15.30 willen we de viering afsluiten, mogelijk uitloop tot 16.00 uur.

Dit jaar zijn we zeer verheugd om te melden dat de kinderen van de Oranje Nassau School onder leiding van Maaïke bereid zijn hun musical “de Sterrenkijker” voor ons op te voeren.

Meldt u even of u aanwezig bent deze middag? Dit in verband met de inkoop. We zoeken ook wat jongere gemeenteleden die willen helpen met het serveren van de hapjes en drankjes.

We hopen u te mogen begroeten op donderdag 20 dec.

Comm. Ouderenkerstviering

Van de commissie EREDIENST:

Tijdens het Kerstfeest zal er veel muziek ten gehore worden gebracht.

OP Kerstavond, 24 december, om 22 uur zal voorgaan Ds. J.A.J. Seeleman en medewerking verlenen Annet en Arno, Andries met zijn Bugel en ons eigen Sixpack.

Op eerste Kerstdag, om 10 uur, zal voorgaan Ds. T.G. van der Linden en dan zal ook Andries met de Bugel van de partij zijn en gaat Onno zingen, o.a. een Jiddisch lied met begeleiding van Wout.

We hopen dan velen van U daar te ontmoeten en feestelijke diensten met elkaar te beleven.

Een hartelijke groet namens de comm. Eredienst, Lida

Zaterdag 8 december actiedag voor Stichting *Benja* in Oeganda van 11.00 – 15.00 uur in/om jeugdhuis

We hopen als gezin komende zomer naar Oeganda te gaan. Daar gaan we een paar weken werken aan projecten voor Stichting Benja, meer informatie is te vinden op www.benja-online.nl.

Wij proberen op verschillende manieren geld op te halen voor de projecten van deze stichting. Dit doen we in Zandvoort op Zaterdag 8 december met een actiedag in en om het jeugdhuis.

Wat gaan we doen?

Er zijn verschillende activiteiten voor de kinderen onder leiding van Maaïke:

- Kinderactiviteiten (strippenkaart €5) met hulp van Rekreade. We mogen materiaal van Rekreade kosteloos gebruiken.
- Poppenkast € 3,50, kinderen kunnen intekenen voor de Voorstellingen.
- Enveloppen trekken € 1, altijd prijs.
- Grabbelton € 0,50.

Activiteiten voor iedereen:

- Kerstbakjes maken € 5, kinderen tot 12 jaar alleen onder begeleiding.
- Boeken en andere leuke (kerst)dingen te koop voor € 1.
- Verkoop van koffie, thee, limonade, cake, (broodje) hamburger, frikandel, diverse soepen, broodje knakworst.

We zoeken nog:

- Mensen die willen helpen met de catering, enveloppen trekken, grabbelton.
- Bakjes, mandjes, bloempotten en kerstversiering voor de kerstbakjes, graag tussen 10 en 11 uur langsbrengen.
- Kerstspullen voor de verkoop.
- Boeken.

We nodigen jullie allemaal van harte uit om deze actiedag mee te maken. Zegt het voort en neem gerust familie, vrienden, kinderen en kleinkinderen mee!

Arjan, Marleen, Daniëlle en Ruben

Kerstfeest met de Beach Pop Singers

Op vrijdag 21 december om 19.00 geven de Beach Pop Singers een gratis kerstshow in onze mooie kerk.

Het is een gratis concert voor vooral de oudere en eenzame mensen die we een gezellige avond willen bezorgen. Maar de jongere mensen onder ons zijn natuurlijk ook welkom.

Wij brengen deze avond optredens van The Beach Pop Singers, een kinderdansgroep en een orkest uit Zaandam.

Dit alles onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes.

Wilt u er deze avond bij zijn, meldt u zich dan aan bij Jose, en bij haar kunt u ook opgeven of u gehaald en weer naar huis gebracht wilt worden. Wees er snel bij, want vol is vol.

We hopen u te mogen verwelkomen op vrijdag 21 december.





HET GOEDE UUR

Het is niet te geloven, maar de eerste drie maanden van Het Goede Uur seizoen zijn alweer voorbij. De tijd vliegt onder je handen weg. Ik kan u vertellen, dat de dames ons trouw zijn gebleven. Ze komen iedere maand, als het mogelijk is, weer naar het Jeugdhuis. Daar geniet iedereen van het samenzijn, het praten met elkaar en van de fijne programma's. Iedere maand is er weer een ander onderwerp.

Heel divers allemaal en voor elk wat wils!

Wij sluiten dit jaar (2018) af met een ADVENTSVIERING.

Deze wordt gehouden op woensdag 12 december. Let op, dat is niet op de laatste woensdag van de maand. Vanwege alle drukte rond de kerstvieringen in het dorp heeft het bestuur gemeend af te moeten wijken van onze routine. Ook het aanvangstijdstip wijkt af van de reguliere ochtend.

Deze viering, uiteraard met veel aandacht voor het Kerstfeest, begint op 13.30 uur en zal tot uiterlijk 16.30 uur duren.

Wij beginnen met een broodmaaltijd; in aansluiting daarop de Advent/Kerstviering.

Medewerking wordt verleend door het Fluitensemble o.l.v. Irene.

Wij hopen er weer met elkaar een fijne middag van te maken.

Het versterkt onze verbondenheid en saamhorigheid.

Namens het bestuur, Froukje



KERKDIENTEN

Zondag	2 december	10.00 uur	1^e Advent
Voorganger	ds. N. Paap		
Organist	A. Woudenberg		
Collecten	1. Diaconie; 2. Kerk		
Zondag	9 december	10.00 uur	2^e Advent
Voorganger	mw. ds. M.W. Gehrels		
Organist	C. Verschoor		

Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 16 december 10.00 uur 3^e Advent
Voorganger mw. ds. S.P. Neuféglise **Heilig Avondmaal**
Organist H. van Amerom
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 23 december 10.00 uur 4^e Advent
Voorganger ds. Stobbelaar
Organist A. Woudenberg
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Maandag 24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst
Voorganger ds. J.A.J. Seeleman m.m.v. Annet & Arno
Organist W. Stroman Sixpack en op de Bugel
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk Andries

Dinsdag 25 december 10.00 uur eerste Kerstdag
Voorganger dr. T.G. van der Linden Andries op de Bugel
Organist A. van Amerom Onno &
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk Wout op de gitaar

Zondag 30 december 10.00 uur
Voorganger ds. J.A.J. Seeleman
Organist H. van Amerom
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Maandag 31 december 17.00 uur Oecumenische viering
Voorganger pastor B. Putter en mw. Y. Bijster-Bol **in Agathakerk**

Zondag 6 januari 10.00 uur Nieuwjaarsbegroeting
Voorganger ds. J.A.J. Seeleman
Organist A. Woudenberg
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag **13 januari** **10.00 uur**

Voorganger ds. J.A.J. Seeleman
Organist H. van Amerom
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum

Zaterdag 15 december 10.45 uur mw. Marina Wassenaar

Oecumenische Diensten in het Huis in de Duinen

Vrijdag 14 december 10.00 uur verzorgd door de RK-kerk
Vrijdag 28 december 10.00 uur mw. A.H. Joustra-Brokmeier

Oecumenische Diensten in Huize Bodaan

Maandag 17 december 16.00 uur ds. Wessel Westerveld
Kerstviering

Agenda

Zat 8 dec	Actiedag voor stichting Benja in Oeganda voor 11-15.00 uur		
Zon 9 dec	Gemeentevergadering	in jeugdhuis	11.30 uur
Don 20 dec	Ouderenkerst feest	in kerk	13.30 uur
Vr 21 dec	Kerstshow Beachpopsingers	in kerk	19.00 uur
Don 10 jan	Werkgroep Pastoraat	in consistorie	10.00 uur

Opname in het ziekenhuis

De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis-bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan een van de Kerkenraadsleden.



Van de administratie kerkblad

In verband met de jaarlijks sterk stijgende kosten van het onderhouds-abonnement van ons kopieerapparaat en bijkomende kosten, zoals hulpmaterialen en bankkosten zijn wij nu na drie jaar genoodzaakt de prijs van het abonnement op het kerkblad te verhogen naar € 11,50 per jaar voor abonnees in Zandvoort.

De afgelopen jaren zijn de portokosten voor abonnees buiten Zandvoort fors toegenomen.

Per 1 januari 2019 wordt de verzending € 1,74 per maand. Wij hebben gemeend het abonnement nu vast te stellen op € 19,00 per jaar.

In de vergadering van 12 november 2018 is het College van Kerkrentmeesters akkoord gegaan met boven vermelde verhogingen.

Cor IJ.

Een bericht van uw ontvanger.

Het is al bijna het einde van het jaar 2018.

Tijd om terug te blikken.

Hoe is de kerkbalans dit jaar verlopen?

Ondanks het feit dat er dit jaar weer een aantal mensen die bijdragen zijn overleden of verhuisd, hopen we toch het bedrag van de begroting van 2018 (55.000 euro) te halen.

Allereerst dank aan alle (doop) -leden die een bijdrage aan de kerkbalans 2018 hebben gedaan.

Tot nu toe is er 53.159,85 euro binnen gekomen.

Er zijn nog een aantal toezeggingen niet betaald. Volgende week zal ik die mensen een herinneringsbrief sturen.

Heeft U geen toezegging gedaan maar wilt u toch bijdragen, dan kunt U dat doen op rekening: NL22 INGB 000 004 27 89

In januari 2019 start de nieuwe kerkbalans voor 2019.

Hierover leest U meer in het kerkblad van januari.

De allerbeste wensen voor een voorspoedig 2019.

Verslag Gemeentebijeenkomst op zondag 4 november 2018

De gemeente wordt gehoord i.v.m. wijzigingen in de Plaatselijke Regeling.

De voorzitter heet iedereen welkom.

Als eerste komt aan de orde de samenstelling/ grootte van de kerkenraad.

In de plaatselijke regeling staat het aantal kerkenraadsleden op elf personen.

Om besluiten te kunnen nemen moet het vereiste Quorum van de helft plus één aanwezig zijn, dus min zes personen.

In oktober kon de vergadering niet doorgaan, daar door vakanties het vereiste aantal niet beschikbaar was. Het huidige aantal is momenteel negen personen.

In het voorjaar 2019 zullen twee leden aftreden en op oproepen voor nieuwe ambtsdragers, is geen reactie gekomen. Dit betekent dat het aantal dan op zeven uitkomt. Dit is het minimum dat volgens de kerkorde van mei 2018 is toegestaan, mits er diaconale medewerkers en kerkrentmeesters aanwezig zijn.

Daarom het verzoek om de grootte van de kerkenraad te wijzigen naar zeven personen.

Het tweede is de uitbreiding van type gemeenteleden in de kerkorde van mei 2018 en of ze al dan niet stemrecht hebben en/ of verkiesbaar zijn.

Tot heden hadden we Belijdende leden, Doopleden en Gastleden (belijdende en doop), die lid waren van een andere kerkgemeenschap dan de PKN.

De uitbreiding bestaat uit Vrienden, dat een verzamelnaam is voor: Vrienden (belijdende en doop) vanuit een andere PKN-gemeente. Ook heten mensen, die geen lid zijn van een kerkelijke gemeenschap maar zich wel betrokken voelen, Vrienden.

De Generale Synode heeft een aantal mogelijkheden opengelaten om door de gemeente zelf te beslissen. De kerkenraad heeft hierin beslist en hun besluit voorgelegd aan de gemeente. (zie vorig kerkblad)

Op de bijeenkomst kwam de suggestie om gastlid/ vriend wel verkiesbaar te stellen om zo de nood aan kerkenraadsleden te lenigen. De kerkenraad had hierover gesproken in haar vergadering, maar acht dit niet wenselijk.

Gastleden zijn lid van een andere kerkgenootschap, waardoor de eigen Protestantse Identiteit niet gewaarborgd is.

Vrienden wonen buiten de gemeente, dus afstand bij (onverwachts) vergaderen is een belemmering en ze zijn minder betrokken bij de burgerlijke gemeente van Zandvoort

Dit laatste geldt niet voor Vrienden, die geen lid zijn van een kerkelijke gemeenschap. Echter deze groep is door de Generale Synode al uitgesloten om verkozen te worden.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.

Scriba

Dit verslag is op de kerkenraadsverg. van 29 nov. besproken en goedgekeurd.

Afgelopen diensten

Zondag 4 november ging ds. Terpstra uit Heemstede voor.

Zondag 11 november gingen ds. Seeleman uit Haarlem en mw. Boddaert voor in een oecumenische viering m.m.v. het koor Ubi Caritas o.l.v. dhr. Versteege. Het thema van de dienst was "Ga met God".

De kinderen gingen pompoenen uithollen en kwamen terug met een kaarsje erin, zodat de lichtstralen door de gaten aan de zijkant te zien waren.

Zondag 18 november ging ds. mw. ten Heuw uit Leiden voor.

Zondag 25 november ging ds. Stobbelaar uit Driehuis voor en herdachten we de overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar.

De namen van de overledenen werden voorgelezen, waarbij steeds een dia met naam verscheen en een lichtje werd ontstoken. Ook konden daarna gemeenteleden zelf voor een dierbare een kaarsje aansteken.

Het fluitensemble o.l.v. Irene werkte aan de dienst mee. Na afloop konden nabestaanden een witte roos en de gedachtenissteen meenemen.

Begroting 2019 van het College van Diakenen

	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten uit rente en dividenden	40	170	188
Opbrengsten levend geld	2.700	3.850	8.581
Door te zenden collecten en giften	1.150	700	955
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	--	--	--
Totaal baten	3.890	4.720	9.724
Uitgaven en Kosten			
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	800	600	921
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	700	650	921
Kosten beheer, administratie en archief	230	250	271
Rentelasten/bankkosten	130	120	139
Diaconaal werk plaatselijk	500	1.800	2.044
Diaconaal werk regionaal/landelijk	80	0	19
Diaconaal werk wereldwijd	300	600	1.187
Afdracht door te zenden collecten en giften	1.150	700	955
Totaal lasten	3.890	4.720	6.226
Saldo baten – lasten	0	0	3.498

De Bedelaar (anoniem)

Die afgeleefde man, die bijkans nakend zit.
En rillend van de kou, mij om een duitje bidt.
Is even goed als ik, Gods wijsheid gaf alleen
mij wat meer geld dan hem, Ben ik beter?...Neen.
Een vroom en eerlijk mens draagt dikwijls slechte kleren,
Ik wil dan ook de deugd in arme mensen eren,
Die met verachting op hem ziet,
Doet naar het bevel van Jezus' niet.

Uitgave N.V.V., aangereikt door dhr. J. Kerkman

Begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters

Begroting 2019

	begroting 2018	realisatie 2017	begroting 2019
baten			
Kerkebalans	57.000	56.090,00	55.000
Kollekten	6.500	5.898,45	5.500
Giften	1.500	13.118,10	1.500
Solidariteitsfonds	1.800	1.700,00	1.700
Verhuur gebouwen	7.500	2.755,72	2.500
Rentebaten	3.000	1.032,63	1.000
Opbrengst beleggingen	5.200	5.388,55	5.200
Subsidie		4.369,00	
Diverse ontvangsten	450	371,82	450
totaal baten	82.950	90.724,27	72.850
lasten			
Salaris en overige kosten predikant	67.000	68.416,79	60.000
Afdrachten (o.a. Quotum en Solidariteitsfonds)	6.000	6.185,08	6.200
Onkostenvergoeding koster/organist/gastpredikant	7.500	8.147,76	8.200
Kosten centrale ledenadministratie	250	14,00	100
Kosten kerkebalans		191,27	200
Controlekosten	700	713,90	700
Drukwerk/Lidmaatschappen/abbonementen	750	1.141,97	1.000
Onderhoud	6.000	6.608,97	6.000
Onderhoud dak		23.119,47	
Assurantie/belastingen	4.000	3.560,26	4.000
Gas/water/elektriciteit/telefoon	10.500	11.974,28	12.500
Diversen	2.000	2.058,92	2.000
Bankkosten	1.000	1.052,91	1.000
PR (inclusief website)	1.000	181,50	500
Koren	500	190,00	500
Afschrijving werkruimte onderhoudsploeg	900	900,00	900
totaal lasten	108.100	134.457,08	103.800
Saldo baten - lasten	-25.150	-43.732,81	-30.950,00
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	0	0,00	0
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	0	0,00	0
totaal	0	0	0
Resultaat	-25.150	-43.733	-30.950

Muziek op de zondagmiddag

Iedere laatste zondagmiddag van de maand om 16.00 uur, Oosterparkstraat 44 Zandvoort, Toegang GRATIS.

Presentatie: Onno van Dijk en Alvin Mubarak, Techniek: Wout Age

Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten

Zondag 16 december KerstConcert

Alphens Kamerkoor Cantabile o.l.v. Simon Stelling

Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur Toegangs prijs: 5 euro

Taizé dienst



Iedere eerste vrijdagavond van de maand is er een Taizé-dienst.
's Winters in de Agatha Kerk in Zandvoort
met teksten, gebed, zingen en stilte. Van 19.30-20.00 uur.
Het inzingen begint om 19.00 uur.



Het Goede Uur, Woensdag 12 december uur om 13.30 uur
Spreker: m.m.v. het fluitensemble o.l.v. mw. Irene
Onderwerp: Adventsviering

Belangrijke rekeningnummers Kerkrentmeesters:

ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789

ABNAMRO, t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL15 ABNA 0565836889

ING nummer t.n.v. Kerkrentmeester Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL61 INGB 0000089908

ING nummer Protestants Kerkblad: NL74 INGB 0003534532

ING nummer Solidariteitskas: t.n.v. Kerkelijk Bureau

NL12 INGB 0000478305

DIAKONIE

Het banknummer van de diaconie is: NL97ABNA0565729780

Alle rekeningen op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT. Bij stortingen
graag vermelden: Pebbles, Bloemenfonds, Diaconie of Zending

Bijbelrooster voor de maand december 2018

zaterdag	1 dec	Lucas 1:26-38	Hoog bezoek
zondag 1 ^e AV	2 dec	Openbaring 8:1-13	Als de bazuinen klinken
maandag	3 dec	Openbaring 9:1-12	Afschrikwekkend beeld
dinsdag	4 dec	Openbaring 9:13-21	Geen bekering
woensdag	5 dec	Openbaring 10:1-11	Zoet in de mond en bitter in de buik
donderdag	6 dec	Openbaring 11:1-14	Meetkunde
vrijdag	7 dec	Openbaring 11:15-19	Keerpunt
zaterdag	8 dec	Lucas 1:39-56	Magnificat
zondag 2 ^e AV	9 dec	Openbaring 12:1-12	Een Kind is ons geboren
maandag	10 dec	Openbaring 12:13-18	De strijd verplaatst zich
dinsdag	11 dec	Openbaring 13:1-10	Beestenbende
woensdag	12 dec	Openbaring 13:11-18	Beestmens 666
donderdag	13 dec	Openbaring 14:1-13	Waar het op aankomt
vrijdag	14 dec	Openbaring 14:14-20	Oogsttijd
zaterdag	15 dec	Openbaring 15:1-8	Lied van overwinnaars
zondag 3 ^e AV	16 dec	Openbaring 16:1-11	Rampen op schaal
maandag	17 dec	Openbaring 16:12-21	Het einde komt
dinsdag	18 dec	Openbaring 17:1-8	Onzuiver goud
woensdag	19 dec	Openbaring 17:9-18	Tien koningen
donderdag	20 dec	Openbaring 18:1-8	De toren van Babylon
vrijdag	21 dec	Openbaring 18:9-24	Wereldwijde crisis
zaterdag	22 dec	Openbaring 19:1-10	Getuigen = profeteren
zondag 4 ^e AV	23 dec	Lucas 1:57-66	Naamgeving
maandag	24 dec	Lucas 1:67-80	De stilte doorbroken in huize Zacharias
dinsdag Kerst	25 dec	Lucas 2:1-21	Vrede Eerste Kerstdag
woensdag	26 dec	Handelingen 6:8-15	Beeld van Mozes
donderdag	27 dec	Handelingen 7:1-16	Geschiedenisles
vrijdag	28 dec	Handelingen 7:17-34	De feiten op een rij
zaterdag	29 dec	Handelingen 7:35-43	Les uit het verleden
zondag	30 dec	Handelingen 7:44-60	Toepassing in het heden
maandag	31 dec	Psalm 147	God zorgt

Versteeg's IJzerhandel

Verkoop van:
Verfwaren
IJzerwaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

Zandvoort e.o.

pgb en particulier



thuis-zorgmaat.com

zorg voor....

verzorging,
begeleiding,
dagje uit
en logeren

alle leeftijden...

Al uw praktische hulp en zorg aan huis!

- tel. bereikbaarheid • boodschappen
- bezoek, naar buiten
- (tijdelijke) opvang • enz.

info: C.J.Koper-Steenwoerd

☎ 06 - 395 969 82

✉ thuis-zorgmaat@hotmail.com



Fijne samenwerking ter ontlasting mantelzorg(er)s!