



Protestantse gemeente
Zandvoort

Geloof·Hoop·Liefde

Kerkblad

86e jaargang nr. 2

februari 2019



bruna

ERKENDE BOEKHANDEL

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort
Tel. 023-5716033 - Fax 023-5716540



DE TROMP WINKEL

Grote Krocht 3-5
2042 CT Zandvoort
tel/fax 023 5719058

De smaakmakers bij u thuis

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprothesen | Volledige prothesen
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c

Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur

di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)



BLOEMSIERKUNST

J. Bluijs

*De specialist
in al uw
bloemwerken*

Haltestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.: 023 - 571 20 60

Dat het Onze Vader niet woordelijk gelijk is overgeleverd, is een teken dat de discipelen beseften dat hun niet een gebedsformule was gegeven, maar een hulpmiddel voor hun bidden. Bij Mattheüs sluit het aan bij Jezus' waarschuwing tegen omhaal van woorden bij het bidden, die de verhoring zou moeten bevorderen. Daartegenover is het gebed des Heren kort en eenvoudig, gericht op het essentiële, want het komt voort uit het geloof in de Vader die weet wat wij van node hebben. Bij Lucas staat het in verband met het bidden van Jezus en het verzoek om een gebed dat de discipelen onderling verbindt. Jezus gaf het hun, niet als een door Hem opgelegde wet, maar op hun verzoek. Inderdaad hebben zijn discipelen nu een gebed dat hun vereent. Het is gebleken dat het Onze Vader van oecumenische betekenis is. Het aanroepen van de Vader is in het O.T. aan het volks Gods gegeven. In het N.T. aan de enkeling in de naam van de Zoon. In de hemelen' herinnert aan de verhevenheid Gods; kinderlijk vertrouwen is met de diepste eerbied verbonden. De Zoon maakt wat op God betrekking heeft tot de inhoud van onze eerste beden. Gods naam is zijn openbaring voor ons, hij moet door de mensen erkend, aangenomen, vasthoudendheid, bekend worden. De komst van het Koninkrijk duidt op een gebeuren, op de heerschappij Gods die met Jezus komst begint en in zijn wederkomst voleindigd wordt. Waar God de Heer is, geschiedt zijn wil, niet slechts in het ondergaan, maar ook in het doen, zo volkomen als deze wil in de hemel geschiedt, zal hij ook op aarde geschieden. De beden 'ons' doelen niet op wat de discipel voor zichzelf persoonlijk nodig heeft, doch voor de dienst in het Koninkrijk Gods: het brood als levensonderhoud (voor morgen of voldoende, heden, elke dag), de vergeving der schuld die door gebrek aan liefde ontstaat, (de bede om vergeving wordt onmogelijk, wanneer de naaste zijn schuld aan ons wordt aangerekend), de verzoeking, waarvan de begenadigde het gevaar indachtig moet zijn, de redding van het kwaad dat de boze discipel kan berokkenen om hem ten val te brengen. Het gebed des Heren werd van het begin af aan met een lofprijzing - 'Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid Amen' – die in de oudste handschriften ontbreekt, als 'zegel' afgesloten.

Encyclopedie van het Oude en Nieuwe Testament.
Bosch & Keuning BV.
Aangereikt door dhr. Jb.

Gedicht

Voor de majesteit

Bitter is het God in tegenspoed te loven,
denkend dat hij geen redding heeft gebracht,
al had Hij het gekund.

De engel van Jahweh raakte niet de oogleden aan
van de man wiens hand ik vasthoud,
ik lijdzame getuige van een lijden zonder schuld.

Zijn gebed nog het mijne verhoord.

Mijn onverhoorde verzoek: tref mij,
en geef hem in ruil daarvoor een gewoon leven.

Door de gangen van de ziekenhuizen
waart het zwakke menselijke erbarmen
dat als een nauwelijks ontdooide winter is.

En ik, wie ben ik, belijder, dansend voor de Majesteit?

Czeslaw Milosz, Liedboek blz. 1374

In "Iedere dag een nieuw begin" van Nienke van Andel, staat over dit gedicht:

Als predikant kom ik geregeld in een ziekenhuis. Ik vind het belangrijk en goed om zieken te bezoeken- begrijp me niet verkeerd. Maar toch ben ik altijd weer blij om buiten te staan, om de zon op mijn gezicht te voelen.

Er is iets aan ziekenhuizen wat me een onbestemd gevoel geeft. Waarom?

Dat weet ik niet precies. Een ziekenhuis is een wereld op zich. Een wereld van uitersten: van geboorte en dood, van ziekte en gezondheid, van goed nieuws en slecht nieuws. En de daarmee gepaard gaande emoties zijn altijd intens.

Misschien vind ik het wel het moeilijkst dat ik bij dat alles slechts toeschouwer ben. Slechts op bezoek. Ik kan niet anders dan letterlijk naast iemand gaan zitten, meelijden, meehuilen, meebidden. Meer kan vaak niet. En is dat genoeg?

Als ik weer buiten sta, ben ik opgelucht omdat ik weer gewoon naar huis kan, naar mijn kalme bestaan. En ik voel me schuldig, juist omdat ik opgelucht ben. Alsof ik iemand in de kou laat staan.

Lied maand febr. wordt: Lied 530, alle verzen "De Geest des Heren is op hem"

1. De Geest des Heren is op hem die tot verkondiging verkoren, ons aanspreekt zodat wij het horen als hoorden wij God eigen stem

3. Dat de gevangenen bevrijdt en ons verlost uit schande en schade en meldt het jaar van Gods genade, zijn recht en zijn barmhartigheid.

2. Wat is het dat hij aan ons meldt? De blijde boodschap voor de armen: het overweldigend erbarmen dat ons gebroken hart herstelt.

4. Wij danken God voor deze stem die heeft geklonken in ons midden, ons aangevuurd heeft bij het bidden met uitzicht op Jeruzalem.

Over dit lied schreef ds. Pieter Endedijk het volgende:

In Lucas 4,14-21 lezen wij over het optreden van Jezus in de synagoge van Nazareth, waar Hij de boekrol van Jesaja ter hand neemt en daaruit voorleest (Jesaja 61,1-2).

In de liedtekst van Jan Willem Schulte Nordholt zijn beide perikopen duidelijk herkenbaar, maar niet voor niets is in het Liedboek als primaire bijbelverwijzing de evangelietekst genoemd, die begint met de woorden dat Jezus 'gesterkt door de heilige Geest' van de Jordaan terugkeert naar Galilea (Lucas 4,1.14). De opening van het lied luidt: 'De Geest des Heren is op hem / die tot verkondiging verkoren, / ons aanspreekt zodat wij het horen / als hoorden wij Gods eigen stem.' De laatste zin van deze eerste strofe lijkt ingegeven te zijn door Lucas 4,21: 'Heden is dit schriftwoord voor uw oren in vervulling gegaan.'

De tweede en derde strofe zijn een berijming van het Jesaja citaat. Met de slotstrofe vallen wij de dankbaarheid van de hoorders bij (Lucas 4,22). Zo worden wij aangespoord te 'bidden met uitzicht op Jeruzalem'.

De componist Paul Schollaert is een Vlaamse kerkmusicus wiens melodieën geworteld zijn in het gregoriaans. Dat is vooral merkbaar aan een trapsgewijze melodiebouw.

Lied van de maand maart is: Lied 539 "Jezus diep in de woestijn" alle verzen.

Reactie op de Nashville-verklaring

De Protestantse Gemeente Zandvoort staat achter ds. de Reuver. Laten wij niet oordelen, maar elkaar respecteren zoals God ons geschapen heeft.

Scriba ds. René de Reuver:

Nashville-verklaring is pastoraal onverantwoord.

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.

Ds. René de Reuver, scriba generale

Achter de schermen

We zijn nog een vacante gemeente, maar achter de schermen wordt al hard gewerkt.

Zo heeft er al een eerste overleg plaats

gevonden met ds. Vrijhof. Niet alleen over de intrededienst, maar ook over andere zaken zoals de komende diensten en diensten in de tehuizen.

Verder is aan de orde geweest hoe we kunnen zorgen dat ds. Vrijhof snel ingeburgerd raakt.



Inmiddels hebben wij hem al leren kennen als een warme betrokken persoonlijkheid, die graag de hele gemeente betreft bij het geloofsleven.

Vast om in uw agenda te noteren de intrededienst zal plaatsvinden op Zondag 7 april om 15.00 uur. Deze dag zal er GEEN ochtenddienst zijn.

Hanneke en Yvonne

Dankbetuiging

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud.

Een nieuwe fase breekt aan, met een nieuwe predikant.

Een jaar zonder dominee. Heeft U er iets van gemerkt? Ik niet.

De kerkenraad, met haar medewerkers, heeft alles zeilend weten te houden.

Diep respect heb ik, voor het vele werk dat zij hebben verzet, soms meer dan dat in het afgelopen jaar.

Er is heel veel werk door hen verzet, waar wij als kerkgangers geen weet van hebben.

Hulde daarvoor en dank namens velen.

Minke

Van de voorzitter

We zijn een kleine, maar liefdevolle gemeente die elkaar vasthoudt.

De groep kerkgangers loopt momenteel terug door vakantie of ziekte. We missen toch zeker wel een stuk of 10 "vaste" gezichten.

Hoe dankbaar ben ik dan voor de aanwezige gemeenteleden die ook blijven omzien naar hen die even niet in staat zijn de kerk te bezoeken.

De weersomstandigheden spelen soms ook nog een rol voor een kleiner aantal bezoekers. We hopen dus op herstel van gemeenteleden, veilige terugkeer van de vakantiegangers en beter weer.

We hopen op zaterdag 16 maart ook op een mooie lentedag.

Ik wil u vragen om deze zaterdag 16 maart vast in uw agenda te

noteren.....het is dan weer NL.Doet. Een dag waarbij we in en rond de kerk en



jeugdhuis klussen. Vele handen maken licht werk, maar het is vooral een gezellige dag waarbij ieder zijn of haar talent inzet.

Op mijn werk wordt er ook aan NL. Doet gedaan dus helaas zal ik zelf kort aanwezig zijn, maar als u mijn technisch (on)vernunft kent.... weet u dat de hofploeg daar blij mee is.

Een datum wat verder in het jaar om ook vast te noteren is zondag 7 juli. Vanuit de lokale raad van kerken willen we dan een oecumenische tuindienst organiseren. U snapt het al....vrijwilligers gezocht, wie wil helpen met de organisatie? Ik hoor het graag!

Yvonne

Vanuit de diaconie

De maand januari is meestal een rustige maand voor de diaconie.

Na de kerstdrukke even tijd om op adem te komen.

Nog even en dan start de 40 dagen tijd, de nieuwe Paaskaars moet besteld en de lijst voor de bloemengroet met Pasen verdient een serieus blik, wiens naam komt erbij, welke naam kan er af.

U zult ook gemerkt hebben dat de diaconie vaak maar 1 collectant heeft. Dat maakt het beter in te roosteren en bij een groot aantal bezoekers is er altijd wel een behulpzaam gemeentelid.

Yvonne

De komende maand zullen we collecteren voor:

- 3 feb Bloemenfonds
- 10 feb Diaconie algemeen
- 17 feb Vrienden van Nieuw Unicum
- 24 feb Diaconie algemeen
- 3 mrt Bloemenfonds

Mocht u een gift willen doen dan vindt u achterin het kerkblad de gegevens. Graag indien van toepassing het doel vermelden van uw gift. Alvast onze dank voor uw gift.

De Diaconie

HET GOEDE UUR

De eerste koffieochtend op 30 januari werd bezocht door een klein groepje dames. De meesten hadden naar de weersberichten van de avond ervoor geluisterd, die regen en sneeuw hadden voorspeld.

Gelukkig viel dit erg mee.

De spreker, de heer Flip Hammann, hield een mooie lezing en wel over Koning Arthur. Een onderwerp niet zo bekend bij de dames, maar ze hadden geen spijt van hun komst en zijn presentatie, want de spreker bracht het zo enthousiast, dat de reactie unaniem was. "Een fijne ochtend!" Die oude verhalen hebben ook in deze moderne tijd nog waarde om naar te luisteren. Als gast was dr. Roel Drenth in ons midden. Hij had ook zo een fijne ochtend gehad en hij zei dat hij graag nog eens komt. Misschien moeten we ook de heren bij ons een plaats gunnen.

De volgende koffie staat bij ons klaar op woensdag 27 februari om 10 uur in het Jeugdhuus achter de kerk. Ons medebestuurslid Elly laat ons dan meegenieten van een vakantiereis naar IJsland, land van vuur, ijs, geisers, vulkanen, gletsjers en watervallen.

Namens het bestuur, Froukje

OPBRENGST KERKBALANS over 2018

Het jaar 2018 is afgesloten, de laatste bankafschriften zijn nu binnen.

Het resultaat over 2018 is 56.430 euro.

Voorwaar een bedrag waar een betrekkelijk kleine gemeente als Zandvoort-Bentveld trots op mag zijn.

Heel hartelijk dank aan al die trouwe leden en begunstigers van onze gemeente.

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan.

16 lopers hebben de kerkbalans 2019 verspreid en voor een groot deel alweer opgehaald.

De eerste wijken die ik heb mogen ontvangen geven een positief beeld.

Wat een pak van mijn hart!

Bedankt alvast.

Volgende maand kan ik U het resultaat van de toezeggingen geven.

Mocht om wat voor reden dan ook de antwoordenvelop niet bij U zijn opgehaald, dan kunt u hem inleveren in de kerk of sturen naar mij.

U kunt het antwoord ook aan mij mailen.

Hartelijk dank aan alle lopers voor hun inzet ondanks de sneeuw en koude.

Ankie

KERKDIENTEN



Zondag 10 februari 10.00 uur

Voorganger ds. P.I.C. Terpstra uit Heemstede
Organist H. van Amerom
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 17 februari 10.00 uur

Voorganger mw. ds. M.W. Gehrels uit Amsterdam
Organist W. Stroman
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 24 februari 10.00 uur

Voorganger ds. W. Westerveld uit Wijk aan Zee
Organist C. Verschoor
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 3 maart 10.00 uur

Voorganger ds. J.W. Verwijs uit de Bilt
Organist W. Stroman
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 10 maart 10.00 uur

Voorganger mw. ds. J. van Doorn uit IJmuiden
Organist H. Van Amerom
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 17 maart 10.00 uur

Voorganger ds. J.A.J. Seeleman uit Haarlem
Organist W. Stroman
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum

Zaterdag 9 februari 10.45 uur mw. Marina Wassenaar

Zaterdag	2 maart	10.45 uur	ds. Wessel Westerveld
Zaterdag	23 maart	10.45 uur	Diaken Gert Jan van der Wal

Oecumenische Diensten in Huize Bodaan

Maandag	25 februari	16.00 uur	ds. Wessel Westerveld
Maandag	25 maart	16.00 uur	ds. Wessel Westerveld

Geen diensten meer in Huis in de Duinen

Agenda

Woe 27 febr.	Moderamen	in Bentveld	20.00 uur
Do 7 maart	Kerkenraad	in Consistorie	19.45 uur

Opname in het ziekenhuis



De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis-bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan een van de Kerkenraadsleden.



Activiteiten Jaarverslag 2018 van Protestantse Gemeente Zandvoort

i.v.m. privacy worden alleen de achternamen van predikanten vermeld en niet van anderen.

Iedere zondag werden kerkdiensten gehouden. Alleen als er iets bijzonders was, wordt die dienst benoemd.

Elke maand werden er vanuit onze kerk kerkdiensten gehouden in de zorgcentra: de Bodaan en Huis in de Duinen. (Zomermaanden staat dit stil)

Elke 3 weken werden er kerkdiensten in Nieuw Unicum gehouden vanuit de Raad van Kerken, waar we deels aan meewerken. (Zomermdn. staat dit stil)

Januari

- Donderdag 4 januari was er een extra kerkenraadsvergadering i.v.m. het vertrek van ds. van der Linden.
- Zondag 7 januari hadden we na de dienst onze nieuwjaarsreceptie.
- Donderdag 11 januari heeft de Werkgroep Pastoraat vergaderd.

- Zondag 21 januari was er een oecumenische kerkdienst in onze Dorpskerk. Voorgangers waren ds. Teunard van der Linden en pastor Bart Putter. Onno zong, begeleid door onze nieuwe organist dhr. Willem. Het thema van de dienst was “Ga met God en Hij zal met je zijn”.
- In januari heeft de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats gevonden.

Februari

- Maandag 5 februari had de Werkgroep Pastoraat een stampotmaaltijd georganiseerd voor alle gemeenteleden incl. de nieuwe gemeenteleden van afgelopen jaar, die een persoonlijke uitnodiging ontvingen. We waren met 25 personen. Na afloop leidde ds. Teunard van der Linden een introductie over Geloofsbeleving a.d.h.v. vooraf opgestelde vragen.
- Zondag 11 februari ging ds. Teunard van der Linden voor en vierden we het Heilig Avondmaal.
- Zaterdag 17 februari was er een informeel afscheid van ds. Teunard van der Linden tijdens een high Tea.
- Zondag 18 februari was de afscheidsdienst van ds. Teunard van der Linden. Aan deze dienst werkten mee de Fluitgroep van Irene, Sixpack en Onno & Wout. Tevens werd afscheid genomen van de organist Willem Jan. Ze werden beiden toegesproken door de voorzitter in de vorm van een gedicht en cadeaus aangeboden. In het jeugdhuis kon men afscheid nemen van Teunard onder het genot van een hapje en een drankje. Er waren ook meerdere gasten van buiten en uit Harlingen.
- Donderdag 22 februari maakte we op de kerkenraadsvergadering kennis met onze toegewezen consulent ds. Wessel Westerveld, die reeds een analyse had gemaakt van onze gemeente (bron o.a. website) en door verschillende brillen naar onze gemeente had gekeken.

Maart

- Zondagmiddag 4 maart werd ds. Teunard van der Linden bevestigd tot predikant van Harlingen -Midlum en hield zijn intrede dienst. Vanuit Zandvoort gingen we met een bus vol gemeenteleden daar heen en een aantal gemeenteleden met eigen vervoer.
- Zaterdag 10 maart was het weer NL Doet dag, waar door veel vrijwilligers weer extra hand en span diensten werden verricht.
- Zondag 11 maart ging ds. de Haan voor en werkten mee Onno & Wout.

- Donderdag 15 maart heeft de Werkgroep Pastoraat vergaderd.
- Zondag 25 maart was het Palmzondag en ging ds. mw. Werkhoven- Romeijn voor. De kinderen liepen met prachtig versierde Palmpaasstocken aan het einde van de dienst door de kerk.
- Witte donderdag vierden we het Heilig Avondmaal en Goede vrijdag zong Marjolein, begeleid door Henk en werd het Mattheüs evangelie gelezen. Ds. Stobbelaar ging beide diensten voor.

April

- Zondag 1 april was het Pasen en ging ds. Bras voor en Onno, begeleid door Arjan zong. Er werden weer veel bloemen meegenomen, zodat oudere, eenzame of zieke gemeenteleden blij verrast werden met de Paasbloemengroet.
De kinderen zochten naar paaseieren rond de kerk.
- Zondag 22 april ging ds. Hop voor en had zelf een liturgie boekje gemaakt. Aansluitend was een Gemeentebijeenkomst, waar de wensen en verlangen t.a.v. de toekomst van de kerk en het profiel van de te beroepen predikant opgeschreven konden worden. Een samenvatting hiervan werd als leidraad bij het maken van de profielen meegenomen en aan de in te stellen beroepingscommissie meegegeven.
- Zondag 29 april ging ds. Knoeff voor en werkten mee Andries op de Bugel en Arjan op het orgel. Het klonk als één geheel.

Mei

- 1 mei was er een symposium "De Classis geeft de Geest". De Classis Haarlem hield op te bestaan en ging op in de grote Classis Noord-Holland. Wel komt er een Ring Haarlem, dat een ontmoetings-platform van gemeenten moet worden.
- Op 4 mei werden de bloemen namens de lokale raad van kerken bij het nationaalmonument neergelegd door Sam en Stef geassisteerd door pastor Putter en Yvonne. Eerder op de dag waren bij het Joods monument bloemen neergelegd door pastor Putter en Ankie.
- Begin mei vergaderde de werkgroep Eredienst.
- Op Hemelvaartsdag werd wederom gestart met dauwtrappen o.l.v. Teun, daarna stond een heerlijk ontbijt klaar in het jeugdhuis, verzorgd door Marijke en Yvonne. We sloten af met een korte dienst o.l.v. de werkgroep Eredienst met als thema "Ophemelen" en voor de kinderen " Wolken".

- Zondag 20 mei was het Pinksteren en ging ds. Bras voor. De werkgroep Eredienst legde de nadruk op de zeven gaven van de Geest, vandaar de 7 rode brandende kaarsen. Yvonne droeg een Pinkstergedicht van eigen hand voor.
- Donderdag 24 mei vergaderde de Werkgroep Pastoraat.
- Zondag 27 mei ging ds. Stobbelaar voor en zong Sixpack Danny toe met “Je hoeft niet bang te zijn”
- Donderdag 31 mei was er een extra kerkenraadsvergadering waarin de Beroepingscommissie werd ingesteld, nadat we de toezegging hadden van het RCBB om een 80% predikant te mogen beroepen. Ook werd de Privacyverklaring goedgekeurd, opgesteld a.d.h.v. Model PKN door de scriba.
- Eind mei had de Hofploeg weer hun jaarlijkse VIS bakken georganiseerd door Cor met hulp van Teun.

Juni/Juli/augustus

- Deze drie maanden werd de kerk opengesteld op woensdag van 11.00-14.00 uur. Er waren rondleidingsboekjes beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Er was veel belangstelling ca.1250 bezoekers bezochten de kerk. De openstelling zal volgend jaar herhaald worden.
- In juli en augustus was in de Agathakerk een expositie over “Expressie van verstilde emotie”.

Juni

- Woensdag 6 juni gingen de voorzitter en scriba naar de Meet & Greet in Doorn, georganiseerd door het Dienstencentrum van de PKN om vacante gemeenten en predikanten, die hun bakens wilden verzetten, met elkaar in contact te brengen. We hebben de profielen van onze gemeente en gewenste predikant uitgereikt
- Zondag 10 juni ging ds. Teunard van der Linden voor en werkte de cantorij uit Kamerik mee, die later nog een rondgang over Joods Zandvoort kreeg. Het thema van de dienst was: Bijbelse verhalen “Doorgeven” aan de volgende generaties.
- Zondag 17 juni ging ds. Hop voor en vierden we het Heilig Avondmaal.

Juli

- Zondag 8 juli ging ds. Rasser voor en werkten Sixpack en Annet & Arno mee.

- Woensdagavond 18 juli was er in de kerk een concert met opwekkingsliederen door Annet & Arno.
- Zondag 22 juli ging ds. Westerveld voor in een doopdienst en werden de zusjes Carmen en Dauphine gedoopt.
- Woensdagavond 8 augustus was er in de kerk een pianoconcert door Caesar Yuwono.

Augustus

- Zondag 26 augustus was er een oecumenische kerkdienst in de Agathakerk, voorgangers waren diaken Gert Jan van der Wal en Yvonne. De dienst stond in het teken van het thema “Ga met God” en nu speciaal “Bescherming”.

September

- Zaterdag 1 september begonnen we het startweekend met een goed verzorgde barbecue. ‘s Avonds waren er spelletjes en de jeugd bleef kamperen in het jeugdhuis.
- Zondag 2 september werd het startweekend afgesloten met een kerkdienst, waarin ds. mw. Nak voorging en Sixpack, Annet & Arno en Onno & Wout meewerkten.
- Dinsdag 6 september vergaderde de werkgroep Pastoraat.
- Zaterdag 8 september was er Open monumentendag.
- Zondag 9 september ging ds. Molendijk voor en werd stilgestaan bij het 25-jarig huwelijk van onze organist Arjan en zijn vrouw Marleen. Ook speelde dochter Danielle op de Saxofoon.
- Zondag 30 september ging ds. Hop voor en werkte het koor “Tout Venant” mee.

Oktober

- Zaterdag 6 oktober werd weer Korendag georganiseerd door de Beach Pop Singers met het thema Disco.
- Zondag 7 oktober vierden we het Heilig Avondmaal en ging ds. Nierop voor.
- Zondag 14 oktober ging ds. mw. Gehrels voor en werkte Annet & Arno mee. Ook legde Danny een getuigenis af hoe hij tot het geloof is gekomen.
- Zondag 21 oktober ging ds. Seeleman voor de werkten Minouska, begeleid door Henk mee.
- Zondag 28 oktober ging ds. Rasser voor en werkte Onno, begeleid door Arjan mee.

November

- Zondag 4 november was er na de dienst een Gemeentebijeenkomst, waarin de gemeente gehoord werd i.v.m. wijzigingen in de Plaatselijke Regeling voorgeschreven door de nieuwe Kerkorde mei 2018.

Te weten: samenstelling/ grootte van de kerkenraad en uitbreiding van type gemeenteleden (stemrecht en verkiesbaarheid).

- Zondag 11 november was er een oecumenische kerkdienst in onze Dorpskerk. Voorgangers waren ds. Seeleman en mevr. Boddaert. Het jaarthema was "Ga met God". Het koor Ubi Caritas o.l.v. Jan Peter werkten mee. De kinderen maakten lantaarns door pompoenen uit te hollen.

- Maandag 12 november werd er een extra kerkenraadsvergadering gehouden, waarin de voorzitter van de Beroepingscommissie het eindrapport toelichtte, waarin ds. P.J. Vrijhof uit Rijsenhout unaniem werd aanbevolen. De kerkenraad heeft de aanbeveling unaniem aanvaard. De commissie werd gedechargeerd. Er werd besloten een gemeentevergadering op 9 december uit te schrijven (elk gemeentelid heeft persoonlijk een uitnodigingsbrief ontvangen), waarin ds. Vrijhof zichzelf zal voorstellen en aansluitend de gemeente schriftelijk zal stemmen.

- Zondag 25 november was Zondag voleinding, waarin de namen van de overleden gemeenteleden worden genoemd. ds. Stobbelaar ging voor. Het Fluitensemble o.l.v. Irene Oudewaal speelde mooie muziek. Na de dienst konden de nabestaanden de gedachtenissteen en een witte roos mee naar huis nemen.

December

- De afgelopen periode is er hard gewerkt om het orgel en de verwarming weer in orde te krijgen.

- Zaterdag 8 december werd door Arjan, Marleen, Danielle en Ruben een Creamarkt gehouden voor de Stichting Benja in Oeganda, waar ze komende zomer een bezoek hopen te brengen.

- Zondag 9 december was na de kerkdienst in het jeugdhuis de Gemeentevergadering waarin ds. Vrijhof zich voorstelde en we kennis konden maken met zijn vrouw. Nadat het echtpaar was vertrokken werd er gestemd of we ds. Vrijhof als nieuwe predikant wilde beroepen. Er werd unaniem JA gestemd. Ook in de vijf dagen daarna werden geen bezwaren tegen de verkiezingsprocedure ingediend.

Tot slot werd op de gemeentevergadering de Beroepingscommissie bedankt en ontvingen ze een sleutelhanger met de tekst: "dag aan dag draagt Hij jou".

- Zaterdag 15 december brachten de voorzitter en scriba de Beroepsbrief bij ds. Vrijhof, die het beroep aanvaardde door de brief "Aanneming van Beroep" te tekenen. Tevens gaf hij een brief mee voor de gemeente mee.
- Zondag 16 december ging ds. Neufeglise voor en vierden we het Heilig Avondmaal. De brief van ds. Vrijhof werd vooraf voorgelezen.
- Maandagmiddag 17 december werd in de Bodaan een kerk-kerstviering gehouden.
- Donderdag 20 december was de jaarlijkse ouderenkerstviering, waar de kinderen van de Oranje Nassauschool de musical "de Sterrenkijker" opvoerden o.l.v. Maaïke.
- Vrijdagavond 21 december gaven de Beach Pop Singers een kerstshow voor de burgerlijke gemeente van Zandvoort.
- 24 december was de Kerstnachtviering. Ds. Seeleman ging voor en werkten mee Andries op de Bugel, Annet & Arno en Sixpack.
- 25 december Kerstochtend ging ds. Teunard van der Linden voor en werkten mee Andries op de Bugel en Onno & Wout.
- 31 december was er een oecumenische oudejaars-kerkdienst in de Agathakerk. Voorgangers waren pastoor Bart Putter en Yvonne.

Scriba, januari 2019

Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten

Zondag 17 februari Van de Oude Wereld naar de Nieuwe...

Jaap Stork, Pianowerken en verhalen

Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur Toegangs prijs: 5 euro

Taizé dienst

Iedere eerste vrijdagavond van de maand is er een Taizé-dienst. 's Winters in de Agatha Kerk in Zandvoort

met teksten, gebed, zingen en stilte. Van 19.30-20.00 uur.

Het inzingen begint om 19.00 uur.





Het Goede Uur,
Woensdag 27 februari om 10.00 uur
Spreker mw. Elly F.
Onderwerp: IJsland, Land van Vuur en Ijs

Belangrijke rekeningnummers Kerkrentmeesters:

ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789

ABNAMRO, t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL15 ABNA 0565836889

ING nummer t.n.v. Kerkrentmeester Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL61INGB 0000089908

ING nummer Protestants Kerkblad: NL74 INGB 0003534532

ING nummer Solidariteitskas: t.n.v. Kerkelijk Bureau

NL12 INGB 0000478305

DIAKONIE

Het banknummer van de diaconie is: NL97ABNA0565729780

Alle rekeningen op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT. Bij stortingen
graag vermelden: Pebbles, Bloemenfonds, Diaconie of Zending

Bijbelrooster voor de maand februari 2019

1 vrijdag	Ester 6:1-14	Zelfoverschatting
2 zaterdag	Ester 7:1-8:2	De rollen omgekeerd
3 zondag	Psalm 82	Rechtspraak
4 maandag	Jeremia 1:1-10	Jong en (niet) enthousiast
5 dinsdag	Jeremia 1:11-19	Kijk-Bijbeltekst
6 woensdag	Jeremia 2:1-13	Israël gaat vreemd
7 donderdag	Jeremia 2:14-22	Waardoor ging het mis?
8 vrijdag	Jeremia 2:23-29	Aanklacht van God
9 zaterdag	Jeremia 2:30-37	Wie is je minnaar?
10 zondag	Lucas 5:1-11	Goede vangst
11 maandag	Lucas 5:12-16	Aangeraakt
12 dinsdag	Lucas 5:17-26	Hoera, vergeving!
13 woensdag	Lucas 5:27-39	Oud en Nieuw
14 donderdag	Psalm 36	Kostbare liefde
15 vrijdag	Jeremia 3:1-11	Dubbelhartig
16 zaterdag	Jeremia 3:12-21	Oproep
17 zondag	Jeremia 3:22-4:2	Bekering
18 maandag	Jeremia 4:3-18	Slechtnieuwsgesprek
19 dinsdag	Jeremia 4:19-31	Weeën
20 woensdag	Jeremia 5:1-14	Overspel
21 donderdag	Jeremia 5:15-31	De oorzaak van de ellende
22 vrijdag	Psalm 137	Aan de rivieren van Babel
23 zaterdag	Ester 8:3-17	Onherroepelijk?
24 zondag	Ester 9:1-15	Zelfverdediging
25 maandag	Ester 9:16-23	Verlenging
26 dinsdag	Ester 9:24-28	Feestvreugde
27 woensdag	Ester 9:29-10:3	Volksvetegenwoordiger
28 donderdag	Psalm 94	De HEER is trouw

Versteegé's IJzerhandel

Verkoop van:
Verfwaren
IJzerwaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

Zandvoort e.o.

pgb en particulier



thuis-zorgmaat.com

zorg voor....

verzorging,
begeleiding,
dagje uit
en logeren

alle leeftijden...

Al uw praktische hulp en zorg aan huis!

- tel. bereikbaarheid • boodschappen
- bezoek, naar buiten
- (tijdelijke) opvang • enz.

info: C.J.Koper-Steenwoerd

☎ 06 - 395 969 82

✉ thuis-zorgmaat@hotmail.com



Fijne samenwerking ter ontlasting mantelzorg(er)s!