



Protestantse gemeente
Zandvoort

Geloof·Hoop·Liefde

Kerkblad

85e jaargang nr. 7

juli augustus 2018



bruna

ERKENDE BOEKHANDEL

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort

Tel. 023-5716033 - Fax 023-5716540



DE TROMP WINKEL

De smaakmakers bij u thuis

Grote Krocht 3-5
2042 CT Zandvoort
tel/fax 023 5719058

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses

Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten

Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c

Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur

di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)



BLOEMSIERKUNST

J. Bluijs

*De specialist
in al uw
bloemwerken*

Haltestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.: 023 - 571 20 60

Gebed

Om hoop bidden wij
te midden van alle wanhoop:
Mensen die op onze vrije markt
aan hun lot worden overgelaten,
en anderen die aan hen voorbij
of over hen heen lopen.

Om hoop bidden wij
hier en ginds in onze wereld,
opdat wij in staat zijn
het cynisme te keren
en te werken aan brood en vrede
voor allen.

Om hoop bidden wij-
wij kunnen niet zonder.



Jan van Opbergen
Uit "Hoop", uitgegeven door PKN

Lied van de maand juli: Lied 211, verzen 1 en 4

De gouden zonne heeft overwonnen
en toont haar zege nu allerwegen
zendt haar verkwikkend en liefelijk licht.
Met moede leden zo lag ik terneder,
maar nu herrijs ik, nu zegen en prijs ik,
hemel, uw schoonheid met stralend gezicht.

Nacht mag het wezen, ik zal niet vrezen:
na storm en duisternis, in al haar luister
toont, Heer, uw zon weer haar stralend gelaat.
Zalige vreugden en stille geneugten
heb ik te wachten; ik richt mijn gedachten
slechts op die morgen, op uw dageraad.

In “iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied:

Als je 's nachts wakker ligt en vergaat van angst en pijn, kun je verstrikt raken in jezelf. Je roept en hoopt dat de angstbeelden wijken. Je roept en hoopt dat de dingen om je heen hun normale proporties terugkrijgen.

Van Israël leert de kerk dat de dag begint in de avond. De nacht volgt. En dan komt de dag. De zon toont weer haar stralend gelaat.

Iedere paasnacht waken we met jongeren in onze kerk de nacht door. Als het nog donker is, gaan we naar buiten en wachten zingend en biddend op het licht van de nieuwe morgen.

Een gelovige is een ochtendmens. Hij staat op als het nog donker is. Als de zon nog onzichtbaar is, verwachten we de komst van de Zoon. Hij heeft met stralend gelaat de nacht van de dood doorstaan en overwonnen. Zijn licht overwint de diepste duisternis.

Onze wereld loopt op haar laatste benen. Europa is oud geworden. Moeder aarde raakt uitgeput. Maar tussen de krantenkoppen over de stijgende zeespiegel en oorlogen en geweld in, is er ook het bericht over het licht dat Jezus verspreidt. Het is de aankondiging van een ongehoord nieuwe dag van God: de dageraad van Gods koninkrijk.

Lied van de maand augustus: Lied 880, verzen 1 t/m 4

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.

Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
Stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
In de hectische steden en de stilte van wijsheid
In elk kind, onbevangen en klein.

Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welpt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

In “iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied:

Soms zou je op de pauzeknop willen drukken om een geluuksmoment in het leven vast te houden. Maar helaas, dat gaat niet. Het leven gaar door. Dit is misschien een cliché, maar het is wel de werkelijkheid.

Het leven stroomt, het is voortdurend in beweging. In plaats van daartegen te vechten, kun je er beter in meegaan. ‘Het is de kringloop die ons allen voortbeweegt in ons korte bestaan’, wordt gezongen in de Disneyfilm *De Leeuwenkoning*.

Wij worden opgenomen in de beweging van het leven. Die beweging met hoogte- en dieptepunten heeft een bepaalde schoonheid in zichzelf. Dat niets blijft zoals het is, kan pijnlijk zijn, maar ook hoopgevend. Want ook het moeilijke gaat voorbij. Er komt altijd weer een zomer.

Het is een kunst om het leven te beschouwen als een geschenk. Ook als het een opgave lijkt. God heeft ons het leven gegeven en eens geven we het leven aan hem terug. Om een nieuw leven te beginnen.

Zelfs het einde van de kringloop hier op aarde is een nieuw begin.

Drempelgebed

God, in de stormen van ons bestaan zoeken wij uw stilte. In de vragen van ons leven zoeken wij uw aanwezigheid. In de aanvechtingen van ons hart zoeken wij uw vrede. Breng ons dan thuis in die vrede, doe ons uw aanwezigheid ervaren, voer ons uw stilte in.

Smeekgebed

Om de pijn, die mensen elkaar aandoen, roepen wij U : Heer ontferm U.

Om het onrecht in het klein en in het groot, dat het leven van mensen bezeert en verwondt, roepen wij tot U: Christus ontferm U.

Om de onvrede die zo vaak leeft in ons hart en tussen de mensen en de volkeren roepen wij U: Heer ontferm U.

Wilt U de stormen van ons bestaan tot stilte brengen, dan zullen wij U aanbidden en eren, Vader, Zoon en Geest, al onze levensdagen. Amen.

Deze beide gebeden werden zondag 3 juni uitgesproken door ds. K.E. Bras

Expositie in Agathakerk



Dit jaar bestaat de Agathakerk 90 jaar.
Daarom is gekozen als onderwerp voor de expositie:

Expressie van verstilde emotie

De expositie wordt zondag 1 juli om 12.00 uur geopend.
Van 1 juli -8 september, openingstijden:

Woensdag 13.30 – 15.30 uur

Zaterdag 13.30 – 16.30 uur

Zondag 11.00 – 13.00 uur

Zomeravondconcerten in onze dorpskerk

Op drie woensdagavonden zal in onze kerk een concert worden gegeven: op 18 juli, 8 augustus en 22 augustus. Deze zomeravondconcerten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer 1 uur. Na afloop is er koffie/thee.

Op 18 juli zullen Annet en Arno Westerburger optreden.

Zij zullen Opwekkingsliederen ten gehore brengen, waarvan deels de tekst ook mee te zingen is via de beamer.

Op 8 augustus wordt een pianoconcert met klassieke muziek uitgevoerd door Caesar Yuwono, afkomstig uit Soerabaja.

Hij is pianist bij de Beach Pop Singers en studeert aan het conservatorium te Amsterdam.

Op 22 augustus hebben we een orgelconcert gepland.

Als het orgel geheel is hersteld, zal de heer Willem Stroman die avond het concert verzorgen.

Zoals U ziet een gevarieerd aanbod.

Werkgroep Eredienst

Van de voorzitter

Deze maand was er geen kerkenraadsvergadering. In het septembernummer van het kerkblad zult u een verslag vinden van de komende kerkenraadsvergadering in juli.

Maar geen vergadering wil niet zeggen dat we stil zitten als kerkenraad! Misschien niet altijd zichtbaar voor een ieder, maar geloof u mij stilzitten zit niet in onze aard!

Kunt u ook slecht stilzitten? Spreekt u mij eens aan. Het gaat echt niet direct om een functie in de kerkenraad, maar er zijn wel hier en daar wat vacatures. U kent het gezegde vele handen maken licht werk, helpt u mee?!

Verder mag ik u melden dat op 22 juli onze consulent zal voorgaan in de dienst. In deze dienst zal de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden. Dit is het laatste kerkblad voor de zomer. We hopen dat u een mooie zomer heeft, al dan niet met een vakantie.

Startweekend 1 & 2 september

Op zaterdag 1 september vanaf 16.00 uur houden we onze jaarlijkse BBQ, met aansluitend een gezellige avond. Het thema van het startweekend is dit jaar: Een goed gesprek!

Zoals elk jaar mogen de jongeren blijven slapen en we hopen dat het dit jaar zonder luchtbeddenleed zal verlopen!

In de dienst op zondag 2 september zullen velen hun muzikale medewerking verlenen.

We hopen u dit weekend te mogen begroeten.

U kunt zich voor de BBQ opgeven op de zondagen 12 en 19 aug, voor woensdag 29 aug, dit in verband met inkoop.



Marijke en Yvonne

Vanuit de Diaconie

Begin juni heeft de diaconie het mogelijk gemaakt dat twee mensen naar het Roosevelthuis (Hydepark te Doorn, tevens Dienstencentrum van PKN) konden gaan.



De scribe en voorzitter van de kerkenraad hebben hen daar nog even bezocht, omdat wij er toch waren voor de Meet en Greet met predikanten die hun bakens willen verzetten. Het was duidelijk dat de heren het naar hun zin hadden.

In de collectetoelichting van zondag 10 juni vroeg ik uw aandacht voor een gezin dat bijstand nodig heeft. Inmiddels hebben we dit gezin bezocht en wat ondersteuning aangeboden. Namens het gezin willen we u hartelijk bedanken voor uw gift. Ze waren tot tranen toe geroerd dat er naar hen omgezien wordt. Zij drukten ons op het hart u allen te bedanken. Komende maand zullen we nogmaals collecteren voor stille hulp. Hulp die stil gegeven wordt, maar waarvan we hopen dat u ook onze ogen en oren bent?

Op zondag 22 juli zal de collecte voor Metakids zijn. In de dienst deze zondag zullen 2 kinderen gedoopt worden.

Dan een update over doelen waar we eerder dit jaar voor gecollecteerd hebben. Jheylanio is geopereerd en nu aan het herstellen. Vraag van een gemeentelid: hadden zij het geld dat is teruggestort niet nodig voor extra kosten rondom de operatie? Ik kon antwoorden dat de diaconie heeft aangeboden dat terugstorting niet nodig was als er nog onvoorziene kosten zouden zijn.

In maart hebben we gecollecteerd voor Edukans, waar Iris een maand in het onderwijs ging werken. Zij zal deze maand haar ervaringen daar komen vertellen. We zullen dan nogmaals op 29 juli voor Edukans collecteren.

De collectes de komende zondagen zijn voor:

1 juli diaconie algemeen

8 juli stille hulp

15 juli diaconie algemeen

22 juli Metakids

29 juli Edukans

5 aug diaconie algemeen

12 aug vrienden van Nieuw Unicum

19 aug diaconie algemeen

26 aug oecumenische dienst in de Agathakerk collecte voor lokale raad

2 sept diaconie algemeen

Voorzitter diaconie

COLLECTE OVERZICHT 2018, periode januari t/m mei

7-1-2018	34,35	
14-1-2018	37,00	
15-1-2018	41,35	Bodaan
28-1-2018	35,55	
4-2-2018	77,95	
11-2-2018	87,00	
18-2-2018	184,35	
25-2-2018	114,10	
4-3-2018	32,60	
11-3-2018	19,95	
18-3-2018	34,85	
25-3-2018	50,70	
29-3-2018	52,35	
1-4-2018	86,35	
8-4-2018	31,86	
15-4-2018	51,35	
22-4-2018	50,10	
29-4-2018	69,10	
6-5-2018	41,30	
10-5-2018	20,15	
13-5-2018	40,95	
20-5-2018	57,55	
27-5-2018	52,55	
Gift	20,00	t.b.v. Bloemenfonds

Penningmeester Diaconie

KERKDIENSTEN

Zondag 1 juli 10.00 uur
Voorganger ds. P.I.C. Terpstra uit Heemstede
Organist A. Woudenberg
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk



Zondag 8 juli 10.00 uur
Voorganger ds. L. Rasser uit Amsterdam m.m.v. Annet & Arno,
Organist H. van Amerom Sixpack en Praiseband
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 15 juli 10.00 uur
Voorganger mw. ds. S.P. Neuféglise-Vermeer uit IJmuiden
Organist C. Verschoor
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 22 juli 10.00 uur Doopdienst
Voorganger ds. W. Westerveld uit Wijk aan Zee
Organist H. van Amerom
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 29 juli 10.00 uur
Voorganger ds. J.W. Verwijs uit de Bilt
Organist W. Stroman
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 5 augustus 10.00 uur
Voorganger ds. A. Mak uit Bloemendaal
Organist H. van Amerom
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 12 augustus 10.00 uur
Voorganger ds. W.T. Knoeff uit Hoofddorp m.m.v. Onno van Dijk
Organist A. Woudenberg
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag **19 augustus** **10.00 uur**
Voorganger ds. J.A.J. Seeleman uit Haarlem
Organist A. Woudenberg
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag **26 augustus** **10.00 uur** **Oecumenische dienst**
Voorganger Diaken G.J. van der Wal in Agathakerk
Organist
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag **2 september** **10.00 uur** **Startzondag**
Voorganger ds. mw. J.E.T. Nak uit Hillegom m.m.v. Onno en Dijk,
Organist W. Stroman Sixpack & Praiseband
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag **9 september** **10.00 uur**
Voorganger ds. A. Molendijk uit Heemstede
Organist A. Woudenberg
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum

Geen diensten in de zomer

Oecumenische Diensten in het Huis in de Duinen

Geen diensten in de zomer

Oecumenische Diensten in Huize Bodaan

Geen diensten in de zomer

Agenda

Zon 1 juli	opening Expositie	in Agathakerk	12.00 uur
Di 10 juli	Moderamen vergadering	in Bentveld	20.00 uur
Woe 18 juli	Opwekkingsliederen concert	in Dorpskerk	19.30 uur

Do 19 juli	Kerkenraadsvergadering	in consistorie	19.45 uur
Woe 15 aug	piano concert	in Dorpskerk	19.30 uur
Woe 22 aug	orgel concert	in Dorpskerk	19.30 uur
Zat 1 sept	startweekend met BBQ	in Kerktuin	16.00 uur

Opname in het ziekenhuis

De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan een van de kerkenraadsleden.



Goede Uur

Woensdag 30 mei werd het seizoen afgesloten met Pannenkoeken eten in de Duinrand.

Plotseling kwam de Burgemeester binnen. Iedereen was verbaasd en zeker toen hij het woord nam.

Hij sprak mw. Froukje P. toe en spelde haar het speldje van verdienste van Zandvoort op als dank voor haar inzet van de afgelopen 15 jaar voor het Goede Uur.

In september bent u weer op de laatste woensdag van de maand van harte welkom in het jeugdhuis van 10-12 uur.

Met vriendelijke groet van het Bestuur

Afgelopen diensten

Zondag 3 juni ging ds. Bras uit Haarlem voor.

Zondag 10 juni ging Teunard van der Linden uit Harlingen voor, onze vroegere predikant. Aan de dienst werkte de cantorij uit Kamerik mee, die na afloop nog werden bijgepraat over Joods Zandvoort a.d.h.v. een powerpoint presentatie, waarvoor Stef reeds de beamer voor de dienst stand by maakte.

Tevens werd in de dienst aandacht besteed aan het feit dat Stef voor het laatst naar de kindernevendienst gaat. Hij werd toegesproken door de voorzitter Yvonne en kreeg de bijbel (in de gewone taal). Ook had Teunard een gedicht voor hem gemaakt als dank voor de vele hand- en spandiensten, die hij verricht (beamer, klok luiden).

Tijdens de collecten ging Marijke met haar kleinkinderen Stef en Eline rond om rollen pepermunt uit te delen. Het thema van de preek was, de bijbelse verhalen aan de volgende generaties "Doorgeven". Dit werd gesymboliseerd door pepermunt aan elkaar te geven.

Ook werd er stil gestaan dat Danny op deze dag gedoopt en belijdenis gedaan had en in deze week jarig is. Bij de koffie had Ankie voor taart gezorgd.

Zondag 17 juni ging ds. Hop uit Hillegom voor en vierden we het Heilig Avondmaal. Hij had weer zelf een liturgie boekje samengesteld.

Als Voorbereiding op de dienst:

Hoe donker het ook kan zijn in onze wereld, in ons leven,
Gods Woord wil licht brengen;
het duister heeft niet het laatste woord.
Gods Woord mag klinken en ons hart verwarmen.

Zondag 24 juni ging mw. ds. Gehrels uit Amsterdam voor.

Zeventig jaar streven naar eenheid

De Wereldraad van Kerken werd in 1948 in Amsterdam opgericht. De eerste secretaris-generaal was de Nederlander Willem A. Visser 't Hooft. Het hoofdkwartier bevindt zich in Genève. Het zeventig jarig bestaan van de Wereldraad wordt op 23 augustus ook in Amsterdam gevierd.

De Wereldraad is een oecumenische beweging, die streeft naar eenheid tussen de verschillende christelijke kerken.

De rooms-katholieke kerk is geen lid, maar werkt wel samen met de Wereldraad. Ook heeft Rome een permanente waarnemer in Genève. Aanvankelijk waren vooral protestantse en anglicaanse kerken uit Europa en Noord-Amerika lid. Later traden ook kerken uit Azië en Afrika toe alsook alle orthodoxe kerken. Tegenwoordig zijn 350 kerken aangesloten, die samen meer dan 500 miljoen christenen verenigen.

Het belangrijkste orgaan van de Wereldraad is de assemblee, vergelijkbaar met de Algemene Verenigde Naties, die om de zeven jaar samenkomt en waarbij alle lidkerken vertegenwoordigd zijn. De meest recente assemblee vond in 2013 in het Zuid-Koreaanse Busan plaats. De huidige secretaris-generaal is de Noorse theoloog Olav Fykse Tveit. Het centraal comité, dat de Wereldraad tussen twee assemblee in bestuurt, vergadert elke twee jaar.

Vanaf het begin van de jaren zeventig ging de Wereldraad zich steeds meer bezighouden met sociale kwesties en verdween de theologische discussie over de eenheid van de kerk enigszins op de achtergrond. Eind jaren negentig raakte de Wereldraad in een grote crisis toen de orthodoxe kerken in opstand kwamen tegen de Europese en Noord-Amerikaanse leden. Zij zouden de agenda bepalen waardoor er allerlei zaken aan bod kwamen die voor de orthodoxen onbespreekbaar waren, zoals de vrouw in het ambt en meer rechten voor de homoseksuelen. Momenteel vormen de niet-westerse kerken een duidelijke meerderheid in de Wereldraad, ook in het centraal comité.

Dagblad Trouw 19-06-1018
Met een hartelijke groet, Wim H.

Muziek op de zondagmiddag

Presentatie: Onno van Dijk en Alvin Mubarak, Techniek: Wout Age
Zomer reces

Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten
Zomer reces

Taizé dienst

Iedere eerste vrijdagavond van de maand is er een Taizé-dienst in de Dorpskerk aan het Kerkplein in Zandvoort met teksten, gebed, zingen en stilte.

Van 19.30-20.00 uur. Het inzingen begint om 19.00 uur.



Het Goede Uur ,
Zomer reces

Belangrijke rekeningnummers Kerkrentmeesters:

ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789

ABNAMRO, t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL15 ABNA 0565836889

ING nummer t.n.v. Kerkrentmeester Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL61 INGB 0000089908

ING nummer Protestants Kerkblad: NL74 INGB 0003534532

ING nummer Solidariteitskas: t.n.v. Kerkelijk Bureau

NL12 INGB 0000478305

DIAKONIE

Het banknummer van de diaconie is: NL97ABNA0565729780

Alle rekeningen op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT. Bij stortingen graag vermelden: Pebbles, Bloemenfonds, Diaconie of Zending

Zondag	1 juli	Job 42:1-17	Happy end
maandag	2 juli	Marcus 4:21-34	Oogsttijd
dinsdag	3 juli	Marcus 4:35-41	Tegen de storm in
woensdag	4 juli	Marcus 5:1-20	Bezeten
donderdag	5 juli	Marcus 5:21-34	Het bloed stroomt niet meer
vrijdag	6 juli	Marcus 5:35-43	Het bloed stroomt weer!
zaterdag	7 juli	Psalms 123	Oogopslag
zondag	8 juli	Marcus 6:1-13	Een profeet in zijn vaderstad
maandag	9 juli	Marcus 6:14-29	Dodendans
dinsdag	10 juli	Marcus 6:30-44	Geen rust gegund
woensdag	11 juli	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
donderdag	12 juli	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht
vrijdag	13 juli	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
zaterdag	14 juli	Efeziërs 1:1-6	Voorbestemd
zondag	15 juli	Efeziërs 1:7-14	Gemerkt
maandag	16 juli	Efeziërs 1:15-23	Dankbaarheid
dinsdag	17 juli	Psalms 14	Dwaasheid
woensdag	18 juli	Klaagliederen 1:1-11	Jeremiade
donderdag	19 juli	Klaagliederen 1:12-22	De HEER straft
vrijdag	20 juli	Klaagliederen 2:1-12	Donkere tijden
zaterdag	21 juli	Klaagliederen 2:13-22	De straf was niet onverwacht
zondag	22 juli	Klaagliederen 3:1-39	Wanhoop en hoop
maandag	23 juli	Klaagliederen 3:40-66	Gebed uit de diepte
dinsdag	24 juli	Klaagliederen 4:1-22	Leed, maar geen leedvermaak
woensdag	25 juli	Klaagliederen 5:1-22	Er komt een eind aan de ellende
donderdag	26 juli	Rechters 1:1-21	Veroveringen
vrijdag	27 juli	Rechters 1:22-36	Strijd
zaterdag	28 juli	Rechters 2:1-5	Jammerplaats
zondag	29 juli	Rechters 2:6-15	De geschiedenis herhaalt zich
maandag	30 juli	Rechters 2:16-23	Rechterlijke macht
dinsdag	31 juli	Rechters 3:1-6	Wie zijn je vijanden?

Bijbelrooster voor de maand augustus 2018

woensdag	1 aug	Efeziërs 2:1-10	Opstanding
donderdag	2 aug	Efeziërs 2:11-22	Medeburgers en gezinsleden
vrijdag	3 aug	Rechters 3:7-11	Oorzaak en gevolg
zaterdag	4 aug	Rechters 3:12-31	Verlos-kunst
zondag	5 aug	Efeziërs 3:1-13	Vrije toegang
maandag	6 aug	Efeziërs 3:14-21	Perspectief
dinsdag	7 aug	Rechters 4:1-16	Sterke vrouw
woensdag	8 aug	Rechters 4:17-24	Vastgepind
donderdag	9 aug	Rechters 5:1-11	Tweestemmig lied
vrijdag	10 aug	Rechters 5:12-22	Heldinnendicht
zaterdag	11 aug	Rechters 5:23-31	De vijand geveld
zondag	12 aug	Efeziërs 4:1-16	Liefde en verdraagzaamheid
maandag	13 aug	Efeziërs 4:17-24	Word nieuw
dinsdag	14 aug	Efeziërs 4:25–5:2	Verandering
woensdag	15 aug	Efeziërs 5:3-20	Positieve houding
donderdag	16 aug	Marcus 6:45-56	Waterloop
vrijdag	17 aug	Marcus 7:1-23	Onreinheid komt van binnenuit
zaterdag	18 aug	Marcus 7:24-30	Kruimels
zondag	19 aug	Rechters 6:1-10	Eigen schuld
maandag	20 aug	Rechters 6:11-24	Offer van een bange held
dinsdag	21 aug	Rechters 6:25-40	Tekens
woensdag	22 aug	Marcus 7:31-37	Gebarentaal
donderdag	23 aug	Marcus 8:1-13	Vermenigvuldigen en delen
vrijdag	24 aug	Marcus 8:14-26	Zuurdesem en onbegrip
zaterdag	25 aug	Efeziërs 5:21-33	De basis is liefde
zondag	26 aug	Efeziërs 6:1-9	Ken je plaats
maandag	27 aug	Deutero 1:1-8	Op herhaling
dinsdag	28 aug	Deutero 1:9-18	Staatsinrichting
woensdag	29 aug	Deutero 1:19-33	Woestijnreis
donderdag	30 aug	Deutero 1:34–2:1	Luisterhouding
vrijdag	31 aug	Deutero 2:2-15	Omtrekkende bewegingen

Website

www.kerkzandvoort.nl

Mailadres kerk: protestantsekerkzandvoort@gmail.com

Versteeg's IJzerhandel

Verkoop van:
Verfwaren
IJzerwaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

Zandvoort e.o.

pgb en particulier



thuis-zorgmaat.com

zorg voor....

verzorging,
begeleiding,
dagje uit
en logeren

alle leeftijden...

Al uw praktische hulp en zorg aan huis!

- tel. bereikbaarheid • boodschappen
- bezoek, naar buiten
- (tijdelijke) opvang • enz.

info: C.J.Koper-Steenwoerd

☎ 06 - 395 969 82

✉ thuis-zorgmaat@hotmail.com



Fijne samenwerking ter ontlasting mantelzoger(s)!