



Protestantse gemeente
Zandvoort

Geloof·Hoop·Liefde

Kerkblad

85e jaargang nr. 10 november 2018



bruna

ERKENDE BOEKHANDEL

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort
Tel. 023-5716033 - Fax 023-5716540



Grote Krocht 3-5
2042 CT Zandvoort
tel/fax 023 5719058

DE TROMP WINKEL *De smaakmakers bij u thuis*

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasings | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c

Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur
di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)



BLOEMSIERKUNST

J. Bluijs

*De specialist
in al uw
bloemwerken*

Haltestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.: 023 - 571 20 60

Gebed

Heer, raak mij aan met uw adem

Heer, raak mij aan met uw adem
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!



Uit: Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk (lied 695)
Tekst: Pia Perkiö (vertaling Sytze de Vries)

Lied van de maand november: Lied 746, 1,2,3. Op zondag Voleinding 1,6,7

Sion mijn vaderland

1.Sion mijn vaderland
land aan de overkant
vol melk en honing,
stad in het gouden licht
glanzende opgericht,
stad van mijn koning.



Berg Sion

2.Elk hart verovert gij,
uw glans betovert mij
maakt mij uw eigen.
Zaligheid mateloos,
gij maakt mij sprakeloos,
zie ik zal zwijgen.

3.Immers ik weet het niet
welk een geweldig lied
aan wordt geheven,
weet niet welk vergezicht
daar in het zalig licht
ons wordt gegeven.

6.Zalig naar ziel en zin
wandelen zij vredig in
grazige weiden,
lieflijk tot lafenis
zal die hun herder is
zachtkens hen leiden.

7.Daar zal geen pijn meer zijn,
alles ten einde zijn
waarom zij wenen.
Hij is hun metgezel,
herder van Israël,
troost om hen henen.

“Sion mijn vaderland” is een grootse lofzang op het nieuwe Jeruzalem, de heerlijke stad Gods, waar eens alles goed zal zijn. Het lied schetst een droombeeld van de voltooide schepping, van de toekomstige Urbs Syon aurea, de gouden stad, waar alles zal zijn zoals de Schepper in den beginne voor ogen had toen Hij ‘zag dat het goed was’.

Auteur: Anton Vernooij
Via www.liedboekcompendium.nl

Lied van de maand december: Lied443, alle vier de verzen.

“De engel Gabriël komt aangesnelde”

Wat leren we eigenlijk in de Kerk? Gedachten over Discipelschap.

Discipelschap. Bepaald niet iedereen is gecharmeerd van dat woord, sommigen zijn er zelfs allergisch voor. Maar de zaak waar het om gaat, heeft binnen de kerken wel breed de aandacht. We doen heel veel, maar leren we ook?

Leerling zijn van Jezus, leren van Hem, groeien in gelovig mens-zijn, navolging, daar gaat het om bij discipelschap. Dat klinkt bepaald niet spectaculair, maar toch is het een andere manier van kijken naar de kerk, een andere lens. Minder gericht op activiteiten en programma's en meer op wat er met je gebeurt als je meedoet en je inzet. Discipelschap bepaalt ons bij de vraag of we bij alles wat we in de kerk doen ook daadwerkelijk leren wat het betekent Jezus na te volgen en te groeien in mens-zijn. Meedoen in de kerk blijkt namelijk niet per definitie leerzaam te zijn.

Een lerende gemeente?

In een plaatselijke PKN-gemeente was gekozen voor het centraal zetten van het leerling van Jezus zijn. 'We zijn een open gemeenschap van leerlingen van Jezus Christus', zo luidde de eerste zin van het concept van een *mission statement*. Toen deze zin werd gepresenteerd op een gemeentevergadering, was de eerste reactie tamelijk vernietigend: 'Hebben jullie nu werkelijk anderhalf jaar nodig gehad om dat te verzinnen?'

Het gemeentelid had natuurlijk gelijk, want uiteraard zijn we in de kerk leerlingen van Jezus Christus. Maar dat 'uiteraard' verdampde wel als erover door werd gesproken. De keuze voor leerling-zijn veronderstelt dat je wilt leren en ook daadwerkelijk leert. Maar gebeurt dat ook? En zo ja, waar en hoe dan? En wat leren we dan? Achter dat schijnbaar onnozele eerste zinnetje van het statement bleek een wereld schuil te gaan. 'Natuurlijk wil ik een leerling van Jezus zijn, maar over de vraag wat ik dan leer en wat ik zou willen leren, heb ik eigenlijk nog nooit nagedacht', zei iemand bijvoorbeeld.

Kerk als vrucht van leerling-zijn

Een aantal jaren geleden verscheen een Nederlandse vertaling van een boek van Mike Breen en Steve Cockram over discipelschap. De auteurs zeggen dat een kerk allerminst garant staat voor discipelschap, terwijl het omgekeerde wel het geval is: discipelschap leidt tot kerkvorming. Daarmee provoceren ze de gangbare manier waarop we naar de kerk kijken.

Je kunt je vragen hebben bij die radicale omkering, maar hun provocatie prikkelt wel. Kerk-zijn is niet het begin van discipelschap, maar het gevolg ervan. Het is zinnig om deze vierkante stelling in gedachten te houden bij ons denken over de kerk. Zonder 'godsdiensstofening' is er uiteindelijk geen kerk, want ze is altijd ook oefenschool. 'Oefening baart kerk', zou je heel kort door de bocht kunnen zeggen.

Is de aandacht voor Discipelschap de zoveelste hype in de kerk?

Door in te zetten bij leren en leerling-zijn vallen we niet in de valkuil van het eerst en vooral kijken naar de activiteiten van de kerk of de deelname van mensen aan die activiteiten. We doen juist een stap terug om beter te kunnen zien waar het op aankomt. Nadenken over activiteiten moet natuurlijk wel, maar wat voorop gaat, is de vraag wat het betekent leerling van Jezus Christus te zijn en hoe we daarvoor de beste bedding kunnen scheppen. Met welke vormen en middelen lopen gemeenteleden het meeste 'risico' existentieel van Christus te leren? Dat is een vraag die eigenlijk bij elke kerkenraad telkens weer aan de orde zou moeten komen.

Meer dan een modegril?

Is de aandacht voor discipelschap de zoveelste hype in de kerk? Iets dat ook wel weer overwaait? Ik hoop het niet en denk ook niet dat het zal gebeuren. Onze seculiere, plurale samenleving werpt de christelijke gemeente terug op de meest basale vragen: wie zijn we en wat is onze roeping? Wat is het eigene van de kerk in een samenleving waarin op de markt van welzijn en geluk werkelijk van alles wordt aangeboden? Wat hebben we te bieden aan vindere en zoekere? Wat vragen we? Niets is meer vanzelfsprekend in deze tijd.

Oefenen in ontvankelijkheid

Ik merk weleens verzet tegen de aandacht voor leerling-zijn of discipelschap. Sommigen vinden het al gauw te activistisch en te programmatisch. Dat gevaar is er zeer zeker. Discipelschap wordt dan de zoveelste strategie om het tij te keren. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het gaat nadrukkelijk ook om de ontvankelijke kant van het leerling-zijn.

De ontmoeting van Jezus met de zussen Martha en Maria is hier prikkelend (Lucas 10). Maria zit als een leerling aan de voeten van Jezus terwijl Martha zich uitslooft.

Jezus zoekt hier geen compromis zoals allerlei vrouwenverenigingen dat ooit gedaan hebben toen ze kozen voor de naam 'Martha en Maria'. Die keuze is natuurlijk sympathiek en ook wel begrijpelijk, maar ze vinden Jezus niet aan hun kant. Hij kiest enkel de kant van Maria. Zij heeft het goede deel gekozen en dat zal niet van haar worden afgenomen. Ik vind dat intrigerend voor de kerk van nu: wat is ons goede deel in deze tijd?

Leerling-zijn is niet in de eerste plaats de benen uit je lijf lopen, maar ruimte maken om stil te worden, te luisteren naar de Meester.

We maken ons in de kerk vaak zorgen om het ontbreken van Martha's, vrouwen en mannen die zich willen inzetten voor de kerk, maar misschien moeten we ons veel meer zorgen gaan maken over de Maria's die ontbreken, vrouwen en mannen die stilte zoeken, die bidden, die hun Bijbel lezen, die in de kerk de boel de boel kunnen laten om zo de tijd te vinden om aan de voeten van de Meester te gaan zitten en te leren.

Mij trof een mooie uitspraak van de rooms-katholieke theoloog Erik Borgman: 'De afgelopen anderhalve eeuw heeft de kerk veel plannen gemaakt en veel plannen uitgevoerd. Het is tijd de zaken om te keren en weer te ontdekken welke plannen er met ons zijn'. Als het waar is dat Christus zijn gemeente bouwt, dan zullen we intensief moeten zoeken naar hoe en waar dat gebeurt. Dat vraagt om een blijvende leerweg.

Sake Stoppels, beleidsmedewerker Dienstenorganisatie PKN en
Lector theologie aan de Christelijke Hogeschool te Ede
Overgenomen uit het maandblad Woord & Dienst okt. 2018

Van de voorzitter

Deze maand zou er een kerkenraadsvergadering zijn, maar wegens afwezigheid van meerdere kerkenraadsleden is deze vergadering doorgeschoven naar november. Dat brengt mij meteen op het punt van de gemeentebijeenkomst zondag 4 november. U bent hier van harte voor uitgenodigd. Nu zult u denken wat heeft dat te maken met elkaar? Door de afspraken in de huidige plaatselijke regeling waren er nu niet genoeg kerkenraadsleden aanwezig om een besluit te kunnen nemen tijdens de kerkenraadsvergadering. Dit punt zal onder ander aan de orde komen op de bijeenkomst.

Hanneke en ik hebben deze avond gebruikt om vast een en ander voor te bereiden voor zondag Voleinding. Puttend uit ervaring van de afgelopen jaren weten we dat vele families steun ondervinden vanuit de gemeente op deze zondag.

Laten we deze families ook in de december maand niet vergeten. Vaak een moeilijke maand als je net een geliefd familielid bent verloren.

Gemeente zijn is omzien naar elkaar, zeker in vacaturetijd waar de predikant als spin in het web ontbreekt. Ik doe dus een beroep op u als gemeente. Laten we elkaar vasthouden en steunen.

Yvonne

Vanuit de diaconie

De komende maand staan er twee activiteiten voor de diaconie op het programma.

De diaconie zal zondag Voleinding ondersteunend werk verrichten, het aansteken van de kaarsen, het uitdelen van de stenen en rozen, maar vooral troostende en steunende woorden bieden aan de nabestaanden.

Zondag 18 november zullen we de schoen weer neerzetten in de kerk. Hierin kunt u uw bijdrage storten voor de kinderen van de speelgoedvijver "de Lachende Kikker". Met uw bijdrage is de Sint in de gelegenheid om hen ook een leuke verrassing te bezorgen op 5 december. U kunt uw gift ook overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. Schoenactie Speelgoedvijver. Op zondag 18 november zullen we ook collecteren voor de speelgoedvijver, we bevelen deze collecte van harte bij u aan.

De komende maand zullen we collecteren voor:

- 4 nov diaconie algemeen
- 11 nov collecte voor de lokale raad
- 18 nov Speelgoedvijver
- 25 nov diaconie algemeen
- 2 dec Voedselbank

Mocht u een gift willen doen dan vindt u achterin het kerkblad de gegevens. Graag indien van toepassing het doel vermelden van uw gift.

Alvast onze dank voor uw gift.

De Diaconie



Van de Commissie Eredienst:

Tijdens de oecumenische dienst op - 11 november- waarin
voorgaan

Ds. J.A.J. Seeleman en Mevrouw T.Boddaert , zal het koor "UBI CARITAS "
haar medewerking verlenen.

Voor de kinderen is er een speciale activiteit: POMPOEN SNIJDEN.
Het is de dag van Sint Maarten! Kom en ga gezellig aan de slag.

Op de zondag Voleinding- 25 november - is de voorganger Ds. B.J. Stobbelaar.
Het fluitensemble en ook ons eigen Sixpack zullen hun medewerking verlenen.

Zoals gebruikelijk zal bij het noemen van iedere naam van de gestorvenen een
lichtje worden aangestoken.

Daarna is er op enig moment in de dienst de mogelijkheid om een lichtje aan
te steken voor diegene die niet is genoemd, maar voortleeft in Uw hart.

Namens de Comm. Eredienst, Lida

HET GOEDE UUR

Daar ik helaas nog geen verslagje kan geven van het koffie-uur van 31 oktober,
moet u dat dus nog maar te goed houden voor de volgende editie van het
kerkblad.

Ik kan nu alleen maar vertellen, dat op woensdag 28 oktober dominee Rasser
als spreker bij ons te gast is.

Het onderwerp luidt "Dominee tussen wal en schip".

In alle grote havens van de wereld zijn zeemanshuizen, die worden bezocht
door zeevarenden uit alle hoeken van de wereld. Na hun drukke
werkzaamheden zoeken zij ontspanning. Ook hebben zij soms behoefte aan
een luisterend oor en vragen zij regelmatig om advies voor hun problemen.

Dominee Rasser maakt deel uit van het team rond het zeemanshuis te
Amsterdam. Tijdens zijn lezing zal hij veel vertellen van de bijzondere dingen,
die hij zoal mee maakt. Degenen, die ds. Rasser kennen, weten dat wij een
fijne ochtend kunnen verwachten.

Wanneer u ook nieuwsgierig bent, laat u dan niet weerhouden en kom gerust eens kennis maken met ons.

De koffie staat om 10.00 uur klaar in het Jeugdhuis.

Namens het bestuur,
Froukje

KERKDIENTEN



Zondag **4 november** **10.00 uur**

Voorganger ds. P.I.C. Terpstra
Organist C. Verschoor
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag **11 november** **10.00 uur** **Oecumenische dienst**

Voorganger ds. J.A.J. Seeleman en mw. T. Boddaert
Organist W. Stroman m.m.v. Ubi Caritas
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk
Kindernevendienst Pompoen Snijden

Zondag **18 november** **10.00 uur**

Voorganger mw. ds. S. ten Heuw
Organist H. van Amerom
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag **25 november** **10.00 uur** **Zondag Voleinding**

Voorganger ds. B.J. Stobbelaar m.m.v. Fluitensemble en
Organist W. Stroman Sixpack
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag **2 december** **10.00 uur** **1^e Advent**

Voorganger ds. N. Paap
Organist A. Woudenbergh
Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 9 december 10.00 uur 2^e Advent
 Voorganger mw. ds. M.W. Gehrels
 Organist C. Verschoor
 Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Zondag 16 december 10.00 uur 3^e Advent
 Voorganger mw. ds. S.P. Neuféglise **Heilig Avondmaal**
 Organist H. van Amerom
 Collecten 1. Diaconie; 2. Kerk

Oecumenische Diensten in Nieuw Unicum

Zaterdag 24 november 10.45 uur Diaken Gert Jan van der Wal
 Zaterdag 15 december 10.45 uur mw. Marina Wassenaar

Oecumenische Diensten in het Huis in de Duinen

Vrijdag 9 november 10.00 uur verzorgd door de RK Kerk
 Vrijdag 23 november 10.00 uur mw. A.H. Joustra-Brokmeier

Oecumenische Diensten in Huize Bodaan

Maandag 19 november 16.00 uur ds. Wessel Westerveld
 Viering Heilig Avondmaal
 Maandag 17 december 16.00 uur ds. Wessel Westerveld
 Kerstviering

Agenda

Zon 4 nov	Gemeentebijeenkomst	na koffie drinken in jeugdhuis
Zon 18 nov	Classic Concerts	in Kerk 15.00 uur
Woe 21 nov	Moderamen	in Bentveld 20.00 uur
Di 27 nov	Kopij kerkblad inleveren	19.00 uur
Do 29 nov	Kerkenraad	in Consistorie 19.45 uur

Opname in het ziekenhuis

De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan een van de Kerkenraadsleden.



Afgelopen diensten

Zondag 7 oktober ging ds. van Nierop voor. In deze dienst vond ook de viering van het Heilig Avondmaal plaats.

Zondag 14 oktober ging mw. ds. Gehrels voor. Zij preekte over het tweede deel van Psalm 139 (God kent mij).

Annet zong begeleid door haar man op de vleugel o.a. met de gemeente het “Onze Vader” en “Abba, Vader, U alleen”.

Danny legde een getuigenis af hoe hij tot het geloof gekomen was ondanks hij opgroeide in een communistisch regime.

Ook de kinderen werden niet vergeten.

Zondag 21 oktober ging ds. Seeleman voor en zong Minouska, begeleid door dhr. Henk van Amerom het ‘Laudate Dominum’ van Mozart en het ‘Vater Unser’ van Pärt.

Zondag 28 oktober ging ds. Rasser voor en zong Onno, begeleid door Arjan ‘The Holy City’ tijdens de collecte en ‘Whispering Hope’

Korendag 2018

Het thema van de Korendag was dit jaar disco. Ik verbaas me elk jaar weer over de vindingrijkheid van het organiserend comité. De opening begon vanuit een discotheek met Andre Hazes, via Bob Marley naar een openingsdans geënt op Saturday Night Fever.

Vele koren maakten weer hun opwachting, er was zelfs een koor uit Noord-Limburg! Ik was meerdere malen even achter de coulissen en wat ik dan van alle koren hoorde was, wat een warm welkom, wat goed georganiseerd.

Net de dingen die je ook als gemeente wilt horen. Ik denk dat we als gemeente trots mogen zijn dat de korendag in onze kerk georganiseerd wordt.

's Avonds bleek nog een stukje betrokkenheid en warmte. Eén van de deelnemende koren had het optreden af moeten zeggen i.v.m. het overlijden de avond ervoor van hun koorleden. Dit werd door meerder koren opgevangen als vanzelfsprekend.

Zoals gebruikelijk sloten de Beach Pop Singers de avond af met een spetterende Finale. Met medewerking van een dansschool kwam het thema disco goed tot zijn recht.

Chapeau voor wat er weer is neergezet. Ik ben benieuwd wat het thema voor volgend jaar zal zijn?

Yvonne

De staafkerk in Noorwegen

Deze zomer maakte ik een reis door Noorwegen en bezocht daar een "stavkyrkje" uit 1150. Het is een bijzondere bouwwijze. Het ontwerp doet denken aan een Vikingschip.

Een staafkerk is geheel van hout dat in de vele bossen ruim voorhanden was.

De basis bestaat uit 4 staanders

in een vierkant waartussen de delen worden bevestigd met houten pennen of zwaluwstaartverbindingen. Er komt geen spijker of lijm aan te pas. Door steeds hetzelfde principe toe te passen is de kerk eenvoudig uit te breiden. De binnenkant is heel eenvoudig, een preekstoel, vaak geen banken en soms beschilderd.

In de 10e eeuw begon het Christendom op te komen maar de bevolking deed moeilijk afstand van de heidense gebruiken. De ornamenten op de hoeken zijn dan ook eigenlijk drakenkoppen om onheil af te weren. Door de Reformatie kreeg het protestantisme de overhand en het grootste deel van de Noren is nu evangelisch-luthers. In de 19e eeuw kreeg men strengere ideeën over het geloof en werden de meeste staafkerken gesloopt. Nu zijn er nog maar 39 over.





Hoewel deze kerk niet in een vissersplaats staat hangt er net als bij ons een boot. Die bleek uit een gesloopte kerk te komen. Het is dus een gebruik dat ook in andere landen voorkomt.

Elly

Collecte opbrengsten en giften vanaf april t/m eind september 2018

April

1/4		183,85
8/4		64,20
15/4		79,15
22/4		90,30
23/4	Bodaan	30,00
27/4	H.i.d.D	11,30
30/4		96,15

Mei

6/5		92,45
7/5	Bodaan	24,65
13/5		91,50
20/5		124,25
25/5	H.i.d.D	18,00
27/5		107,30

Juni

2/6		89,40
4/6	Bodaan	27,50
10/6		172,65
17/6		90,10
22/6	H.i.d.D	16,00
24/6		82,05

Juli

1/7		71,35
8/7		74,40
15/7		63,40
22/7		179,40
29/7		120,20

Augustus

5/8		103,05
12/8		97,50
19/8		77,20
27/8	Bodaan	46,95

September

2/9		95,30
9/9		103,00
16/9		86,55
23/9		77,75
24/9	Bodaan	28,60
28/9	H.i.d.D	14,20
30/9		76,20

Giften:

Tijdens de Open dagen deze zomer ontvingen wij giften in het collecte kerkje van € 69,00.

Tijdens Open monumenten dag in september ontvingen wij € 83,05.

Ankie

Merk je iets van God

De mensen uit de bijbel hadden het maar makkelijk. God wandelde met Adam door het paradijs. Hij praatte met Abraham en verscheen aan Mozes in een brandende Braambos. En wij dan? Moeten wij alleen maar op een boek met dode letters afgaan?

We blijven met een gevoel zitten dat God in die tijd toch wel duidelijker aanwezig was dan tegenwoordig. Wij merken niet zoveel van God, sinds we weten dat God niet een wijze oude man is die ergens ver boven de wolken in de hemel troont en vandaar de aarde bestuurt, is het nog moeilijker geworden. Wie is God? Wat heeft Hij te maken met alles wat op de aarde gebeurt?

We wantrouwen de verhalen van mensen die op hoge toon weten te vertellen over hun bekering en hun sterke godservaring. Zou dat echt zijn? Soms zijn we er jaloers op. Merkten wij maar eens iets van God: Soms zou je het uit willen schreeuwen: "Hallo, is daar iemand; God, kun je me horen? Geef eens een geluidje"?

"Lees de bijbel; bidt elke dag".

Ja dat zal wel; maar ook dat heeft niet geholpen. En de bijbel....Dat is ook maar een boek met dode letters.

"Dode letters? Woorden van eeuwig leven zul je bedoelen". Ja, Ja.

Iets wat bij het "merken dat God er is" is belangrijk "geloven". Je kunt alleen maar merken dat God er is, als je gelooft. God zegt: eerst geloven en dan zul je het zien.

Toch zul je om te kunnen geloven wel iets van God moeten weten. Je zult zien dat God heel dichtbij is en dat je in de gebeurtenissen in mensen om je heen sporen van God kunt ontdekken. Je merkt wel, praten over God is moeilijk. Als je met God wil omgaan, wil praten (bidden) of desnoods schrijven, doe dat dan maar als met een vriend, iemand die je vertrouwt. Want ook vertrouwen heeft met geloof te maken.

Bert Kranenburg, J.H. Kok - Kampen.
Aangereikt door dhr. J. Kerkman

Muziek op de zondagmiddag

Iedere laatste zondagmiddag van de maand om 16.00 uur, Oosterparkstraat 44
Zandvoort, Toegang GRATIS.

Presentatie: Onno van Dijk en Alvin Mubarak, Techniek: Wout Age

Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten

Zondag 18 november Concert

Symfonie Orkest Haerlem o.l.v. Nicholas Devons

Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur Toegangs prijs: 5 euro

Taizé dienst



Iedere eerste vrijdagavond van de maand is er een Taizé-dienst.
's Winters in de Agatha Kerk in Zandvoort
met teksten, gebed, zingen en stilte. Van 19.30-20.00 uur.
Het inzingen begint om 19.00 uur.



Het Goede Uur, Woensdag 28 november 10.00 uur

Spreker: ds. L. Rasser

Onderwerp: "Dominee tussen Wal en Schip"

Belangrijke rekeningnummers Kerkrentmeesters:

ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789

ABNAMRO, t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL15 ABNA 0565836889

ING nummer t.n.v. Kerkrentmeester Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL61 INGB 0000089908

ING nummer Protestants Kerkblad: NL74 INGB 0003534532

ING nummer Solidariteitskas: t.n.v. Kerkelijk Bureau

NL12 INGB 0000478305

DIAKONIE

Het banknummer van de diaconie is: NL97ABNA0565729780

Alle rekeningen op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT. Bij stortingen
graag vermelden: Pebbles, Bloemenfonds, Diaconie of Zending

Bijbelrooster voor de maand november 2018

donderdag	1 nov	Openbaring 3:1-6	Schone schijn
vrijdag	2 nov	Openbaring 3:7-13	Weinig invloed, grote kracht
zaterdag	3 nov	Openbaring 3:14-22	Lauwheid
zondag	4 nov	Openbaring 4:1-11	Open deur
maandag	5 nov	Psalm 21	Koningslied
dinsdag	6 nov	Marcus 11:27-33	Legitimatie
woensdag	7 nov	Marcus 12:1-12	Gelijkenis begrepen
donderdag	8 nov	Marcus 12:13-17	Ieder het zijne
vrijdag	9 nov	Marcus 12:18-27	Onderschatting van Gods macht
zaterdag	10 nov	Marcus 12:28-34	Dicht bij Gods nieuwe wereld
zondag	11 nov	Openbaring 5:1-14	Wie verbreekt de zegels?
maandag	12 nov	Openbaring 6:1-8	Vier paarden
dinsdag	13 nov	Openbaring 6:9-17	Hoe lang nog?
woensdag	14 nov	Openbaring 7:1-17	Ontelbaar
donderdag	15 nov	Rechters 17:1-13	Godsdienstwaanbeeld
vrijdag	16 nov	Rechters 18:1-10	God wil het?
zaterdag	17 nov	Rechters 18:11-31	Roofoverval
zondag	18 nov	Psalm 16	Levenslied
maandag	19 nov	Marcus 12:35-44	Vader en zoon
dinsdag	20 nov	Marcus 13:1-13	De onderste steen boven
woensdag	21 nov	Marcus 13:14-27	De Mensenzoon komt
donderdag	22 nov	Marcus 13:28-37	De les van de vijgenboom
vrijdag	23 nov	Rechters 19:1-10a	Waar gaat dat heen?
zaterdag	24 nov	Rechters 19:10b-30	Sodom in Israël
zondag	25 nov	Rechters 20:1-11	Mobilisatie
maandag	26 nov	Rechters 20:12-28	Links tegen rechts
dinsdag	27 nov	Rechters 20:29-35	Krijgslist
woensdag	28 nov	Rechters 20:36-48	Geweldsspiraal
donderdag	29 nov	Rechters 21:1-25	Vrouwenhandel
vrijdag	30 nov	Lucas 1:1-25	Elia komt

Website

www.kerkzandvoort.nl

Versteeg's IJzerhandel

Verkoop van:
Verfwaren
IJzerwaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

Zandvoort e.o.

pgb en particulier



thuis-zorgmaat.com

zorg voor....

verzorging,
begeleiding,
dagje uit
en logeren

alle leeftijden...

Al uw praktische hulp en zorg aan huis!

- tel. bereikbaarheid • boodschappen
- bezoek, naar buiten
- (tijdelijke) opvang • enz.

info: C.J.Koper-Steenwoerd

☎ 06 - 395 969 82

✉ thuis-zorgmaat@hotmail.com



Fijne samenwerking ter ontlasting mantelzorg(er)s!