



Protestantse gemeente
Zandvoort

Geloof·Hoop·Liefde

Kerkblad

88e jaargangnr. 3

Maart 2021

Veertigdagentijd

bruna

ERKENDE BOEKHANDEL

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort
Tel. 023-5716033 - Fax 023-5716540



Grote Krocht 3-5
2042 CT Zandvoort
tel/fax 023 5719058

DE TROMP WINKEL

De smaakmakers bij u thuis

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c

Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur

di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)



BLOEMSIERKUNST

J. Bluijs

*De specialist
in al uw
bloemwerken*

Haltestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.: 023 - 571 20 60

Gebruiksplan Kerkdiensten Protestantse Gemeente

1. Men is verplicht bij binnenkomst zijn/ haar gegevens op een lijst in te vullen i.v.m. contactonderzoek bij uitbraak virus.
2. Het dragen van een Mondkapje is bij heen en weer lopen verplicht
3. Eén wisselende ingang, looproute langs open deuren en desinfecteermiddelen naar stoelen op anderhalve meter.
4. Aanwijzingen van de 3 coördinatoren opvolgen.
5. Geen: gemeentezang, koffiedrinken en geen aanrakingen/handen.

Kerkdiensten, ook via [Kerkomroep.nl](https://www.kerkomroep.nl)

Bijdrage collecten kunt u storten op de bankrekeningnummers:
Diaconie: t.n.v. DIAC.PROT.GEM. ZVT, NL97 ABNA0565 729 780
Kerk: t.n.v. Kerkrentmeester Protestantse kerk Zandvoort
NL61INGB



0000089908

Zondag Voorganger Organist	7 maart ds. P.J. Vrijhof dhr. M. v. Vuure	10.00 uur	3^e 40 dagentijd
Zondag Voorganger Organist	14 maart ds. A. Molendijk dhr. W. Stroman	10.00 uur	4^e 40 dagentijd
Zondag Voorganger Organist	21 maart ds. J.W. Verwijs dhr. C. Verschoor	10.00 uur	5^e 40 dagentijd
Zondag Voorganger Organist	28 maart ds. P.J. Vrijhof dhr. W. Stroman	10.00 uur	Palmpasen
Donderdag Voorganger Organist	1 april ds. P.J. Vrijhof dhr. M. v. Vuure	19.00 uur	Witte Donderdag

Vrijdag	2 april	19.00 uur	GoedeVrijdag
Voorganger	ds. P.J. Vrijhof		
Organist	dhr. H. van Amerom		
Zondag	4 april	10.00 uur	Pasen
Voorganger	ds. P.J. Vrijhof		
Organist	dhr. W. Stroman		

Viering in Nieuw Unicum

Zaterdag 27 maart om 10.15 en 11.00 uur
Voorganger Ds. John Vrijhof

De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuisbezoekwilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan de predikant ds. John Vrijhof, tel: 06 1212 0218.



Agenda

Di 2 mrt Moderamen?
Di 9 mrt Kerkenraad?

De Plusdienst verzacht uw vaccinatiestress!

Bij de Plusdienst hebben zich onlangs extra vrijwilligers gemeld voor het vervoer naar de diverse vaccinatielocaties in de omgeving.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Plusdienst van Pluspunt: 023-571 7373. Zij helpen u dan verder. De kosten van het vervoer bedragen 0,30 cent per kilometer en de eventuele parkeerkosten.

Tevens is er een aangepast beleid voor mensen die normaliter gebruik maken van de Regiorijder. Zij kunnen de Regiorijder gratis boeken naar een vaccinatielocatie.

Met vriendelijke groeten, Jolanda Meier, Pluspunt



de Dominee

Vastentijd

Veel hebben is nodig, maar het vele hebben is nooit genoeg. Zo geven wij in onze maatschappij onze jeugdigen van alles en nog wat mee - steeds meer. Onder andere veel kennis, die zij ook moeten hebben om te kunnen slagen in een steeds ingewikkelder leven. Maar vervolgens moeten onze jeugdigen dan natuurlijk ook wel iets met dat alles o.a. die kennis gaandoen om ook werkelijk te slagen. En hoewel we menen dat we met een gelijk aanbod ook gelijke kansen te creëren is dat nog niet zo zeker, want; voor gelijke kansen komt méér kijken dan alleen het gelijke aanbod of zelfs het grote aanbod.

Een van die dingen die je "meer" nodig hebt is "geloof". Geloof dat je wat kunt bereiken met dat wat je hebt en dat geloof krijgt helaas niet iedereen van huis uit mee.

Nu hoef ik de lezers van ons kerkblad niet te vertellen dat geloof een fascinerend en onmisbaar iets is met een bijzondere uitwerking. Maar dat het ook kwetsbaar is en heeft daarom ook bezinning nodig. Geloof kan op allerlei manieren aangevochten worden. Om maar bij dat hebben en slagen in de maatschappij te blijven, weer een voorbeeld:

Bij slagen in de maatschappij hoort dat wij ons "geslaagd zijn" ook op een of andere manier zichtbaar weten te maken. En meestal gebeurt dat door het tonen van wat wij hebben. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van het een of ander - een baan, een titel, een medaille, of een duur artikel - gaat het meestal niet zo zeer om; het verkregene op zich, maar om; te laten zien dat je dáármee - met dat verkregene - ook beloond bent, dat je het verdient. De reden waarom rijke kinderen vaak niet blij zijn met wat ze kregen is omdat - wanneer het niet ook broodnodig was - het niet kan tellen als "de beloning" die ze kunnen tonen. We leven namelijk steeds meer in "een samenleving van verdienstelijkheid" en als je dan niet kunt "geloven" dat; dat wat je hebt, ook op één of andere manier verdienstelijk was, is zelfs het aller aller mooiste waardeloos.

Waar het namelijk ten diepste om gaat: Wié gaat er, achter dat alles wat wij hebben en tonen, schuil? En om dat te ontdekken maakt het christelijk geloof een groot verschil tussen hebben en zijn. Het gaat uiteindelijk niet zo zeer om "de heb" maar om "het zijn".

Omdat dat "zijn" achter al dat hebben bloot te leggen, of weer even bewust te worden, hebben wij de vastentijd. 40 dagen om bewust te worden, wat het verschil is tussen hebben en zijn.

Bewust onthoud je je in die periode van een - meestal kleine - welverdiende beloningen om meer bezig te zijn met het zijn. Voor de één is het geen koekje bij de koffie, of iets weglaten bij je maaltijd, of het skippen van een drankje 's avonds, voor een ander zijn het meditatieve opdrachtjes bijvoorbeeld heel bewust steeds iets geven, lezen of doen.

En het doel is: de zoektocht te starten naar "het zijn" achter de dingen. Een zoektocht die afgesloten wordt met "een nieuw leven" - een nieuw zijn.

Die zoektocht naar dat zijn maakt ons christelijke vasten dus iets anders dan b.v. een reiniging, een training of een dieet. De verzoeking in de woestijn - die ons tot deze periode inspireerde - is voor Jezus een ontdekking wie hij is: Zijn zijn. En daarna paskan zijn "nieuwe leven" beginnen, luidt het verhaal.

En de waarde van het ontdekken van je eigen zijn is dat je mensen leert horen en zien. Dat je oren en ogen ook open gaan voor het zijn van die ander en voor het zijn van de Ander - achter de dingen.

In ons geloof gaat het om te komen voorbij het oordeel van de buitenkant: te zien achter alle dingen. De dingen vertellen namelijk een "onbetrouwbaar" verhaal van succes. Zij suggereren, de meetbaarheid van het zijn door het hebben; de succesverhalen - maar daar achter gaat het echte leven schuil.

Als kind leerde ik van mijn oma het volgende versje:

Een boer op klompen, in bedelaarslommen, is dikwijls meer,
dan al die heertjes, in mooie kleertjes, bij God de heer

Het oog des Heren, ziet niet door kleren ons in 't gemoed.
Als 't kleed niet fijn is, als 't hart maar rein is dan is het goed.

Met vriendelijke groet,
John Vrijhof.
tel. 06 12120218

40 verhalen.



Veertig dagen, veertig verhalen

Zevenvertellers werken samen in een uniek, digitaal initiatief: www.40verhalen.nl. Vanaf Aswoensdag 17 februari tot Paaszondag 5 april 2021, elke dag is er een nieuw, inspirerend verhaal op weg naar Pasen.

Live spelen voor publiek zit er voorlopig nog niet in. Daarom presenteren zeven vertellers online hun verhalen tijdens de veertigdagentijd, vanouds de vastenperiode die na Carnaval begint. Van maandag tot en met zaterdag is er een gefilmde vertelling, op de zondag is er een kookfilmpje.

Elke week heeft een eigen thematiek dat past binnen een overkoepelend thema: *pelgrimage*. De ene keer gaande verhalen over vertrekken, ontdekken of schuilen, de andere keer over vallen en opstaan, strijden, uitzien of thuiskomen. De gekozen aanpak is breed, met korte verhalen uit allerlei culturele en religieuze tradities.

De vertellers zijn: Gottfrid van Eck, Pauline Seebregts, Stephan de Jong, Peterine Kooijmans, Talitha Nawijn, Eveline Masetti en Kees Posthumus. Allemaal treden ze regelmatig op in kerken, theaters en op andere podia. Wie dat wil kan deze vertellers financieel ondersteunen met een vrijwillige donatie via de betaalknop op www.40verhalen.nl

Vanaf woensdag 17 februari 2021 staan de eerste verhalen van die week op de website. Daarna volgt er elke zondag een nieuwe reeks van zeven filmpjes.

Lied van de maand maart is Lied 765: "Gij hebt met uw brede gebaren"

1. Gij hebt met uw brede gebaren
de mensen gestrooid uit uw hand
en in de seizoenen der jaren
volmaakt Gij de oogst op uw land.

3. En wie zal het zaad onderscheiden,
het zij tot verval of tot eer?
Uw regen geeft regen aan beide,
uw zon ziet op beide terneer.

5. Wij groeien de aarde te boven,
wij rijpen in weer en in wind,
totdat Gij in garven en schoven
de mensen tezamen bindt.

2. In deze onstuimige lente,
waarin heel de wereld bestaat,
verwekt Gij de elementen
en wie scheidt het goed van het kwaad?

4. Heer, zijn wij het zaad van uw akker,
Gij doet ons ontkiemen tot graan.
Wij sliepen en Gij roept ons wakker,
Gij doet ons uit aarde ontstaan.

6. En als Gij ons brengt in uw schuren
ten tijde der eeuwigheid,
o laat ons het dorsen verduren
waarmee Gij het graan onderscheidt!

tekst Willem Barnard, bij Matteüs 13, 24-30
melodie Frits Mehrstens

In "Iederedag een nieuw begin" van Nienke van Andel, staat over dit lied:

Lied 765 is samen met 764 en 763 een drieluik over zaaien, de zaaier en het oogsten.

We beschouwende lente toch meestal als iets moois. Eentijd van ontluikend groen, van nieuw leven. Een hoopvol seizoen.

Daar waar in een samenleving een vernieuwing optreedt, spreken we ook vaak van lente. We kennen de Praagse Lente en de Arabische Lente. Dat waren inderdaad tijden van verandering, waarin van alles gebeurde. Onstuimige tijden. Het leven veranderde vaak zo drastisch, dat wanneer je er middenin zat, je niet kon overzien wat ten goede en wat ten kwade was veranderd.

Tussen de bloemen schoten ook distels op. Maar dat zie je vaak pas later. Pas als je even afstrand kunt nemen. Alleen is dan vaak alweer een nieuwe lente begonnen.

Onzekerheid is altijd maar in ontwikkeling. Wie heeft nog het overzicht?

Heer, ontferm U over ons.

GEBED IN GROTE NOOD

Heer God.

Ik zit diep in de ellende.
Zorgen drukken me loodzwaar op de borst.
Ik weet niet meer hoe hier uit te komen.
God, wees genadig en help.
Geef kracht om te kunnen dragen
wat u op me afstuurt.



Laat de vrees mij niet in zijn greep krijgen.
Zorg als een vader voor mijn dierbaren,
vooral voor de vrouwen en de kinderen,
behoed hen met uw sterke hand
voor alle kwaad en voor alle gevaar.

Barmhartige God,
vergeef me alles, waar ik bij u
en bij mensen verkeerd heb gehandeld.
Ik vertrouw op uw genade
en geef mijn leven geheel in uw hand.
Doe met mij zoals het u behaagt
en zoals het goed voor me is.

Of ik leef of sterf,
ik blijf bij u en u blijft bij mij, mijn God.
Heer, ik wacht op uw reddingen op uw rijk.
Amen.

Dietrich Bonhoeffer, november 1943

Van de voorzitter

Wat ben ik toch blij met de kerkomroep. Veel mensen kunnen thuis luisteren. Niet alleen handig vanwege de Corona maatregelen, maar laatst ook vanwege de weersomstandigheden. Ik was zelf blij die sneeuwzondagde dienst op mijn eigen bank te kunnen volgen.

Respectvoor allen die wel de tocht naar de kerk aanvaardden om daar van dienst te zijn.

Binnen het moderamen zijn we voorzichtig begonnen met de nieuwe speerpunten, die in het beleidsplan opgesteld zijn, vorm te geven. Zo wordt o.a. de welkomstbrief zorgvuldig opnieuw geformuleerd en willen we een stap maken naar de "jongere" generatie.

Ik hoop dat we elkaar snel weer mogen zien.
Ik sluit af met de zin: Blijf negatief, denk positief.

Yvonne

Vanuit de Diaconie

In het vorige kerkblad schreef ik dat u een Paaskaars kunt bestellen via onze diaconie. Ik heb tot heden nog geen bestellingen mogen ontvangen. U kunt uw bestelling tot 15 maart doorgeven.

Normaal zouden we met Pasen de jaarlijkse bloemengroet hebben. Door de Coronacrisis dit niet mogelijk. Wel zoeken we nog enkele vrijwilligers om kaarten als Paasgroette bezorgen bij kwetsbare gemeenteleden.

Ja en dan over kwetsbaar gesproken. U heeft in de Zandvoortse Courant of het Haarlems Dagblad mogelijk het artikel over Liam gelezen. In het kort:

Een jongetje van bijna 1 jaar oud met een spierziekte.

De ziekte is levensbedreigend, maar kan genezen worden... met een injectie met een medicijn dat goedgekeurd is door de EU maar niet verkrijgbaar is in Nederland.

Kosten 2 miljoen en kan in Polen gegeven worden. Dit moet wel gebeuren voor hij het gewicht van 13 kilo heeft bereikt.

Zijn tante en ouders zijn een crowdfundactie gestart om het bedrag bij elkaar te krijgen. De diaconie heeft een bedrag van €250,- overgemaakt.

De komende maand collecteren we voor:

28 feb Kerk in Actie missionair werk	21 maart diaconie algemeen
7 maart diaconie algemeen	28 maart bloemenfonds
14 maart stille hulp	4 april diaconie algemeen

U kunt uw collecte of gift ook overmaken naar de diaconie. Evt onder vermelding van het doel. U vindt de gegevens elders in het kerkblad.

Automatische glazen schuifdeuren

Achterin de kerk zijn automatische glazen schuifdeuren geplaatst, zodat rolstoelgebruikers op eigen kracht de kerk kunnen binnen komen. De aanschaf is betaald door sponsoren (gemeenteleden en vrienden) en subsidie van de classis Noord Holland, waarvoor hartelijke dank.

Het project is een initiatief van John Vrijhof, uiteraard door de kerkenraad gesteund. Hij zag elke zondag hoe de mensen van Nieuw Unicum moeite en hulp nodig hadden om de kerkzaal in te komen en ze na de dienst buiten in de kou en regen wachtten op het busje. Nu kunnen ze zelfstandig binnen komen en binnen blijven wachten tot ze door de glazen deuren het busje zien aankomen. Donderdag 16 februari werden de automatische glazen schuifdeuren gemonteerd. Teun Vastenhouw was gastheer en ruimde de "rommel" op. John Vrijhof maakte de foto's, de buitendeur is dicht, waardoor het liturgisch centrum weerspiegelt.



Het volk in de evangeliën

In de Netflix Serie Messiah zegt een van de personages: 'Wie was Jezus uiteindelijk? Alleen maar een populistisch politicus die wrok koesterde tegen het Romeinse Rijk.' Kan Jezus inderdaad beschouwd worden als een populist?

Een populist is iemand die zich opwerpt als de stem van het 'volk'. Een belangrijke vraag is dan ook: wie zijn dat volk in het Nieuwe Testament, en met name in de evangeliën?

Een allereerste vaststelling is dat in alle vier de evangeliën veel volk aanwezig is bij de gebeurtenissen maar dat de evangelisten daarbij wel verschillende accenten leggen, zoals we nog zullen zien.

Getuige en toehoorder

Die menigte is er vanaf het begin van Jezus' optreden tot aan het lijdensverhaal en speelt met name een belangrijke rol als getuige van de wonderen die Jezus verricht en als toehoorder van zijn onderricht.

Zo wordt bijvoorbeeld in het evangelie van Matteüs voor het begin van de Bergrede vermeld dat Jezus de mensenmassa zagen vervolgens de berg opgaan om hen toe te spreken (5:1). Aan het eind van diezelfde rede lezen we dat de toehoorders diep onder de indruk zijn van zijn woorden, 'want hij sprak hen toe als iemand met gezagen niet zoals hun schriftgeleerden' (7:28).

Deze menigte volgt Jezus ook. In eerste instantie gebeurt dat in Galilea, maar ook onderweg naar Jeruzalem en in Jeruzalem wordt Jezus vaak omringd door een menigte mensen.



Jan Brueghel de Oudere, Bergrede, 1598

Opgehitst

De menigte is ongedefinieerd maar reageert doorgaans positief op het optreden van Jezus. Dat is echter niet altijd het geval. Zo is in het Johannesevangelie de reactie op het optreden van Jezus in Jeruzalem veeleer gemengd: 'sommigen vonden dat hij een goedmensch was, anderen meenden dat hij het volk misleidde' (7:12). Er ontstaat verdeeldheid onder het volk, maar ze doen hem niets (7:44). In de andere evangeliën duikt met name in het lijdensverhaal een vijandige menigte op. Bij de arrestatie van Jezus verschijnt Judas, vergezeld van een menigte die gewapend is met zwaarden en knuppels (Marc. 14:43). Wanneer Jezus vervolgd wordt, staat voor Pilatus, wordt de daar aanwezige menigte opgehitst om de vrijlating van Barabbas te vragen en schreeuwt ze om de kruisiging van Jezus (Marc. 15: 8-14).

Matteüs voegt daaraan toe dat Pilatus zijn handen wast en zijn onschuld uitspreekt. Daarop antwoordt het hele volk: 'Laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!' (Mat. 27:25). Deze uitspraak komt enkel bij Matteüs voor.

Jezus reageert

De menigte is wilswaar anoniem maar af en toe wordt Jezus vanuit de menigte ook toegesproken. Deze figuren laten zien welke reacties het optreden van Jezus zoal bij het volk losmaakt, maar ook hoe hij daar dan op reageert. In Lucas 9:38 smeekt een man vanuit de menigte Jezus om zijn zoon te genezen. Enkele hoofdstukken verder roept een vrouw naar hem: 'Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt!' (11:27) en nog iemand anders vanuit de menigte: 'Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen' (12:13). Jezus reageert telkens op de woorden die aan hem gericht zijn, maar hij corrigeert ze ook.

Opvallend is het verhaal over een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies lijdt, hem benadert en zijn kleding aanraakt in de hoop op genezing. Maar Jezus wordt dit gewaar, draait zich om en vraagt wie hem heeft aangeraakt. Zijn leerlingen vinden dit een absurdevraag: 'U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: "Wie heeft mij aangeraakt?"' (Marc. 5:31) De vrouw maakt zich echter kenbaar en vertelt wat er is gebeurd. Jezus veroordeelt haar niet, maar zegt: "U geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal' (5:34).

Uit het voorgaande moge al duidelijk zijn dat Jezus in de evangeliën niet wordt voorgesteld als iemand die deel uitmaakt van de menigte. Hij onderwijst hen,

treedt met hen in gespreken geneest de zieken die ze naar hem toebrengen, maar reageert soms ook op een meer emotionele manier.

Zo krijgt hij in Marcus 6:34 medelijden met de menigte die hem opwacht, 'omdat ze leken op schapenzonder herder, en hij onderwees hen langdurig'. Dat is enkele hoofdstukken verder opnieuw het geval. Daar zegt Jezus tot zijn leerlingen over de grote menigte die niets meer te eten heeft: 'Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten'(8:2). In beide gevallen volgt daarop het verhaal van een broodvermenigvuldiging.

Jezus als gevaar

Behalve van het volk is er in de evangeliën ook sprake van figuren die negatief op de toeloop van al dat volk reageren. Dat is met name het geval met de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten in Jeruzalem. Van hen wordt gezegd dat ze erop uit zijn om Jezus te doden, maar bang zijn voor de reactie van het volk dat hem gunstig gezind is (Marc. 12:12 en 14:2).

In het Johannesevangelie is het met name de hogepriester Kajafas die op de voorgrond treedt, met de woorden: 'Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat' (11:50 en 18:14). Het zijn de hogepriesters die vervolgens voor Pilatus de menigte ophitsten tegen Jezus (Marc. 15:11).

In het evangelie van Lucas wordt Jezus voor Pilatus er bovendien van beschuldigd het volk van het rechte pad af te brengen (23:2) en met zijn onderricht het volk op te ruïnen van Galilea tot Jeruzalem (23:5). Daarmee wordt hij tevens afgeschilderd als een gevaar voor *de Pax Romana*.

Profeet

In de evangeliën verschijnt Jezus doorgaans als iemand die door de menigte op handen wordt gedragen omwille van zijn woorden en daden. Wanneer bij de intocht in Jeruzalem wordt gevraagd wie die man is, antwoordt de menigte: 'Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea'(Mat. 21:11; zie ook Luc. 24:19). Door hem met name een profeet te noemen wordt Jezus geïdentificeerd als spreekbuis van God en niet van de menigte. Als zodanig spreekt hij niet námens het volk, maar tót het volk. Wie het zo bekijkt, zal hem geen populist noemen.

Caroline Vander Stichele is hoogleraar Impact of the Bible in Western Culture aan de Tilburg School of Catholic Theology van Tilburg University.

Uit: Woord & Dienst, februari 2021

Jaarverslag2020 van activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Zandvoort 2^e gedeelte

i.v.m. privacy worden alleen de achternamen van predikanten vermeld en niet van anderen.

Juli

- Per 1 juli werden de Lockdown verder door de regering versoepeld. Er mogen max. 100 mensen in de kerk.
Dusvooraf aanmeldenvervalt. Wel blijft registratie verplicht en worden de lijsten 4 weken bewaard.
- Ook werden de regels rond Verhuur van het jeugdhuis versoepeld.
- Tijdens de vakantie van ds. John Vrijhof bleef het rustig.
- Gastpredikanten waren ds. Hop, ds. Marijke Gehrels, ds. Sjaak Verwijs, ds. van der Scheen ds. Stobbelaar.

Augustus

- Zondag9 augustus ging ds. John Vrijhof voor en werd Hanneke herbevestigd tot Ouderling-Scribaen ontving de eerste miniatuur van onze kerk. Het orgel werd bespeeld door André en zijn vrouw Heleen zong Hanneke namens de gemeente toe vanaf de orgelgalerei.
- De miniaturen van de kerk zijn van plastic en in verschillende maten te koop. € 8,50/ 11,-/ 13,50/ 16,- opgevenbij ds@zandvoort.nl Ze zijn gemaakt door de groep "De Verbeelding". Bij deze groep werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die graagiets willen ontwikkelen en bereiken.
- Dinsdag18 augustus heeft de kerkenraad vergaderd. Startzondag vervalt. Verder kwamen aan de orde het Jaargesprekmet de predikant (John had een verslag gemaakt van het afgelopen jaar) en het nieuwe beleidsplan.
- Zondag30 augustus ging ds. Jolien Nak voor en speelde Greet als organist op de vleugel. Ook speeldeze samen met Maaike (dwarsfluit).
- De gemeente kreeg vanwege de corona een extra Kerkbalans in de bus.

September

- Vanuit de Werkgroep Eredienst (Lidaen Marijke) ontstond het idee om oudere kwetsbare gemeenteleden, die door de corona niet in de kerk komen, te bezoeken en een video te maken, waarbij ze een groet voor de gemeente konden achterlaten. In de volgende diensten werden steeds twee video's afgespeeld.

- Zondag 6 sept. ging ds. John Vrijhof voor en stonden we stil bij Startzondag met thema "het Goedeleven". Het buitenprogramma ging niet door. Wel was er in de dienst Muzikale omlijsting: Willem (orgel) en Andries (bugel) vanaf de orgelgalerei en beneden bij de Vleugel: Greet, die Maaïke & Rob begeleidde. Ook klonk "eine kleine Nachtmusik" van Mozart door Greet (vleugel) en Maaïke (dwarsfluit). Via de video kreeg de gemeente de groeten van Marijke Sinke, Froukje Paap, Cor Deesen Maarten Keur. Tevens kregen Eline en Willem- Pieter de "Bijbel in de gewone taal" uitgereikt door de voorzitter, daar zij de lagere school doorlopen hadden.

Na de dienst werd er koffie geserveerd. De kerkzaal was als terras ingericht met de geschilderde buitentafels. Op die manier kon er ook beter afstand gehouden worden.

- Woensdag 9 sept. herstartte ds. John Vrijhof de Gespreksgroep Doornse Catechismus.
- Gemeenteleden of meelevendenden uit de zorginstellingen en de mensen die op de lijst stonden voor een bloemengroet kregen rond startzondag een kaart met afbeelding STARTBAANen met een passend gedicht.
- Zondag 20 sept. ging ds. John Vrijhof voor en werkte naast Arjan Woudenberg (orgel) ook Annet (zang) & Arno (vleugel) mee. Via de video kreeg de gemeente de groeten van Pieter Postuma en Nienke Lammersen.
- Vanaf eind september werd er geen koffie meer geserveerd wegens de toenemende coronabesmettingen en is het dragen van een mondkapje tijdens het lopen in de kerk verplicht. Max. mogen 30 mensen in de kerkdienst.
- De Predikant heeft reeds bij veel gemeenteleden de App "Kerkomroep" geïnstalleerd.

Oktober

- Zondag 4 okt. ging ds. John Vrijhof voor en organist was Willem. Ook was er muzikale omlijsting door Greet (vleugel) en Maaïke (Dwarsfluit) en liederen werden gezongen door Marijke en Maaïke.

Via de video kreeg de gemeente de groeten van fam. IJspeert en Hoogvorst.

- Woensdag 7 oktober Gespreksgroep Doornse Catechismus.
- Zondag 11 okt. ging ds. Seeleman voor en organist was Henk. Sopraan Minouska zong het "Agnus Dei" uit de Krönungsmesse van W.A. Mozart.

- Dinsdag 20 okt. heeft de kerkenraad vergaderd. Het nieuwe concept beleidsplan 2021-2027 wordt aan de gemeente via het kerkblad toegestuurd voor feedback. Vanuit het Jaargesprek met de predikant kwam niet alleen naar voren wat goed loopt, maar ook waar voor de gehele kerkenraad verbeterkansen liggen. Op zondag Voleinding zal de kerkdienst alleen toegankelijk zijn voor de nabestaanden.
- Zondag 25 okt. ging ds. John Vrijhof voor en organist was Cees. Lieder en werden gezongen door Maaïke en Madelief en er was muzikale omlijsting door Greet (vleugel) en Maaïke (dwarsfluit). Via de video kreeg de gemeente de groeten van To de Vries, Lenie Faber en dhr. Drenth.

November

- Zondag 8 nov. ging ds. John Vrijhof voor en organist was Willem. Ook werkten Maaïke en Greet mee.
- Vanaf 15 nov. stond de Schoenweer in de kerk voor giften sinterklaascadeaus voor "arme" gezinnen.
- Zondag 22 nov. was het Zondag Voleinding. De dienst was alleen toegankelijk voor nabestaanden. Wel werd de dienst uiteraard uitgezonden via Kerkomroep en maakte de broer van Yvonne een video, die aftespelen was via de website www.kerkzandvoort.nl. Ds. John Vrijhof ging voor, organist was Willem en muzikale omlijsting werd verzorgd door Greet (vleugel) en Irene & Anna (fluit). Ook zong Arno het lied van Kinga Ban: "Ik zal er zijn".

December

- Dinsdag 1 dec. heeft de kerkenraad vergaderd en werd het nieuwe beleidsplan 2021-2027 (aangepast op enkele wensen vanuit de gemeente) goedgekeurd.
- Het ouderen kerstfeest ging niet door. Daarvoor in de plaats kregen de ouderen en zieken, verzorgd door de Diaconie, een feestelijke tas met daarin: Kerstnummer van Opendeur, boekje "Dankbaar" met gebeden en overdenkingen en een amaryllis bol. De echt)paren kregen een pak koekjes extra. Door veel vrijwilligers werd dit voor Kerst rondgebracht.
- In december had de ON Seen project om levensmiddelen te verzamelen voor "arme" gezinnen met de actie "omgekeerde Adventskalender". Een 80 kerstpakketten zijn er in Zandvoort rondgebracht.

- Zondag 6 dec. ging ds. John Vrijhof voor en organist was Maarten. Cecilia bracht vanuit Nieuw Unicum een Amaryllis bol in knop mee als teken van verbondenheid.
- Zondag 13 dec. ging ds. Nico Paap voor en organist was Willem. Ook heeft onze gemeente een bijdrage geleverd aan het ONSproject.
- Zondag 13 dec. wordt er in de avond een strenge LockDown afgekondigd.
- Zaterdag 19 dec. was er in Nieuw Unicum een dubbele Kerstdienstviering, geleid door ds. John Vrijhof.
- Zondag 20 dec. ging dr. Teunard van der Linden voor en organist was Cees. Om 12.00 uur werd de Monumentale kaart met de namen en adressen van Joodse Zandvoorters onthuld door rabbijn Spiero en dr. van der Linden. Wegens corona werd het een sobere bijeenkomst met op afstand vertegenwoordigers van de kerkenraad en de stichting Joods Monument Zandvoort. De pers (TV NH en Zandvoortse courant) was wel vertegenwoordigd.
- Op verzoek kwamen er vele duizenden DEpunten binnen, waarvan pakken koffie gekocht kunnen worden.
- De automatische glazen deuren bij de ingang van de kerkzaal werden ingemeten en betaald vanuit giften.
- Donderdag 24 dec. ging de Kerstavond dienst niet door. Wel was er via Kerkomroep een vooraf opgenomen dienst, verzorgd door Annet & Arno, te beluisteren. Deze is vastgelegd door Cecilia en via de website te bekijken.
- Vrijdag 25 dec. Kerstochtend ging ds. John Vrijhof voor. Aan de dienst werkten mee Willem, (orgel), Andries (bugel), Greet (vleugel) Maaïke (dwarsfluit) en de liederen werden gezongen door Marijke en Sam vanaf de orgelgalerei. Vooraf aanmelden was voor deze dienst verplicht.
- Zondag 27 dec. ging ds. Seeleman voor en organist was Henk. Sopraan Minouska zong o.a. het "Maria Wiegenlied" van Max Reger.
- Eind van het jaar stopt Anne-Marijke als Penningmeester Diaconie. Ze is wel bereid haar opvolger in te werken.
- Oudejaarsavond ging de oecumenische kerkdienst vanwege corona niet door.

Scriba, januari 2021

Taizé dienst



Iedere eerste vrijdag van de maand is er een Taizé dienst.
Met teksten, gebed, zingen en stilte. Van 19.30-20.00 uur.
Het inzingen begint om 19.00 uur.
In onze Dorpskerk april-sept, in Agathkerk okt-maart.

Tijdens LockDown zijn er geen Taizé diensten

Belangrijke rekeningnummers Kerkrentmeesters:

INGnummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort (Kerksbalans)

IBANnummer: NL22 INGB0000042789

ABNAMRO, t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort (Kerksbalans)

IBANnummer: NL15 ABNA0565836889

INGnummer t.n.v. Kerkrentmeester Protestantse kerk Zandvoort

IBANnummer: NL61 INGB0000089908

INGnummer Protestants Kerksblad Zandvoort: NL74 INGB0003534532

INGnummer Solidariteitskas: t.n.v. Kerkelijk Bureau

NL12 INGB0000478305

DIACONIE

Het banknummer van de diaconie is: NL 97 ABNA0565 729 780

Rekening op naam van: DIAC.PROT.GEM.ZVT.

Bij stortingen graag doel vermelden: zoals Bloemfonds, Diaconie,

Zending of doel van de zondagsecollecte.

Hier kan uw
advertentie
staan

Versteeg's IJzerhandel

Verkoop van:
Verfwaren
IJzerwaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort