



Protestantse gemeente
Zandvoort

Geloof·Hoop·Liefde

Kerkblad

91e jaargang nr.1

Januari 2024



bruna

ERKENDE BOEKHANDEL

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort
Tel. 023-5716033 - Fax 023-5716540

Ook voor officiële pasfoto's

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasings | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c

Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur

di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)



BLOEMSIERKUNST

J. Bluijs

*De specialist
in al uw
bloemwerken*

Halltestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.: 023 - 571 20 60

Kerkblad

Kerkdiensten, ook via Kerkomroep.nl

Bijdrage collecten kunt u storten op de bankrekeningnummers:

Diaconie: t.n.v. DIAC. PROT. GEM. ZVT, NL 97 ABNA 0565 729 780

Kerk: t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

NL61INGB 0000089908



Zondag 14 januari 10.00 uur

Voorganger Ds. L. Rasser
Organist Dhr. W. Stroman

Zondag 21 januari 10.00 uur

Voorganger Ds. P.J. Vrijhof
Organist Dhr. W. Stroman

Zondag 28 januari 10.00 uur

Voorganger Ds. B.J. Stobbelaar
Organist Dhr. W. Stroman

Zondag 4 februari 10.00 uur

Voorganger Ds. P.J. Vrijhof
Organist dhr. C. Verschoor

Heilig Avondmaal

Zondag 11 februari 10.00 uur

Voorganger Ds. Dr. K.E. Bras
Organist Dhr. W. Stroman

Viering in Nieuw Unicum

Zaterdag 27 jan. om 10.30 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

Kerkdienst in de Bodaan

Maandag 15 jan. om 15.30 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

Kerkdienst in Huis in de Duinen

Maandag 22 jan. om 16.00 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

Taizé dienst

Vrijdag 12 jan. om 19.00 uur in Agathakerk

Agenda

Zondag 21 jan.	15.00 uur	Classic Concerts , Openingsconcert Divertimento Jeugdstrijkorkest o.l.v. Helena van Tongeren
Woensdag 17 jan.	9.30 uur	Moderamen in Bentveld
Woensdag 24 jan.	9.30 uur	Kerkenraad in consistorie

Opname in het ziekenhuis

De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan de predikant ds. John Vrijhof, tel. 06 1212 0218





Van de Dominee

Alles is ijdelheid

Een intrigerend Bijbelboek was het boek van prediker, vanwege dat woordje ijdelheid. Het Hebreeuwse woordje dat we vertaalden met ijdelheid (abel) had verschillende betekenissen, maar de vertalers hadden besloten concordant te vertalen. Concordant wil zeggen dat iedere woord uit het Hebreeuws steeds door hetzelfde Nederlandse woord (ijdel in dit geval) vervangen moest worden. Zo kreeg je de onvergetelijke openingszin in het boek prediker die luidt: “Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.”

Die zin is nu dan wel vertaald is in: “Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte.” Maar daarmee is het volgens mij nog niet veel duidelijker geworden. Want bij dat woordje abel - dat we nu dus vertalen met lucht, leegte, voorbijgaand, nietig, - moet denken aan een speciale lucht namelijk; dat dampje/wolkje dat je op koude dagen uitademt. Het is er even dat lucht wolkje maar daarna is het weer weg. In dat woordje abel moet je dus vooral ook de vluchtigheid en het voorbijgaande horen.

En in heel het boek prediker gaat het dan over dat voorbijgaande dat we niet vast kunnen houden. En met dat voorbijgaande relativeert hij de zo verschillende tijden, kennis en zin van dingen. Maar prediker wijst ook dingen aan die van alle tijden zijn; onrecht, verval en tegenslag en te midden van die drie moeten mensen het goede doen en genieten is zijn devies.

Ook 2023 is “abel” geworden en 2024 staat voor de deur. We kunnen niet terug, de enige kant die we op kunnen gaan is naar de toekomst; 2024. En net als vorige generaties moeten we voor de komende generaties juist deze tijd (van onrecht verval en tegenslag) weer tot “goede oude tijd” zien te maken. Een tijd waar men met nostalgie aan terug gaat denken.

Van deze tijd weten we natuurlijk dat er nog veel aan moet gebeuren voor ze “goede oude tijd” kan zijn. Maar dan moeten we er wel in geloven dat we van deze tijd ook “goede oude tijd” kunnen maken. Want wie er niet meer in gelooft zal zich er ook niet meer voor inzetten.

En prediker geeft dan een mooi advies: geniet ook een beetje van de tijd waarin je leeft. En daar zit natuurlijk veel waardevols in, in dat advies. Want zoals we ten diepste wel weten was onze goede oude tijd, natuurlijk helemaal niet zo'n goede oude tijd, maar wisten we toen wel van die bepaalde goede momenten - die dus "abel" zijn - te genieten, zodat we nu over de beroerde tijd van toen, nu als "goede oude tijd" spreken.

In het nieuwe testament geeft Jezus ook nog een aardig advies: Je moet jonge wijn niet in oude zakken doen. Waarmee hij wil zeggen, alles van "nu" kan niet meer in de oude voorgevormde structuur/zak. Iedere tijd moet weer zijn eigen structuur krijgen. En hij merkt er meteen bij op; al zullen de mensen van vroeger hun wijn natuurlijk beter vinden.

Het lastige is dat wij de wereld niet ervaren als een beweging van voorbijgaande aard (een abel) maar als een zijnde in rust. Wij ervaren de dingen als: het is zoals het is (en eigenwijze mensen menen zelfs dat het moet blijven zoals het was). Het is echter zoals de pre-Socratische filosoof Herakleitos al zei: panta rhei - alles stroomt. Prediker zag dat die voorbijgaande aard ook geldt voor wijsheid en kennis. En in deze tijd waarin het sneller stroomt, zien we dat ook steeds duidelijker; ook kennis gaat voorbij en wordt vervangen door kennis van nu. En dat is lastig voor gelovigen die hun geloof bouwden op kennis waarvan ze menen dat die "is zoals die is" (of is zoals die was), want dergelijk geloof raakt langzaam uit de tijd. Ook geloven doe je in een tijd. Jezus liep daar al tegen aan in zijn gesprekken met Schriftgeleerden en Farizeeën. Geloof houd je alleen in de beweging levend. En dat doe je door er vandaag voor elkaar - en in het bijzonder voor de minsten - te zijn. Want in die ontmoetingen ontmoet je God.



Iedereen de beste wensen voor 2024

Met vriendelijk groet

John Vrijhof.

VAN FEEST TOT FEEST

Zó is het met ons gegaan:
steeds wat meer van God vandaan;
Toch wou God dicht bij ons zijn,
dus kwam Hij ons tegemoet
In een Kind van vlees en bloed.
- Brood en wijn. -

Zó is 't met het Kind gegaan:
't wou tussen de mensen staan,
't wilde bij de mensen zijn;
maar verhard was hun gemoed,
toen gaf Hij zijn vlees en bloed:
- Brood en wijn. -

Daarom mogen wij nu gaan
naar de stal en bij Hem staan
Die, als wij, mens wilde zijn.
Zo gaan wij van feest tot feest:
Kerstmis, Pasen, Pinksteren,
tot wij eeuwig bij Hem zijn,
Hem niet zien in brood en wijn,
maar, omstraald met hemels licht,
aangezicht tot aangezicht.

Nel Benschop



Lied van januari, Lied 533 “Daar komt een man uit Nazaret”

1. Daar komt een man uit Nazaret.

Zijn naam is: Hij die mensen redt,
en met de minsten wil Hij zich verbinden;
zijn naam is bij vergetenen te vinden.

3. In het verborgen trekt Hij rond.
Verhalen gaan van mond tot mond,
in Galilea gaan geheimen open,
de hopelozen durven weer te hopen.

4. Wie is die vreemde Joodse man,
die nergens thuis is in het land?
Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten.
Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten.

6. Er komt een man uit Nazaret.

Zijn naam is: Hij, die mensen redt,
en bij de doden is Hij niet te vinden,
Hij wil zich met de levenden verbinden.

In “iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied:

Midden onder ons verschijnt Hij. De gesloten werkelijkheid van ons leven opent zich. Wie is die vreemde? Hij valt buiten onze patronen, buiten de grenzen die wij stellen. Machten van onmenselijkheid respecteert Hij niet. Hij verzet zich tegen onrecht, dat een mens niet tot zijn recht doet komen. Wie alleen om zichzelf heen cirkelt, doet zichzelf onrecht aan. Niets is ommenselijker dan de mens...

Hij is geboren zonder papieren. En toch in ons midden. Wie hem wil vinden, zoek hem waar Hij te vinden is. Wie de vergetenen vergeet, zal hem niet vinden. Want Hij is de broeder van de ongewensten. Van mensen die wij liever niet kennen. ‘Met de minsten wil Hij zich verbinden.’ Onverschilligheid kent Hij niet. Neutraliteit evenmin. Geen modieus ‘enerzijds, anderzijds’. Geen conformisme. Verzet is zijn wet, Hij die mensen redt. Eenzijdig en eenduidig. Zowel via de mond van een geleerde als van iemand die stamelend naar waarheid zoekt.

A man comes around. In het verborgene trekt Hij rond. Niemand van ons heeft naast hem gestaan. Wie erkent de ontoereikendheid van zijn eigen leven? Verwacht hem overal te ontmoeten, want Hij is de God van de verrassing.

Beste mensen van de protestantse geloofsgemeenschap,

Wij willen jullie heel erg bedanken voor de mooie donaties die we van jullie mochten ontvangen.

Wij hebben dit jaar 58 gezinnen kunnen helpen met het Sinterklaasfeest. Het was weer een hele klus, gelukkig zijn er vele vrijwilligers die hebben geholpen. Het was een dankbare klus, met veel liefde en enthousiasme gedaan. Helaas is het nodig en we doen met zijn allen wat we kunnen.

Wij gaan door, in onze Kikkerwinkel waar gezinnen 2^e hands speelgoed kunnen halen voor hun kinderen. En ook gaan we door met het kopen van een cadeautje en wat lekkers voor kinderen die jarig zijn en waarvan de ouders onder de armoedegrens leven. Mede dank zij jullie kunnen we dit allemaal.



Wij wensen jullie fijne dagen en een goed nieuw jaar!

Vriendelijk groeten, het team van Stichting Speelgoedvijver De Lachende Kikker,

De Speelgoedvijver heeft een eigen winkel, de Kikkerwinkel, op het terrein van Spaarnelanden aan de Kamerlingh Onnesstraat 20 in Zandvoort.

Redactie

Prent- Iconen



In de Agathakerk zijn nog t/m 14 januari een aantal Prent-Iconen te zien, die het leven van Jezus uitbeelden. Ze zijn uitgeleend door Dhr. Thom Breugel. Er is ook informatie over de geschiedenis van het schilderen van Iconen. De kerk is open op woensdag 10 jan. van 14.00 -15.30 uur en na de dienst van 14 januari.



Van de voorzitter

U heeft het wellicht al gemerkt, maar de website is tijdelijk buiten gebruik. Helaas waren we het slachtoffer van een hack. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de website weer op orde te krijgen.

In december heeft de kerkenraad nog een laatste maal in 2023 vergaderd.

De volgende punten zijn o.a. besproken:

Het vervolg van het haalbaarheidsonderzoek heeft enige vertraging opgelopen, maar we verwachten in januari meer te horen. In samenspraak met BOEi zullen we ons verder verdiepen in het oprichten van een Stichting Vrienden van de Kerk, verduurzaming en fondsenwerving.

De tuin aan de kant van het kerkplein heeft een opknapbeurt nodig. Hier zijn helpende handen voor nodig om dit aan te kunnen pakken. Er wordt gedacht aan “NL doet” of lokale mogelijkheden via bv. de Verbeelding of Pluspunt.

De begroting van de diaconie wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de penningmeester.

We bespreken de organisatie omtrent diverse Kerstvieringen. Ik hoop dat u in de gelegenheid bent geweest om één of meerdere vieringen bij te wonen. Vieringen die u hopelijk Licht gebracht hebben. We hopen dat het zaadje van de vrede zich mag verspreiden en het Licht over de wereld zal doen schijnen.

Wanneer u dit leest is de nieuwjaarsreceptie al achter de rug. Op zondag 7 januari hebben we elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst. Vanaf deze plek wil ik u namens de kerkenraad een gezegend, gezond en gelukkig 2024 wensen.

Yvonne

Vanuit de diaconie

Allereerst willen we u namens de diaconie een gezegend en gezond 2024 wensen. In december is er veel gedaan. Vanaf deze plek willen we alle vrijwilligers bedanken die op vele vlakken geholpen hebben.

Zonder jullie hulp zou het niet gelukt zijn. Dat is toch iets waar een kleine gemeente groot in is.

De maand januari is weer even rustig en dan beginnen de voorbereidingen voor Pasen alweer.

Dat wil niet zeggen dat we helemaal stilzitten, want ook in de maand januari komen er hulpvragen. Daarom bevelen we onze collecte voor Stille hulp ook van harte bij u aan.

Mocht u ons werk willen steunen dan kunt u uw gift overmaken o.v.v. het doel op de rekening van de diaconie. U vindt het rekeningnummer elders in het kerkblad.

De komende maand collecteren we voor:

- 7 Jan diaconie algemeen
- 14 Jan Zeemansfonds
- 21 Jan diaconie algemeen
- 28 Jan stille hulp
- 4 feb diaconie algemeen

De diaconie

ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort (Kerkbalans)
IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789

ING nummer t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort
IBAN nummer: NL61INGB 0000089908

ING nummer Protestants Kerkblad Zandvoort: NL74 INGB 0003534532

ING nummer Solidariteitskas: Kerkelijk Bureau NL12 INGB 0000478305

DIACONIE

Het banknummer van de diaconie is: NL 97 ABNA 0565 729 780

Rekening op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT.

Bij stortingen graag doel vermelden: zoals Bloemfonds, Diaconie,
Zending of doel van de zondagse collecte.

<i>begroting 2024 Diaconie, na samenvoeging st. Hulsmanhof</i>				
	realisatie 2022	begroting 2023	verwachting 2023	begroting 2024
BATEN				
rente van banken	0,00	0,00	600	1500
collecten in kerkdiensten	1.911,45	1.000,00	1.600	1500
giften (inclusief 95.870 Hulsmanhof)	2.752,43	1.200,00	97.870	1800
d.t.z./diaconale aard (plaatselijk), in relatie met 53 groep	2.001,05	1.100,00	1.200	1200
d.t.z./diaconale aard (regionaal/landelijk)	250,45	1.200,00	200	200
d.t.z./diaconale aard (wereldwijd)	225,10	200,00	300	300
Stille hulp	0,00	0,00	400	400
reservering studiefonds	0,00	1.500,00	700	200
Totaal Baten	7.140,48	6.200,00	102.870	7100
LASTEN				
kerkdiensten (incl.bloemenfonds)	768,98	750,00	700	700
overige kosten kerkelijke activiteiten. o.a. Opendeur bladen	386,16	400,00	750	750
afdrachten voor quotum	649,94	600,00	476	450
jaarrekeningcontrole	108,90	0,00	0	0
overige kosten, kerkblad	77,00	100,00	130	130
bankkosten	125,65	250,00	350	370
saldo ondersteuning personen (stille hulp)	195,00	300,00	2.500	2.500
ouderenwerk	689,60	700,00	700	650
vakantiekosten doelgroep, 3 personen	0,00	0,00	0	2.250
bezoekwerk	100,00	100,00	50	50
overige kosten diaconaal	331,00	150,00	0	0
aanvullende bedragen op doorzendcollecten	0,00	100,00	0	0
overige bijdragen regionaal/landelijk	31,00	100,00	0	0
aanvullende bijdragen op doorzendcollecten	249,40	200,00	0	0
afdracht bijdragen inzake noodhulp	23,00	100,00	0	0
overige bijdragen wereldwijd	348,25	200,00	0	0
diaconaal plaatselijk (in relatie met 84 groep)	2.001,00	2.600,00	300	300
diaconaal regionaal/landelijk	251,55	400,00	350	350
diaconaal wereldwijd	220,75	1.200,00	2.000	2.000
diaconaal noodhulp	0,00	500,00	2.500	2.500
Totalen	6.557,18	8.750,00	10.806	13.000
saldo, plus of min	583,30	-2.550,00	92.064	-5.900
Ontwikkeling financiële middelen	68.161,00	65.611,00	160.225	154.325

Begroting 2024 CvK

	begroting 2023	realisatie 2022	begroting 2024
baten			
Kerkbalans	50.000	69.660,00	60.000
Kollekten	4.000	3.584,50	4.000
Giften	5.000	27.970,10	5.000
Solidariteitsfonds	1.500	2.000,00	1.500
Verhuur gebouwen	1.200	3.200,00	2.500
Rentebaten	250	24,31	9.000
Opbrengst beleggingen	5.200	5.113,28	
Diverse ontvangsten	250	26,32	250
totaal baten	67.400	111.579	82.250
lasten			
Salaris en overige kosten predikant	75.000	73.769,75	80.000
Afdrachten (o.a. Quotum en Solidariteitsfonds)	4.500	4.093,94	4.250
Onkostenvergoeding koster/organist/gastpredikant	8.000	7.494,65	7.500
Kosten centrale ledenadministratie	100	9,00	100
Kosten kerkbalans	500	354,70	500
Controlekosten	800	786,50	800
Drukwerk/Lidmaatschappen/abonnementen	250	864,99	500
Kosten kerkblad	0		750
Onderhoud	6.000	3.376,18	5.000
Assurantie/belastingen	5.000	4.524,39	5.000
Gas/water/elektriciteit/telefoon	25.000	25.191,85	30.000
Diversen	1.500	2.708,75	2.000
Bankkosten	400	522,20	400
Betaalde rente	100	1.345,67	100
PR (inclusief website)	500		500
Kerkomroep	250	245,00	250
Koren	250	850,00	500
Afschrijving werkruimte onderhoudsploeg	900	1.397,29	
Koersverlies			
totaal lasten	129.050	127.535	138.150
Saldo baten - lasten	-61.650	-15.956,35	-55.900
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	0	0,00	0
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	0	0,00	0
totaal	0	0,00	0
Resultaat	-61.650	-15.956,35	-55.900

Te goed voor deze wereld

'Ik wist wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. Laat mij maar sterven Heer: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.'

Jona 4: 2^b en 3

Gods genade wordt door Jona niet als een goede eigenschap gezien. Zijn verhaal geeft ook deze tijd inspiratie om anders te kijken en anders te handelen. Wat weten we van Gods liefde in deze wereld?

Zondag 8 oktober, de dag na de gruwelijke aanslagen van Hamas in Israël, vierden we in de Oosterkerk te Zeist het Heilig Avonmaal. We hadden gelezen uit het Bijbelboek Jona, hoe de profeet het liefste Nineve helemaal verwoest zag. Maar de mensen uit Nineve hadden berouw, bekeerden zich, en God bedacht zich. Geen wraak, geen oordeel, maar genade.

Jona heeft het daar erg moeilijk mee; hij is kwaad en vol bitterheid. Nu zijn vijanden toch mogen blijven leven, wil hij zelf liever dood zijn. Laat mij maar dood gaan: 'Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.' Jona wil bloed zien.....desnoods zijn eigen bloed.

Confronterende lezing

Is dat ook niet wat de Palestijnen, de inwoners van Gaza, de Hamas-strijders zeggen: zo valt niet meer te leven, in deze gevangenis, tussen deze muren..... laat ons dan maar doodgaan. Om vervolgens uit te roepen, ook tijdens hun moordaanslagen: *'Allahoe akbar- God is groot.'*

Ja, God is groot. Groot is zijn trouw. Groot is zijn liefde. En dat is precies wat Jona Hem verwijt. Ik wist het wel, U bent veel te goed voor deze wereld: 'U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.'

Het was een confronterende lezing die ochtend, na alle berichten en beelden van het bloedbad door Hamas aangericht. En daar kwam de verwachting bij dat Israël nu hard terug zou slaan; noem het zelfverdediging, noem het wraak, noem het onderdrukking, noem het een rechtvaardige actie, noem het Ja wat?

Vraag

En ik vroeg me af die zondag, en vroeg het ook aan de mensen in de kerk: wat als God vandaag een Jood in Jeruzalem zou vragen om naar Gaza te gaan en daar Hamas op de roepen zich te bekeren? En ook wat als God vandaag een Palestijn zou roepen en zou vragen om naar de regering van Israël te gaan en op te roepen te stoppen met de bezetting?

Wat als er in plaats van een grondoffensief een liefdesoffensief zou komen? Geen wraak maar verandering? Geen nieuw geweld maar een nieuw begin? Wat als die belofte, ooit aan Abraham gedaan, werkelijkheid zal worden: het volk Israël gezegend, om tot zegen te zijn voor álle volken?!

Het was een naïeve vraag van mij, zou je kunnen zeggen. Ja, Israël is uitgekozen, uitverkoren, met de bedoeling om de hele wereld bij God te brengen; alle volken op aarde gezegend. Maar het lijkt wel of het tegenovergestelde gebeurd is. Aan het gebeuren is. Komt het ooit nog goed? Om met Reve te zeggen: ‘Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’ is er nog hoop voor deze wereld?

Keuze

Het boek Jona vertelt over een God die verdriet heeft, een God die niet onbeweeglijk is maar van gedachten verandert, een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw. We zijn intussen weer weken verder, en weten hoe Gaza is veranderd in een bloedig strijdtoneel, hoe de mensen daar op de vlucht zijn, van het noorden naar het zuiden, en ook daar niet veilig. We moeten bedenken of we voor Israël of voor Palestina zijn. Of kan het ook beide?

We sturen elkaar ontroerende filmpjes van moslims en joden die samen zingen. We zien bij Buitenhof een rabbijn de hand schudden van een imam, en elkaar later ook omhelzen. We horen bij de klimaatmars de oproep *‘From the river to the sea, Palestine will be free’* en zien hoe ook daar de verdeeldheid in de samenleving mensen van elkaar verwijdert. Is er nog hoop voor deze wereld, hoop op vrede?

Wens

Op zondag 8 oktober hebben we tenslotte samen avondmaal gevierd. We wensten elkaar de vrede van Christus, nu meer dan anders, met tranen in onze ogen. En nog niet eerder sprak ik zo sterk, vol verlangen, met verdriet én hoop, deze bede uit: ‘Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig!’

We aten het brood, gebroken zoals het lichaam van een Man die God zijn Vader noemde. Hij stierf aan een kruis: laat mij daar maar sterven, Vader, in uw handen

beveel ik mijn geest. Als Jona kwam hij terug, na drie dagen en nachten in het binnenste van de aarde. Als de levende Heer, herkenbaar aan de littekens. Het teken van Jona. Dat we als kerk bij elkaar komen, rond het Woord, bij brood en wijn, zingend en biddend, huilend en lachend, dat is eigenlijk absurd. Tegen de klippen op, tegen de keer, tegen de draad, tegen de dood en de haat zeggen en zingen: God is goed en genadig, liefdevol, trouw en geduldig, bereid het onheil af te wenden. Het lijkt niet zo, maar ik weet het wel, ik wist het wel en ik zal het weten.

Heer, kom spoedig. Maranatha!

Irma Jansen- Kleinjan
Woord & Dienst december 2023



