



Protestantse gemeente  
Zandvoort

Geloof·Hoop·Liefde

**Kerkblad**

91e jaargang nr.2

Februari 2024



# bruna

ERKENDE BOEKHANDEL

**Bruna Balkenende**

Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort  
Tel. 023-5716033 - Fax 023-5716540

Ook voor officiële pasfoto's

## KUNSTGEBIT STUK?

**U kunt bij ons terecht voor:**

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses  
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten  
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

*Behandeling volgens afspraak*

**Tand Prothese Zandvoort**

Bakkerstraat 2c

Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur

di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)



BLOEMSIERKUNST

# J. Bluijs

*De specialist  
in al uw  
bloemwerken*

Halltestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.: 023 - 571 20 60



**Kerkdiensten, ook via [Kerkomroep.nl](http://Kerkomroep.nl)**

**Bijdrage collecten** kunt u storten op de bankrekeningnummers:

Diaconie: t.n.v. DIAC. PROT. GEM. ZVT, NL 97 ABNA 0565 729 780

Kerk: t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

NL61INGB 0000089908

<b>Zondag</b>	<b>11 februari</b>	<b>10.00 uur</b>	
Voorganger	Dr. K.E. Bras		
Organist	Dhr. W. Stroman		
<b>Zondag</b>	<b>18 februari</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>1<sup>e</sup> Veertigdagen tijd</b>
Voorganger	Ds. Th.B. Hop		
Organist	Dhr. W. Stroman		
<b>Zondag</b>	<b>25 februari</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>2<sup>e</sup> Veertigdagen tijd</b>
Voorganger	Ds. A. Molendijk		
Organist	Dhr. W. Stroman		
<b>Zondag</b>	<b>3 maart</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>3<sup>e</sup> Veertigdagen tijd</b>
Voorganger	Ds. J.A.J. Seeleman		
Organist	Dhr. M. van Vuure		
<b>Zondag</b>	<b>10 Maart</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>4<sup>e</sup> Veertigdagen tijd</b>
Voorganger	Ds. P.J. Vrijhof		
Organist	Dhr. W. Stroman		
<b>Zondag</b>	<b>17 Maart</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>5<sup>e</sup> Veertigdagen tijd</b>
Voorganger	Ds. B.J. Stobbelaar		
Organist	Dhr. W. Stroman		
<b>Zondag</b>	<b>24 Maart</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>6<sup>e</sup> Veertigdagen tijd</b>
Voorganger	Ds. P.J. Vrijhof		<b>Palmpasen</b>
Organist	Dhr. W. Stroman		

### **Viering in Nieuw Unicum**

Zaterdag 24 febr. om 10.30 uur. Voorganger Diaken Gert Jan van der Wal

### **Kerkdienst in de Bodaan**

Maandag 12 febr. om 15.30 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

### **Kerkdienst in Huis in de Duinen**

Maandag 26 febr. om 16.00 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

### **Taizé dienst**

Vrijdag 12 jan.om 19.00 uur in Agathakerk

### **Agenda**

Zondag 18 febr.	15.00 uur	<b>Classic Concerts</b> , Cello & Piano concert Jobine Siekman en Ellyne Wierenga
Woensdag 28 febr.	9.30 uur	Moderamen in Bentveld
Woensdag 6 maart	9.30 uur	Kerkenraad in Consistorie



**Van de Dominee**

## **Leesroosters**

Een mooie manier om de bijbel te lezen is met een dagboekje of een scheurkalendertje. Iedere dag krijg je een klein stukje tekst met de verwijzing naar een Bijbelgedeelte en een korte uitleg. Ieder dagboekje heeft zo zijn eigen leesrooster maar het meest bekende leesrooster is toch wel het oecumenische leesrooster. Dit rooster wordt in veel kerk- en radio-diensten gevolgd. In onze kerk volgen wij ook het oecumenische leesrooster, en dat werkt aldus: Iedere drie jaar staat er één evangelie - Mattheus, Marcus of Lucas - centraal en daarbij worden dan teksten uit het oude testament gezocht. De jaren worden aangeduid met de letter a, b of c. En dit jaar is het een b jaar en lezen we Marcus.

Het lastige is dat we ook rekening willen houden met alle feestdagen dus lezen we het evangelie altijd wat kriskras. Aan het begin van de 40 dagen tijd lezen we meestal de verzoeking in de woestijn. Dus sloegen we die dit jaar eerst maar even over en vervolgens gaan we achterin Marcus lezen, want daar gaat het over de aanloop naar Pasen en Pasen. En omdat Marcus soms geen of heel weinig aandacht geeft aan een onderwerp, lezen we die onderwerpen weer uit andere evangeliën. Zo lazen we voor, met en na Kerst, uit Mattheus, Lucas en Johannes. Het is daarom lastig de vertellingen en de verschillen te proeven tussen de vier evangeliën. Vroeger vonden we dit ook geen probleem, want Jezus maakte geen ontwikkeling door, iedere evangelist bedoelde het zelfde en in de visie van de schrijver - en zijn publiek - waren we niet geïnteresseerd. Maar in deze tijd waarin we oog hebben gekregen voor het individu - zijn visie doet er tegenwoordig toe -, krijgen we oog en waardering voor de verschillen in de evangeliën. Ook hebben wij door allerlei onderzoek een veel beter idee over hoe de tijd van de schrijvers er uit zag en voor - of tegen - wie zij schreven.

Het oudste evangelie - Marcus - lezen we dit jaar. Het werd geschreven rond het jaar 70. Zijn bron is een verzameling van uitspraken van Jezus. In de loop van de

tijd werden die uitspraken onbegrijpelijk; tegen wie zei Jezus dat nu en waarom en wanneer? En Marcus wil daar iets aan doen.

Hij voorziet die uitspraken van de verhalen die dat kunnen verduidelijken: "Dit zei Jezus in het toen ... tegen .... omdat ...". En hij noemt zijn boek "goede boodschap"; eu-angalon, dat wij uitspreken als evangelie. Het boekje lijkt op een biografie of een levensbeschrijving, maar is dat niet: het is een uitleg van uitspraken.

Het boekje viel in de smaak. En waarschijnlijk - want het is nooit terug gevonden - is er korte tijd later nog zo'n evangelie geschreven dat wij Q noemen.

En twintig jaar later schrijven Mattheus en Lucas hun evangelie. Ze citeren uit Marcus en hebben ook zinnen overgenomen uit Q. Lucas en Mattheus hebben namelijk eensluitende zinnen die ze letterlijk overnemen uit zowel Marcus als ook uit een andere bron (=quelle) die we dus Q noemen.

Het Marcus evangelie heeft geen voorwoord en begint bij de doop van Jezus. Mattheus voorziet zijn evangelie wel van een voorwoord - in die tijd was een voorwoord een geboorte verhaal - dat hij verbindt aan koning Herodes (4 voor chr.) en Lucas verbindt het geboorteverhaal / voorwoord aan Quirines (15 na chr.).

De evangeliën van Mattheus en Lucas zijn dikker omdat zij meer uitleggen en meer bronnen ter beschikking hadden. Maar ook in deze evangeliën gaat het niet om een biografie weer te geven maar om de boodschap van Jezus te verhelderen.

Weer 20 jaar later (misschien wel 30) schrijft Johannes zijn evangelie. En nu gaat het niet meer alleen om Jezus als iemand mét een boodschap, maar Jezus is nu ook zelf de boodschap. Hij is het woord, de weg, de deur, het licht, het brood, de wijn, de wijnstok etc. - het is een toegevoegde uitleg. Johannes doet door zijn aanpak vaak wat mystiek aan en daarom dacht men vroeger wel dat dit het oudste evangelie was.

Na onze vier evangeliën zijn er nog weer meer evangeliën geschreven, maar die zijn een ratjetoe omdat ze niet alleen vermoedelijk heel oude uitspraken van Jezus bevatten maar ook materiaal van veel latere datum.

Omdat nu, die evangeliën lijken op een biografie begon men vanaf het jaar 170 harmonieën - een kloppend verhaal - te schrijven, zo'n poging heet "diatessaron" (= één uit vier). Al deze pogingen waren geen lang leven beschoren en gingen verloren. Een Diatessaron is dat wat een kinderbijbel nog steeds doet: het maakt - onkritisch - van de vier evangeliën één doorlopend verhaaltje: eerst de

herdertjes (van 15 na chr.) dan Herodes (van 4 voor chr.) dan de 12 jarige Jezus en dan de bruiloft te Kana.

Albert Schweitzer liet zien dat je, wanneer je van de evangeliën een kloppende biografie wilt maken, dan altijd weer moet kiezen wat je neemt en weglaat. En laat je iets weg, om er die kloppende biografie van te maken, dan laat je eigenlijk iets van de uitspraken en visie van de evangelisten weg. En krijg je met je eigen knip en plak werk een eigen schepping van Jezus, overeenkomstig jouw visie en jouw tijd. Daarom raken harmonieën altijd weer uit de tijd.

Omdat de verhalen als biografie niet kloppen werd er wel eens geopperd dat Jezus misschien dan wel helemaal niet bestaan zou hebben. Maar dan zitten we met die uitspraken; Waar komen die dan vandaan? Daarom wordt onomstotelijk aangenomen dat Jezus echt bestaan heeft, dat zijn biografie niet te achterhalen is en dat er aan Jezus veel visies zijn toegevoegd.

In deze tijd hebben we - dankzij Albert Schweitzer - oog gekregen voor een grote rijkdom: namelijk vier evangeliën en vier visies van vroege datum. Met heel veel plezier probeer ik iedere zondag iets van die visies door te laten klinken.

Echter door juist die evangeliën recht te doen en te laten klinken kom ik maar weinig aan oudtestamentische teksten toe. Dat wordt wel eens betreurd. Maar met alle plezier wil ik ook best mij verdiepen in iets oudtestamentisch en dan afwijken van ons leesrooster. Dus mocht u een voorkeur hebben voor een oudtestamentische tekst. Geef dan die lezing door - liefst ook met een kleine toelichting (ds@kerkzandvoort.nl) - en ik zal hem dan op een gepast moment behandelen. Maar welk verhaal ik ook lees ik zal het altijd lezen met het oog op de visie. Want dat helpt mij bij mijn visie - mijn geloven - voor vandaag. En er zijn natuurlijk ook visies uit de bijbel die ik - net als u waarschijnlijk - niet onderschrijf. Bijvoorbeeld; de vrouw als bezit of als iemand die moet zwijgen, lijf- en doodstraffen, de visie op offers en al die andere visies die voortkomen uit; achterhaalde weetjes, een andere context en een verleden tijd. En het aardige van visies die je niet onderschrijft is dat ze je uitdagen te reflecteren, te argumenteren en te filosoferen.

Met vriendelijke groet  
John Vrijhof

## Opname in het ziekenhuis

De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan de predikant ds. John Vrijhof, tel. 06 1212 0218



Geachte lezers van dit kerkblad,



Zoals beloofd in het kerkblad van januari kan ik u nu het resultaat van de kerkbalans 2023 mededelen.

**De kerkbalans in 2023 heeft 58.832 euro opgebracht.**

**Dat is een fantastisch resultaat!!!**

Vorig jaar was dat 57.010.

Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de kerkbalans.

Ik hoop dat u dit jaar allen weer iets meer bijdraagt.

Nogmaals hartelijk dank.

Ankie, kerkelijk ontvanger



## NL.DOET

Vast een datum om in uw agenda te noteren: **zaterdag 16 maart van 9.30-13.30** gaan we het aanzicht van de kerk verbeteren. De tuin aan de Kerkpleinzijde gaan we opruimen en opschonen. Uiteraard wordt er voor een natje en een droogje gezorgd. We zoeken vrijwilligers die in de tuin willen werken en vrijwilligers die de keukenbrigade willen vormen.  
Komt u ook helpen? Gezellig!



Groetjes Yvon

## Taizé-dienst



Iedere eerste vrijdag van de maand wordt er een Taizé-dienst gehouden. In de wintermaanden in de Agathakerk en de overige keren in de PKN Dorpskerk aan het Kerkplein. Iedereen is vanaf 19.00 uur welkom. Dan wordt ingezongen. Elke dienst heeft een thema. De aanvang is om 19.30 uur en om 20.00 uur afgelopen. Na afloop is er koffie en thee en kan er nagepraat worden. Tijdens de dienst wordt gezongen, gebeden, stukje uit de Bijbel gelezen, stilte en kaarsje gebrand.

De organisatie is in handen van de werkgroep Taizé, onderdeel van de Lokale Raad van Kerken in Zandvoort.  
U bent van harte welkom!

Hanneke

## GEBED

God dank U wel  
dat wij bij U mogen komen  
met alle dingen die ons bezig houden en verwarren.  
Dank U dat wij U mogen kennen als liefdevolle Heer.  
U bent het die ons hoop geeft waar wij het zelf niet meer weten.  
Waar wij niet zien hoe het verder moet, geeft U ons zicht.  
Al gaan wij door een woestijn,  
U leidt ons en bent ons nabij.  
In al onze wanhoop en duisternis bent U het licht  
dat nooit meer dooft.  
Laat ons dat licht zien,  
geef die hoop in ons hart  
zodat wij weer durven zien en durven hopen  
op dat wat nu voor ons misschien nog niet zichtbaar is.  
Bron van licht en leven,  
vul ons en zegen ons met uw hoop en heil.  
Wij weten dat omstandigheden niet zomaar veranderen  
maar wij weten ook dat wij,  
met uw hoop in ons hart,  
anders kunnen kijken.

Amen

UIT "Help ons U te vinden"  
101 nieuwe gebeden, PKN



## Lied van februari, Lied 522 “Toen Jezus bij het water kwam”

1. Toen Jezus bij het water kwam,  
waar Hem Johannes wachtte,  
werd Hij gedoopt, het zuiver lam,  
de volheid der geslachten.  
Hij daalde neer in de Jordaan,  
badwater onzer zonden.  
Zijn leven neemt ons sterven aan,  
zijn bloed heelt onze wonden.  
Zijn sterven is ons leven.

2. Dit is Gods wil; het water is  
niet water slechts, is leven.  
Zo zegt ons het getuigenis  
door woord en Geest gegeven.  
Gods stem weerklinkt: dit is mijn Zoon,  
mijn lam, mijn welgevallen,  
een mensenwoord, een mensenloon,  
de waarheid voor ons allen,  
diep in ons hart geschreven.

3. Zo teder als een mens kan zijn,  
zo staat de Zoon des mensen,  
de Zoon van God hier jong en rein,  
ons bidden en ons wensen  
vervullend met aanwezigheid.  
Een stem, een duif daalt neder.  
O heilige Drievuldigheid,  
op aarde schoon en teder,  
o God aan ons gegeven.

4. Gij zegt het zelf: wie op U hoopt  
– dit moet de wereld horen –  
wie U gelooft, in U gedoopt,  
die is uit U geboren.  
En zonder werken van de wet,  
en zonder machtloos pogen,  
wordt hij gereinigd en gered  
en staat hij voor uw ogen,  
voltooid en zonder zonden.

### In “iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied:

Dit water is niet water slechts. Allicht niet. Waar Christus komt, is niets meer wat het was. Daar is brood geen brood meer, maar lichaam. Daar is wijn geen wijn meer, maar bloed. En daar is water geen water meer. Daar is water leven.

Eigenlijk is water natuurlijk de dood. Denk maar terug aan je eerste zwemles. Je moest onder de lijn door. Je moest met je neus de grond aanraken. Je durfde niet: want als je onder water gaat, stik je. De badjuffrouw foeterde. De anderen lachten je uit. Je durfde niet. Als je groter wordt, leer je het wat langer vol te houden. Dan stel je de dood wat uit. Je leert wat met je doodsangst te leven. Je doet alsof het niet waar is. Je komt altijd weer boven, denk je.

Het water is eigenlijk de dood. Maar waar Christus komt, wordt het water geheiligd. Nu is niets meer wat het was. De dood wordt het leven. Daar staat Hij in het vuile badwater van onze zonde. Daar staat Hij in de verstikkende zee van onze dood. De dooper duwt hem onder. Gemeen diep. Maar dan komt de Heer naar boven. Dan staat Hij op en schudt lachend de laatste druppels van zich af. Leven!

## Van de voorzitter

De kerkenraad heeft alweer voor de eerste keer dit jaar vergaderd. Ik zal u in het kort vertellen wat hier zoal besproken is:

De BOEi hoopt binnenkort met een presentatie van het rapport te komen dat zij hebben opgesteld. Na dat dit rapport besproken is binnen de kerkenraad zal het met u worden gedeeld. Na dit rapport hopen we dat er meer duidelijk is over de weg die we kunnen in slaan. Er staan nu een aantal zaken in de wachtstand.

We bespreken waar verantwoordelijkheden van huurders van Kerk en Jeugdhuis liggen. Verder komt aan de orde wie er kunnen en willen “kosteren”. Gelukkig zijn er drie dames die deze taak op zich nemen.

De website van de kerk was gehackt, inmiddels is de nieuwe website online en ik raad u van harte aan eens een kijkje te nemen: [www.kerkzandvoort.nl](http://www.kerkzandvoort.nl).

Vanaf deze plek wil ik een dankwoord uitspreken aan Cecilia die jarenlang onze trouwe webmaster is geweest, maar die vanwege haar gezondheid dit niet meer kan doen. We hebben als kerkenraad Els bereid gevonden website assistent te worden.

Vanuit de werkgroep Eredienst worden de zomeravondconcerten en de orgelconcerten a.s. zomer gemeld. T.z.t. hoort u hier meer over.

Dat we in 2023 niet hebben stil gezeten bewijst het jaarverslag opgesteld door de scriba Hanneke, er is met veel dingen een start gemaakt en we hopen dat deze in 2024 een vervolg krijgen.

Op zaterdag 16 maart sluiten we aan bij NL Doet en hopen de tuin aan de Kerkpleinzijde op te knappen.

Vanuit de Classis werd ons verzocht te stemmen over na wie het verslag gaat na een visitatie: We zijn akkoord dat wie ook de Visitatie aanvraagt, het verslag naar de kerkenraad en ook naar de Classicale Vergadering van Noord-Holland gaat.

Dan is in januari ook de envelop voor Kerkbalans op uw mat gevallen. Weer keurig verzorgd door de familie Joustra. **Ankie heeft aangegeven dat dit voor hen het laatste jaar is dat zij de kerkbalans doen. We zoeken dus dringend een opvolger, bent u diegene? Of kent u iemand die deze taak op zich wil en kan nemen? We horen graag van u.**

We zijn Gods levende stenen, het cement van Zijn gebouw in Zandvoort. Metselt u mee?

Yvonne

## Vanuit de diaconie

De eerste maand van het jaar zit er alweer op. In deze maand is er een overleg geweest met de diaconie van de Agatha Parochie en Onderling Hulpbetoon. Verder is er overleg geweest met de Protestantse gemeente van Bloemendaal over de vakantie week in het Roosevelthuis in juni.

Voorheen viel in januari ook de folder van NVN-kaarsen op de mat, maar i.v.m. het milieu kiezen zij nu voor een digitale folder. De kerkenraad heeft in haar vergadering van 24 januari een keuze gemaakt. Elders in het kerkblad vindt u een stukje waarin staat hoe u zelf een Paaskaars kunt bestellen via de diaconie.

### De komende maand zullen wij collecteren voor:

- 4 feb diaconie algemeen
- 11 feb stille hulp
- 18 feb diaconie algemeen
- 25 feb bloemenfonds
- 3 mrt diaconie algemeen

Mocht u uw collecte willen overmaken of een gift willen doen dan vindt u de gegevens elders in het kerkblad.

De diaconie

ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort (Kerkbalans)  
IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789

ING nummer t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort  
IBAN nummer: NL61INGB 0000089908

ING nummer Protestants Kerkblad Zandvoort: NL74 INGB 0003534532

ING nummer Solidariteitskas: Kerkelijk Bureau NL12 INGB 0000478305

#### **DIACONIE**

**Het banknummer van de diaconie is: NL 97 ABNA 0565 729 780**

**Rekening op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT.**

**Bij stortingen graag doel vermelden: zoals Bloemfonds, Diaconie, Zending of doel van de zondagse collecte.**

## OVERZICHT COLLECTEN/GIFTEN DEC. 2023 en JAN. 2024

wekelijkse collecten		per bank ontvangen	
3-12-23		7-12-23	15,00
3-12-23	schoen	8-12-23	1.000,00
10-12-23		17-12-23	25,00
17-12-23		18-12-23	100,00
24-12-23		21-12-23	20,00
25-12-23		25-12-23	25,00
31-12-23		31-12-23	500,00
7-01-24		9-01-24	50,00
14-01-24		14-01-24	25,00
21-01-24		16-01-24	25,00
28-01-24		18-01-24	10,00
		30-01-00	25,00
TOTALEN	346,60		1.820,00

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw giften.

### Nieuwe paaskaars voor thuis?

Indien u voor thuis een (huiskamer) paaskaars wilt bestellen, kunt u dat via mij doen. U kunt de kaarsen bekijken op de internetpagina van NVN Kaarsen in de paasbrochure 2024.

Jaap, penningmeester

## **Jaarverslag 2023 van activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Zandvoort** *i.v.m. privacy worden alleen de achternamen van predikanten vermeld en niet van anderen.*

Iedere zondag werden kerkdiensten gehouden in terrasopstelling (ronde tafels en uitwaaiende stoelen) en na de dienst werd koffie/ thee aan de tafels geschonken. Alleen als er iets bijzonders was, wordt die dienst benoemd.

Elke eerste vrijdag van de maand werden er Taizé diensten gehouden deels in onze kerk en deels in de Agathakerk.

Elke maand werden er vanuit onze kerk kerkdiensten gehouden in het zorgcentrum: Huize de Bodaan en na de zomer ook in Huis in de Duinen. (Zomermaanden staat dit stil)

Elke maand werden er kerkdiensten in Nieuw Unicum gehouden vanuit de Raad van Kerken, waar we deels aan meewerkten. (Zomermaanden staat dit stil)

### **Januari**

- Op zondag 8 januari was er een Nieuwjaarsdienst waarin ds. John Vrijhof voor ging. De drie koningentaarten waren gebakken door Maarten met hulp van Nadia. Wie een meegebakken steentje in de taart aantrof kreeg een kroontje op het hoofd.
- Zondag 15 januari ging dr. K.E. Bras voor en zong in en na de dienst het koor Tout Venant o.l.v. Christiaan. Het was als dank voor het oefenen in de kerk en het laatste optreden van dit koor.
- De Diaconie had contact met “Onderling Hulpbetoon” om te overleggen waar we elkaar mee van dienst kunnen zijn.
- In de kerkenraad is besloten tot de aanschaf van elektrische kussentjes om zo de stookkosten te verminderen.
- In januari heeft de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats gevonden. De brieven werden alleen bezorgd en de automatisch incasso betalingskredieten kregen tevens een gefrankeerde enveloppe.

### **Februari**

- Zondag 5 februari vierden we het Heilig Avondmaal. Voorganger was ds. John Vrijhof en Willem speelde op het orgel.
- Zondag 28 februari begon de Veertigdagentijd reeds.

- Eindelijk kregen we de vergunning voor het kappen van de Populier in de kerktuin aan het Kerkplein. De Hofploeg ontmantelde de boom tot een “totempaal”, die veel later verwijderd werd.

## Maart

- In de kerkenraad werd gesproken over het vervolg van een “Toekomstbestendige Kerk.”
- Een miniatuur van ons orgel is gemaakt door onze overleden organist Henk. Zijn zus Ria heeft het nu aan onze kerk geschonken. U kunt het vinden aan de kant van de stille kapel.

## April

- Zondag 2 april was Palm Pasen. Dit keer geen kinderen.
- Witte donderdag ging ds. John Vrijhof voor en vierden we het Heilig Avondmaal aan gedekte tafels in een vierkant met Matzes en wijn. In het midden stond een kleine tafel met een Seder-maaltijd en een stoel voor Elia.
- Goede vrijdag ging ds. John Vrijhof opnieuw voor. Het evangelie werd gelezen door Ankie, Annelies, Jan Peter, Jan en John. Organist was Willem, die Marjolein en Jan Peter begeleidde met het zingen van Aria's uit de Mattheus Passion. Ook begeleidde hij het koor van Jan Peter. Aan het eind van de dienst werd de Paaskaars gedooft en werd de kerk in stilte verlaten.
- De Paasdienst op zondag 9 april begon met het binnendragen van de nieuwe Paaskaars 2023. Ds. John Vrijhof ging voor, organist was Willem en Greet begeleidde Maaïke bij het zingen van onbekende liederen. Na de overdenking speelde Willem het Halleluja van Handel. Het slotlied was “U zij de glorie, opgestane Heer”. Veel gemeenteleden hadden aan de oproep gehoor gegeven om bloemen mee te nemen voor zieken en ouderen.
- Voor de paasdagen waren reeds o.a. bij gemeenteleden in de tehuizen bakjes met narcissen gebracht.
- Zondag 23 april ging ds. John Vrijhof voor en werden we bij het zingen begeleid door Greet en Arjan tegelijk op vleugel en orgel.
- In de kerkenraad werd besloten wegens het geringe aantal het dauwtrappen niet meer te organiseren. Wel gaat om 9.30 uur het hemelvaartontbijt door. De jaarrekeningen van College van Diakenen en Kerkrentmeesters werden door de Kerkenraad goedgekeurd. Ook is besloten om een donatiezuil aan te schaffen. Het College van Kerkrentmeesters gaat hiermee aan de slag. Ankie gaat voortaan de adreslijsten voor Kerst en Pasen maken.



## Mei

- 4 mei was om 12.00 uur een herdenking bij het Joodsmonument waar Ankie bloemen neerlegde. Om 19.00 uur de Dodenherdenkingdienst in onze kerk en aansluitend de kranslegging bij het monument aan de van Lennepweg door Simon en Sam.
- Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag begonnen we om 9.30 uur met een ontbijt verzorgd door Yvonne, Marijke en Ankie. Aansluitend was de dienst waar ds. John Vrijhof voorging.
- Zondag 28 mei was het Pinksteren. Ds. John Vrijhof ging voor en organist was Maarten. Tevens vond tot grote dankbaarheid de herbevestiging plaats van de kerkenraadsleden: Mariette, Marijke, Simon en Henk.

## Juni

- Zondag 4 juni ging ds. Seeleman voor en speelde Arjan op het orgel en Jaap blies op de Euphonium.
- Zondag 25 juni ging ds. John Vrijhof voor. Madelief en Julia deden belijdenis van hun geloof. Ook werd Julia gedoopt. Daarna vierden we het Heilig Avondmaal. Ze kregen de nieuwe Bijbel NVB 21 als aandenken. Tijdens de dienst speelde Willem op de vleugel en begeleidde hij Julia en Madelief, die deels onbekende liederen zongen.
- In de kerkenraad werd besloten om i.v.m. "Toekomst van de kerk" een Haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren door de firma BOEi. Aan het eind van de maand vond reeds het eerste telefonische gesprek plaats met mevr. Saskia, John en Henk.  
Er werd gesproken over het oprichten van een Stichting Vrienden Dorpskerk, echter bleef het daarbij.  
De jaarrekening 2022 en Begroting 2023 van Stichting Hulsmanhof werden goedgekeurd.  
De diaconie had overleg met de "Diaconie Agathakerk" en "Onderling Hulpbetoon".
- De Solidariteitsbrieven werden verstuurd.

## Juli/ Augustus

- In de maanden juli, augustus was de kerk op woensdag open van 11-13.00 uur voor vakantiegangers en de bewoners van Zandvoort om de kerk te bezichtigen en een kaarsje te branden.

Ook draaide op de beamer een presentaties van oude foto's van de kerk. Het materiaal was aangeleverd door Ankie & Pieter en John maakte de presentatie.

- Er werden twee zomeravondconcerten verzorgd door de Werkgroep Eredienst. 21 juni traden de Beach Pop Singers op en 12 juli de Beatleband met nummers van de Beatles.
- Zondag 30 juli ging ds. Stobbelaar voor en was er aandacht voor de LHBTI, ook de regenboogvlag wapperde in de kerktuin.
- Eind juli waren er activiteiten in onze kerk, waaronder een concert, georganiseerd door de LHBTI-beweging.
- Zondag 20 augustus speelden Arjan op het orgel en Greet op de vleugel, gezamenlijk speelden ze voor de dienst een deel uit "the phantom of the opera"
- Eind augustus nam Gerard na ruim 30 jaar afscheid van de Hofploeg.

## September

- Zondag 3 september ging ds. John Vrijhof voor en vierden we het Heilig Avondmaal
- 9 en 10 september waren de Open Monumentendagen. De opening vond in onze kerk plaats door ds. John Vrijhof en andere sprekers waren wethouder Bluijs, Fred Rosenhart als tijdelijk burgemeester en Walter Sans, initiatiefnemer van het Paulus Loot jaar.
- Zaterdag 16 september vierden de Beach Pop Singers hun 20-jarig bestaan en gaven een jubileumconcert.
- Zondag 24 september was het Startzondag. Ds. John Vrijhof ging voor en de muzikale begeleiding was in handen van Arno & Annet. Het thema was: Ga je mee voor Zandvoort aan de zee. Bij de koffie was een vlaaipunt en later broodjes en krentenbollen.
- Woensdag 27 september werd "het 300 jaar Paulus Loot" afgesloten in onze kerk.
- De stichting Hulsmanhof heeft na het overlijden van de voorzitter Harm besloten de stichting op te heffen en het geld over de maken naar de Diaconie, zoals in de statuten was vastgelegd.
- In de kerkenraad werd besloten o.l.v. van Saskia op zaterdag 28 oktober bijeenkomsten voor gemeenteleden/ Zandvoorters (in de ochtend) en ondernemers (in de middag) te organiseren. Alle gemeenteleden kregen persoonlijk een uitnodiging.

