



Protestantse gemeente
Zandvoort

Geloof·Hoop·Liefde

Kerkblad

91e jaargang nr.3

Maart 2024



bruna

ERKENDE BOEKHANDEL

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort
Tel. 023-5716033 - Fax 023-5716540

Ook voor officiële pasfoto's

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasings | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c

Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur

di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)



BLOEMSIERKUNST

J. Bluijs

*De specialist
in al uw
bloemwerken*

Halltestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.: 023 - 571 20 60

Kerkdiensten, ook via Kerkomroep.nl

Bijdrage collecten kunt u storten op de bankrekeningnummers:

Diaconie: t.n.v. DIAC. PROT. GEM. ZVT, NL 97 ABNA 0565 729 780

Kerk: t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

NL61INGB 0000089908



Zondag	17 Maart	10.00 uur	5^e Veertigdagen tijd
Voorganger	Ds. B.J. Stobbelaar		
Organist	Dhr. W. Stroman		
Zondag	24 Maart	10.00 uur	6^e Veertigdagen tijd Palmpasen
Voorganger	Ds. P.J. Vrijhof		
Organist	Dhr. W. Stroman		
Donderdag	28 Maart	19.00 uur	Witte Donderdag
Voorganger	Ds. P.J. Vrijhof		
Organist	Dhr. W. Stroman		
Vrijdag	29 Maart	19.00 uur	Goede Vrijdag
Voorganger	Ds. P.J. Vrijhof		
Organist	Dhr. W. Stroman		
Zondag	31 Maart	10.00 uur	Pasen <u>Klok 1 uur vooruit</u>
Voorganger	Ds. P.J. Vrijhof		
Organist	Dhr. W. Stroman		
Zondag	7 April	10.00 uur	
Voorganger	Ds. J.W. Verwijs		
Organist	Dhr. A. Hoekema		

Viering in Nieuw Unicum

Zaterdag 30 maart om 10.30 uur. Voorganger Pastor John Vrijhof

Kerkdienst in de Bodaan

Maandag 8 april om 15.30uur. Voorganger ds. John Vrijhof

Kerkdienst in Huis in de Duinen

Maandag 18 maart om 16.00 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

Taizé dienst

Vrijdag 5 april om 19.00 uur in de Protestantse Kerk

Agenda

Zondag 17 maart	15.00 uur	Classic Concerts , Pianoconcert Ketevan Sharumashvili
Woensdag 3 april	19.00 uur	Moderamen in Consistorie
Woensdag 3 april	20.00 uur	extra Kerkenraad in Consistorie
Woensdag 17 april	9.30 uur	Kerkenraad in Consistorie

Opname in het ziekenhuis

De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan de predikant ds. John Vrijhof, tel. 06 1212 0218



NL Doet

Zaterdag 16 maart van 9.30-13.30 gaan we het aanzicht in en om de kerk verbeteren. De tuin aan de Kerkpleinzijde gaan we opruimen en opschonen en kleine klusjes in en rondom de kerk en jeugdhuis doen. Voor elke leeftijd een klus. Uiteraard wordt er voor een natje en een droogje gezorgd met een heerlijke goed verzorgde en gezellige lunch, want NL Doet is niet alleen klussen, maar ook een stukje saamhorigheid. We zoeken vrijwilligers die in de tuin willen werken, mensen die kleine klusjes (bv koper poetsen) in de kerk en jeugdhuis willen doen en vrijwilligers die de keukenbrigade willen vormen.

Komt u ook helpen?

Groetjes Yvon





Van de Dominee

Onze kijk verandert - zelfs onze kijk op God.

We leven in een tijd waarin we sterker dan de generaties voor ons inzien dat alles verandert. Dat dingen veranderen was van alle tijden, maar in deze tijd gaat het zo snel dat we het tot een bewust proces maken. We veranderen en voeren het tempo op.

Dat gaat als volgt; omdat onze wereld verandert; verandert onze kijk. En omdat onze kijk verandert; veranderen we steeds ook weer onze wereld. En die veranderde wereld laat ons dan weer anders kijken met veranderingen tot gevolg. En dit proces gaat dus in een steeds rapper tempo. En we ervaren dit proces ook als een dwingend proces; we moeten ons voortdurend aanpassen. En wie zich niet aanpast die raakt uit de tijd en loopt vast.

Wat ook veranderd is, is ons Godsbeeld en omdat dat we niet gewend waren ook dat Godsbeeld bij te stellen - ons Godsbeeld had iets heiligs - liepen de kerken leeg. We zeggen dan wel dat God onveranderlijk is, maar wat we ook hadden moeten beseffen is dat het gaat om "onze kijk" die een tijdgebonden Godsbeeld maakt. Wat gisteren waarheid was is dat - door die veranderende kijk en wereld - vandaag niet meer.

Dat klinkt misschien raar dat ook waarheid verandert met de tijd, maar het wordt begrijpelijk door alledaagse voorbeelden: Vroeger was een longontsteking dodelijk. Dat was een waarheid. Maar in deze tijd is dat geen waarheid meer: vanwege de antibiotica. Vroeger was de maan een onbereikbare plek. Dat was een waarheid. Maar tegenwoordig niet meer. En zo kan ik eindeloos doorgaan. Maar toch wanneer we dat "veranderde" bij ons geloof in gaan vullen dan klinkt dat lastiger. En dat lastige ga ik dan nu ook doen.

Vroeger was God almachtig, maar tegenwoordig niet meer. Behalve dan voor fundamentalisten en orthodox-atheïsten die blijven uitgaan van het verouderde beeld van almacht. Fundamentalisten houden vast aan die almacht omdat ze menen dat "onze kijk" op God niet kan veranderen omdat die kijk openbaring is; dus niet berust op onze waarneming maar op iets dat van buiten komt en je moet aanvaarden, of je het nu begrijpt of niet. En orthodox-atheïsten - als

Richard Dawkins en Herman Philipson - willen niet van die almacht af omdat ze daarmee de enige poot onder hun verhaal verliezen.

Dat we niets meer kunnen met dat woordje almacht heeft verschillende redenen.

De eerste reden is dat het een onlogisch woord was. Een almachtige kan één ding namelijk niet: een steen maken die zo zwaar is dat hij hem zelf niet meer kan optillen. Want als hij die steen niet op kan tillen is hij niet almachtig en als hij die steen niet kan maken dan is hij ook niet almachtig. Almacht is dus een onlogisch woord.

De tweede reden waarom het woord almacht als bezwaarlijk geld, is de redenering: als God goed en liefde is en ook almachtig, waarom doet hij dan niets aan de ellende? Liefde blijkt immers uit de daden. En ook onze moraal leert dat wanneer je kwaad makkelijk kunt voorkomen je dat dan ook behoort te doen.

De derde reden is dat het woordje almacht volgens moderne taalinzichten niet in de bijbel staat. Er was dan wel een woordje in de bijbel dat we destijds vertaalden met "almachtige" - het woordje shadday - maar dat zou net zo goed vertaald kunnen worden met "moederborst". En dat is nu juist een heel "zacht" beeld. En daarom is in de nieuwere vertalingen "almachtige" consequent vervangen door "ontzagwekkende".

Maar "de kijk" dat er een God almachtig zou zijn, was juist ook een hele troost en geruststelling; immers bij een almachtige is het goed schuilen. Is nu dan die geruststelling niet weg nu we dat woordje "almachtige" achterhaald vinden? In mijn gesprekken met mensen in de gemeente merk ik dat die geruststelling niet weg is. Maar ze wordt wel anders beleefd;

* Vroeger was die geruststelling rationeel: er gebeuren verschrikkelijke dingen maar God heeft alles onder controle. Nu is die geruststelling meer bevindelijk: er gebeuren verschrikkelijke dingen maar er is een liefdevolle, inspirerende en troostende nabijheid.

* Vroeger was er bij het kwaad dat ons overkwam de idee: het zal wel ergens goed voor zijn; immers er is er één die alles in zijn macht heeft en het uiteindelijk wel zal oplossen. Nu is er het idee: we moeten het kwaad blijven bestrijden en elkaar daarin liefdevol, troostend en inspirerend nabij zijn.

Met het verdwijnen van het woordje "almachtige" is er dus al met al, wel iets veranderd in ons geloof. We zien dus dat de woorden die wij gebruiken om ons geloof ter sprake te brengen er toe doen, maar het is ook verstandig te bedenken dat het (slechts) "onze woorden" en "onze kijk" zijn die vertellen over wat wij - tijdgebonden en met elkaar - menen en beleven. Wij nemen de "woorden en kijk" van vorige generaties niet over omdat in een veranderde wereld "onze kijk" veranderd is.

Met vriendelijke groet
John Vrijhof

Vernieuwde Website

We hebben een nieuwe website en daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Niet alleen omdat deze site heel mooi is met kwaliteitsafbeeldingen van de fotograaf Edwin Keur - tevens de bouwer van deze site - maar ook omdat we meer in staat zijn dan voorheen actuele informatie te geven. Zo kunt u bijvoorbeeld nu het veertigdagen rooster volgen van de protestantse kerken [en ook de liturgie van de komende zondag bekijken](#) - zodra de predikant die heeft aangeleverd - ook ziet u daar wie de komende zondagen preekt en kunt u doorlinken naar de te beluisteren dienst. En dan kunt u nu ook de drie D wandeling - gemaakt door Patrick Kool - via de site maken in de kerk en ook die ruimten bezoeken waar u normaal niet komt. En dit natuurlijk naast alle informatie die u voorheen ook al kon vinden.

We willen deze site ook zo verder bouwen met als doel dat u er vaak op gaat kijken om informatie e.d. te vinden. De site kan echter alleen uw site worden wanneer u ons op de hoogte brengt of uw bezoekjes aan de site dat opleverde wat u zocht.

Ik doe zelf veel met de computer en bezoek daarom ook vaak sites, maar regelmatig ben dan teleurgesteld omdat ze wel melden wat zij belangrijk vinden, maar met mijn zoekvraag niet rekenden. Ofwel omdat het antwoord niet op de site stond ofwel omdat het op een onlogische plek staat. Vaak ook krijg ik de indruk dat ik niet behoor tot de doelgroep van een site. Dus als u een kleine taak voor de kerk wilt doen, bestorm dan eens onze website met uw vragen aan de kerk en tip ons met ideeën die deze site zeer gewild maken.

Met vriendelijke groet
John Vrijhof

Website: www.kerkzandvoort.nl
ds@kerkzandvoort.nl of tel. 06 1212 0218

GEBED

Trouwe God

Als op een dag mijn kracht vergaat,
mijn hart van angst verkrampt,
slechts duister mij voor ogen staat,
mijn toekomst is verdampt.

Als ik niet langer hulp verwacht,
wek dan in mij, o God, de hoop,
als lang geleden bij die twee,
verslagen onderweg naar Emmaüs.

Fluister dan ook in mij o God,
een woord van hoop
dat in mijn ziel ontbrandt.

Deel dan het brood met mij,
de beker
van de opstanding.

Open dan ook mijn ogen
voor wat niemand ziet,
en alle verwachtingen te boven gaat:
dat er een toekomst is,
waarin wij zijn bewaard.

uit "Help ons U te vinden"
101 nieuwe gebeden, PKN



Lied van februari, Lied 560 “Hij ging de weg zo eenzaam”

1. Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.

Geen vriend kon langer meegaan,
geen mens hield nog de wacht met hem.
Hij ging die weg voor hen.
Hij deed dit ook voor hen.

2. Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.

De beulen die hem sloegen,
bespotten met een doornenkroon.
Hij zweeg en leed voor hen,
Hij deed dit ook voor hen.

3. Hij ging de weg zo eenzaam.

Hij droeg zijn eigen kruis.

Hij bad: Mijn God, vergeef hen!

Hij leed en stierf op Golgotha.

Hij deed dit ook voor ons,
voor allen, ook voor ons.

In “iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied:

Een van de meest in het oog springende aspecten van Jezus' lijdensweg is de eenzaamheid waarmee Hij die weg gaat. Niemand kan en wil hem volgen. Uiteindelijk staat Hij volkomen alleen. De menigte die hem volgde, de leerlingen, de vrouwen en ten slotte zelfs God verlaten hem.

In de klassieke theologie wordt gezegd dat Hij dat *door ons, met ons en voor ons* deed. Dit lied ademt dezelfde gedachtengang. Jezus' eenzaamheid wordt door ons mensen veroorzaakt. 'Geen mens hield nog de wacht met Hem.' Wij zouden hem ook verlaten hebben, ja sterker nog, wij verlaten hem, door ongeloof en ongeloofwaardige daden. Ook wij houden het niet uit in de buurt van de lijdende.

En juist zo, in al die eenzaamheid, is Hij met ons. Hij kent onze eenzaamheid – hoe dat voelt en wat dat betekent – als geen ander.

Zo is onze eenzaamheid uiteindelijk niet alleen maar onze eenzaamheid, maar ook Jezus' eenzaamheid.

Nog verder gaat het lied. 'Hij ging die weg voor hen.' Hier raken we een gevoelige theologische snaar. Theologie is geen theorie over God. Hier wordt verwoord wat diegenen beseft die Jezus als opgestane ontmoet.

Heer U draagt ook mijn eenzaamheid en zo brengt U mij en heel uw schepping terecht.

Van de voorzitter

De kerkenraad heeft begin maart weer vergaderd. Kort werd gesproken over: NL. Doet op zaterdag 16 maart u komt toch ook?

De nieuwe website, heeft u al een kijkje genomen?

Een enquête vanuit de Classis over bestuurlijke samenwerking is ingevuld en de opvolging van het beheer van het LRP(leden registratie programma) is besproken.

Maar het grootste gedeelte van de vergadering hebben we gewijd aan de uitkomst van het Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door BOEi. Zij presenteerden ons de uitkomst van het door hen uitgevoerde onderzoek. We staan op de drempel van een nieuwe toekomst waarin we voor keuzes komen te staan. We zullen u uiteraard meenemen in deze keuzes.

Geen keuzes die we zomaar kunnen nemen, we gaan ons eerst bezinnen over het verslag van BOEi en op een extra kerkenraadsvergadering bepalen hoe we verder kunnen gaan en u mee kunnen nemen in dit traject.

Yvonne Bijster

Vanuit de diaconie

In februari heeft er weer een overleg plaatsgevonden met de diaconie van de Agatha Parochie, Onderling Hulpbetoon, Speelgoedvijver de Lachende Kikker, Buurtgezinnen en Samen Zandvoort. Er is besloten de gezinnen die het wat minder hebben een Paasgroet te sturen in de vorm van een bosje bloemen en een zakje eitjes.

Vanuit onze gemeente willen we met Pasen bloemen brengen bij die gemeenteleden die door ziekte of ouderdom niet meer in staat zijn tot kerkbezoek. Daarom vragen we u om Eerste Paasdag een bosje bloemen mee te nemen naar de dienst en ook een of meerdere bosjes bloemen te bezorgen na afloop van de dienst.

Op zondag 25 februari hebben we i.v.m. het overlijden van Carmen Sandbergen gecollecteerd voor 2CU, de stichting die zich inzet voor gezinnen met een zeer ernstig meervoudig beperkt kind, (Website: www.2cu.nu/doneren) i.p.v. voor het bloemenfonds.

Komende maand zullen we collecteren voor

17 maart diaconie algemeen

24 maart bloemenfonds

28 maart diaconie algemeen

31 maart diaconie algemeen

7 april stille hulp

U kunt ook uw gift o.v.v. het doel overmaken op de rekening van de diaconie. De gegevens vindt u elders in het kerkblad.

De diaconie

ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort (Kerkbalans)

IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789

ING nummer t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL61INGB 0000089908

ING nummer Protestants Kerkblad Zandvoort: NL74 INGB 0003534532

ING nummer Solidariteitskas: Kerkelijk Bureau NL12 INGB 0000478305

DIACONIE

Het banknummer van de diaconie is: NL 97 ABNA 0565 729 780

Rekening op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT.

Bij stortingen graag doel vermelden: zoals Bloemfonds, Diaconie,
Zending of doel van de zondagse collecte.

Vierde Tulbandenactie Rotary voor het goede doel

De Rotaryclub Zandvoort organiseert opnieuw met Pasen hun jaarlijkse Tulbandenactie, die dit jaar voor de vierde keer plaatsvindt. De heerlijke geur van versgebakken tulbanden vult binnenkort weer de lucht, want de leden van Rotary Zandvoort staan klaar om te bakken voor het goede doel.

Het gehele aankoopbedrag van deze tulband wordt besteed aan een uitje voor Zandvoortse kinderen die geen vakantie kunnen beleven, ondersteund door de plaatselijke diaconieën. Door middel van deze vakantiedag krijgen kinderen die normaal gesproken niet de mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan, een dag vol plezier en ontspanning aangeboden. Met dank aan Albert Heijn en Dirk in Zandvoort voor hun sponsoring van de ingrediënten voor deze goed gevulde tulbanden.

Het bestellen van tulbanden is eenvoudig! Bezoek gewoon de website www.tulbandactie.nl. Maar wees er snel bij, bestellen kan tot en met 25 maart!

Op zoek naar de ziel

Ooit ging het in het leven meer om de ziel dan om het lichaam. Nu lijkt die eerste de grote onbekende te zijn geworden. Martine Oldhoff laat zien hoe je de ziel in het pastorale gesprek tevoorschijn kunt luisteren.

De moderne Nederlander tref je op zondagochtend eerder aan op de racefiets of aan de wandel dan zittend (help, ongezond!) in de kerk. Misschien is de kerk soms saaier dan een stevige sportsessie..... of is er meer aan de hand? We geloven stiekem of openlijk dat de sleutel toe een goed leven in ons lichaam te vinden is.

Waar is de ziel gebleven.

Het is heel gewoon geworden om over mentale en geestelijke problemen te spreken in termen van het lichaam. Veel mensen gaan tegenwoordig met geestelijke problemen of vragen naar de huisarts of de praktijkondersteuner, bijvoorbeeld als ze somber zijn of het leven moeilijk vinden. Ook als iemand overwerkt of overspannen is, wordt gevraagd: ben je al bij de huisarts geweest? Uiteraard kunnen er lichamelijke klachten en oorzaken zijn, maar opmerkelijk is dat ook kerkmensen niet zo snel een verbinding leggen met de staat van hun ziel. Je zou kunnen zeggen: men wil de verbinding niet leggen, men durft de eigen ziel niet onder ogen te zien. Maar zou het ook iets te maken hebben met hoe wij onszelf als mensen begrijpen?

We staan niet los van de cultuur waarin we leven. Het is heel gebruikelijk onszelf hoofdzakelijk te zien als een lichamelijk wezen waarin wat zaken uit balans zijn, niet als iemand van wie het landschap van de ziel dor, volgebouwd of platgespoten met gif kan zijn. Zielzorg komt dan niet in beeld.

Belichaamde zielen

In een cultuur waarin het lichaam erg belangrijk is en de eerste manier om onszelf te verstaan, is het een uitdaging goede taal te vinden om over de ziel te spreken. In eerste instantie is het goed om te erkennen dat een mens ook een ziel is. Niet alles wat we beleven, voelen, hopen, verlangen en haten, is te reduceren tot het lichaam. Niet al onze somberheid, onze angsten, onze drukte en onze woede zijn te herleiden tot ons lichaam en hoe dat gevoed en geconditioneerd is door de tijd heen.

We weten dat lichaam en geest veel invloed op elkaar hebben. Goed eten en bewegen hebben vaak aanzienlijke invloed op 'hoe je in je vel zit'.

Een lichamelijke ziekte kan een uiting zijn dat er psychisch van alles in de war is. Het lichaam slaat van alles op: traumatische ervaringen kunnen jaren later het lichaam letterlijk verlammen. Ook de beleving van pijn heeft met meer dan alleen de fysieke prikkel te maken.

In het pastoraat zullen we die wisselwerking tussen ziel en lichaam ongetwijfeld ook tegenkomen. Wij kunnen lichaam en ziel niet van elkaar scheiden maar wel onderscheiden. Als alles aan het lichaam wordt toegeschreven, is de genezing daar te vinden. Als onze ziel ook meetelt, worden we uitgenodigd om anders te kijken: te vragen naar onze ziel en in welke staat zij is.

Hoe sta ik in het leven? Hoe verhoud ik mij tot God en anderen om mij heen?
Waar geef ik mijn ziel aan en wil ik dat wel? Wat bindt mij en wat trekt mij?

Pastoraal gesprek

Alleen al het woord 'ziel' in een pastoraal gesprek kan mensen eraan herinneren dat ze méér zijn dan hun lichaam. Als de vraag 'hoe gaat het?' vooral aan de hand van de lichamelijke en dagelijkse beslommeringen besproken wordt en het lastig is om daarin een aanknopingspunt te vinden voor een goed gesprek, kan ook geopperd worden: 'En mag ik u misschien ook vragen....hoe is het in deze omstandigheden met uw ziel?' En dan taal zoeken voor het innerlijk en geestelijk leven van deze mens.

Het mooie aan spreken over de ziel en daarvoor taal zoeken, is dat het een nieuwe dimensie in het gesprek kan openen. De mens als belichaamde ziel voor Gods aangezicht kan opgedolven worden. De ziel als een ik met een innerlijk leven is nog wel aanwezig in de cultuur. Daarmee is deze betekenis nog wel aan te boren. Tegelijkertijd is er verlegenheid omdat we meer vertrouwd zijn geraakt met praten over onszelf als volledig lichamelijke wezens. En eerlijk is eerlijk: het is ook moeilijker om over ons innerlijk leven, onze angsten te spreken dan over lichamelijke pijn. 'Mijn lichaam' is wat dat aangaat afstandelijker en meer 'buiten mijn ik'. Maar dan bestaat ook het gevaar dat 'ik' mijn ziel, buiten schot blijft. Dan heb ik er geen bijdrage aan dat ik overprikkeld raak: 'Mijn hersenen werken nu eenmaal zo'.

Het aardige is dat dit spreken over 'mijn lichaam' weer aantoont hoezeer we toch uitgaan van een 'ik' dat een lichaam heeft. Het kan helpen om dan met de psalmen ook eens over de ziel in de derde persoon te spreken: mijn ziel is stil in mij (ps. 131). Praktisch kan bijvoorbeeld gevraagd worden: 'Deze dichter schrijft dat zijn ziel onrustig is. Hoe is dat voor u?'

De bedding van de ziel

Het gebruik van bijbelteksten om aan te sluiten bij een situatie, of juist om te evoceren, uit te nodigen tot gesprek, heeft het voordeel dat die direct een zeker kader bieden: het kader van het geloof. Niet om vast te zetten maar om een veilige bedding te geven. Juist in een pastoraal gesprek kan dat behulpzaam zijn. Maar er is ook een risico bij de vraag naar de ziel. Het is een groot begrip en kan 'te groot' zijn. Voor sommigen is het begrip uit de eigen leefwereld verdwenen. Daarnaast heeft 'ziel' veel betekenissen en wordt het woord op allerlei manieren gebruikt. Het is behulpzaam om het woord te plaatsen in een christelijk betekenisveld. Dat is de uitdaging in de kerk. Het goed uit de cultuur oppakken, de bondgenoten die we vinden, omarmen maar dan ook zelf durven duiden en invullen, luisterend naar de schatten uit de Bijbel.

Het is goed om ons bewust te zijn van wat 'ziel' kan oproepen. Een ouder persoon zal mogelijk aan de levensgrens denken, het verschijnen voor de Heer. Want wij kunnen lichaam en ziel niet scheiden, maar de Heer kan dat wel. Mensen uit jongere generaties zullen bij 'ziel' mogelijk denken aan iets speciaals of goddelijks in hem of haar. Lukt het om dan te spreken over dat ons leven ook buiten onszelf te vinden is, in onze Heer?

Er is een zekere richting mogelijk in ons leven. Wij hoeven ons levensdoel, onze richting niet geheel en al zelf uit te vinden of op te delven. De ziel is kenbaarder dan wij denken: niet voor ons, maar wel voor God: 'Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij' (Ps. 139, berijmd). Kan ik dan, met mijn fitte of obese lichaam, ook komen tot de oproep en belijdenis: 'Mijn ziel is stil tot God mijn Heer' (Ps. 62, berijmd)?



Dr. Martine Oldhoff is predikant in de Protestantse gemeente te Mijsbeerenland.

uit; Woord & Dienst januari 2024

Jaarverslag 2023 van activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Zandvoort *i.v.m. privacy worden alleen de achternamen van predikanten vermeld en niet van anderen.*

4^e kwartaal

Oktober

- Zaterdag 28 oktober staat in het teken van het “Haalbaarheidsonderzoek”. Dit is een vervolg op de gemeentebijeenkomst van december vorig jaar. Tijdens de ochtend en middag werden de mensen welkom geheten door Henk Borger (voorzitter kerkrentmeester) en de openingen werden verricht door onze burgemeester dhr. David Moolenburgh. Daarna nam Saskia van de firma BOEi het woord. Via een PowerPointpresentatie hield ze een inleiding en legde de procedure uit. De beide bijeenkomsten werden afgesloten door Henk Borger en hij bedankten de aanwezigen voor hun komst. De aanwezigen waren over meerdere tafels verdeeld, waar een kerkenraadslid aantekeningen maakte. De gesprekken die zaterdag 28 oktober gevoerd zijn, zullen samengevat worden door Saskia en mogelijke kansen zullen verkend worden. Helaas loopt dit vertraging op wegens een ongeluk van Saskia.
- Zondag 29 oktober ging ds. John Vrijhof voor en vierden we het Heilig Avondmaal.

November

- Maandag 6 november gingen ds. John Vrijhof en Hanneke naar een bijeenkomst van de Ring Haarlem, waar de classis predikant ds. Peter Verhoeff een PP presentatie gaf over de mogelijkheden voor de toekomst van kleine kerkelijke gemeenten. Kort samengevat: Opheffen, Samengaan met andere gemeente of een Samenwerkingsverband met andere gemeenten. We wachten eerst af wat er uit het Haalbaarheidsonderzoek komt.
- Vanaf zondag 19 november stond de schoen weer klaar voor giften t.b.v. de Speelgoedvijver.
- Zondag 26 november was het Zondag Voleinding. Ds. John Vrijhof ging voor. Organist was Maarten en het fluitensemble, bestaande uit Anna, Irene, Marijke en Greet, werkte mee aan deze dienst. Ook zong Arno het lied: “Ik zal er zijn” van Kinga Ban. Er werden 21 mensen herdacht.
- In de kerkenraadsvergadering werd de begroting van College van Kerkrentmeesters goedgekeurd.

Ook werd besloten om in de kerkdienst alle liederen zittend te zingen, tenzij anders wordt aangegeven.

We zijn in contact geweest met Juttersgeluk (een stichting, die met mensen aan de onderkant van de samenleving werken aan een duurzame toekomst) over het Jeugdhuis als onderkomen. Helaas nam de financiële kant meer tijd, waardoor ze kozen voor een andere locatie.

- De diaconie had met oog op Kerst weer overleg met de “Diaconie Agathakerk” en “Onderling Hulpbetoon”.

December

- Maandag 11 december werd de Kerstboom opgetuigd door de Hofploeg en kwam een serene Engel op de schuifkast. De Kerststal werd door John en Nadia neergezet.
- Bij zieken en ouderen, die niet meer naar de kerk kunnen, werd de Kerstattentie met het opendeur blad bezorgd door vrijwilligers.
- Vrijdag 15 december was de kerstviering voor oudere gemeenteleden. Yvonne maakte PP presentatie met de liederen die we zongen. Met muzikale medewerking van Greet, Anna en Irene). Marijke deed een interactief stukje, Yvonne droeg een gedicht “Ga mee” voor, Greet was lector en ds. John Vrijhof deed de gebeden en meditatie over de vierde Wijze uit het oosten.
- Zondag 17 december zei ds. Paap via familie af wegens ziekenhuisopname. Gelukkig was ds. Witteveen uit Haarlem bereid alsnog voor te gaan.
- Vlak voor Kerst werd onze website “gekraakt”. Meteen in het nieuwe jaar is een deskundige ingeschakeld.
- Kerstavond ging ds. John Vrijhof voor. Organist was Willem en medewerking van Arno & Annet. Na afloop van de dienst werd er Glühwein en chocomel geschonken.
- Kerstochtend ging ds. John Vrijhof voor en medewerking van Minouska, begeleid door Willem (klassieke kerstliederen). Tijdens het aansteken van de adventskaarsen stond John weer stil bij: ‘ons vertrouwen’, ‘verbondenheid’, ‘van betekenis zijn’, ‘dankbaarheid’. Na de dienst was er Kerststol bij de koffie.
- Oudejaarsavond om 17.00 uur was er een gezamenlijke dienst in de Agathakerk.
- In de kerkenraadsvergadering werd de begroting van het College van Diaken goedgekeurd.

Scriba, januari 2024

