



Protestantse gemeente
Zandvoort

Geloof·Hoop·Liefde

Kerkblad

91e jaargang nr.5

Mei 2024



bruna

ERKENDE BOEKHANDEL

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort
Tel. 023-5716033 - Fax 023-5716540

Ook voor officiële pasfoto's

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasings | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c

Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur

di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)



BLOEMSIERKUNST

J. Bluijs

*De specialist
in al uw
bloemwerken*

Hallestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.: 023 - 571 20 60

Kerkdiensten, ook via Kerkomroep.nl

Bijdrage collecten kunt u storten op de bankrekeningnummers:

Diaconie: t.n.v. DIAC. PROT. GEM. ZVT, NL 97 ABNA 0565 729 780

Kerk: t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

NL61INGB 0000089908



Donderdag 9 Mei 10.00 uur Hemelvaart

Voorganger Ds. P.J. Vrijhof
Organist Dhr. M. van Vuure

Zondag 12 Mei 10.00 uur

Voorganger Ds. N. Paap
Organist Dhr. W. Stroman

Zondag 19 Mei 10.00 uur Pinksteren

Voorganger Ds. P.J. Vrijhof
Organist Dhr. M. van Vuure

Zondag 26 Mei 10.00 uur

Voorganger Dr. K.E. Bras.
Organist dhr. W. Stroman

Zondag 2 Juni 10.00 uur

Voorganger Ds. P.J. Vrijhof
Organist Dhr. A. Woudenberg

Zondag 9 juni 10.00 uur

Voorganger Ds. W. Westerveld
Organist Dhr. W. Stroman

Viering in Nieuw Unicum

Zaterdag 25 mei om 10.30 uur. Voorganger Diaken Gert Jan van der Wal

Kerkdienst in de Bodaan

Maandag 3 juni om 15.30uur. Voorganger ds. John Vrijhof

Kerkdienst in Huis in de Duinen

Maandag 13 mei om 16.00 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

Taizé dienst

Vrijdag 3 mei om 19.00 uur in de Protestantse Kerk

Agenda

Woensdag 15 mei	9.30 uur	Moderamen in Consistorie
Woensdag 29 mei	9.30 uur	Kerkenraad in Consistorie
Zondag 20 mei	15.00 uur	Classic Concerts , Klassiek gitaar recital Sanel Redzic

Opname in het ziekenhuis

De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan de predikant ds. John Vrijhof, tel. 06 1212 0218





Van de Dominee

Nee... geloof je nog?

Tot rond 1800 was de norm dat je geloofde. Tegenwoordig krijg je de verbaasde opmerking: Geloof je nog? Want geloven - zoals we dat vroeger deden - raakt langzaam maar zeker uit de tijd.

Een belangrijke oorzaak dat dat geloof "uit" raakte is, dat men nog steeds meent dat geloven slechts één poot heeft om op te staan namelijk, het beamen van een waarheidsclaim. En die veronderstelling is niet eens zo gek want het geloof uit mijn jeugd had inderdaad die sterke waarheidsclaim die je moest beamen. Al zei men daar wel bij - en dat is die andere poot - dat je geloof slechts bleek uit je handelen. Nu die ene poot - die van het beamen - rustte op de geopenbaarde waarheid. En de openbaring diende zich, steeds vaker vanaf 1800, te gaan verantwoorden als redelijk. Voor 1800 hoefde die verantwoording niet omdat alle wetenschap zich hoofdzakelijk baseerden op de klassieken. En voor het geloof was die klassieker de bijbel die zelfs gold als de waarheid van een hogere orde. Men noemde dat de "geopenbaarde waarheid".

Die op openbaring berustende waarheid herkent u misschien nog wel uit de uitspraak; twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen, want twee waarheidsclaims zullen altijd botsen. Dat botsen kwam weer omdat de bijbel helemaal niet geschreven was om te openbaren, maar om te verhalen, te verwoorden of te duiden. Echter door het te gebruiken als openbaring kwam men tot verschillende waarheidsclaims. Nu, vanwege die waarheidsclaims botsten geloofsgemeenschappen niet alleen met elkaar, maar sinds 1800, dus ook met de wetenschappelijke waarheidsclaims die zich vanaf 1800 baseerden op de rede en niet meer op de klassieken. En in die botsing, tussen geloof en rede, delfde dat, wat men benoemde als openbaring, keer op keer het onderspit.

Bij dat wat men uit de bijbel haalde werd nu steeds afgevraagd of het wel redelijk was en met het toenemen van onze kennis sneuvelde de ene na de andere waarheidsclaim; het ontstaan van de aarde, de aarde als middelpunt maar ook ethische zaken als slavernij doodstraf en ondergeschiktheid van de vrouw; alles werd getoetst aan de rede. En ook bij God werden vragen gesteld: waarom de God van de bijbel en niet die van een ander heilig boek?

Je kunt dat verlies van de waarheidsclaim op grond van die vermeende openbaring zien als een verlies maar ik zie het als een winst en een stapje vooruit. We raakten gelukkig het slaafs accepteren kwijt en werden nu uitgedaagd redelijk te handelen en te communiceren.

Bovendien door het loslaten van de waarheidsclaim op grond van openbaring, kwamen er ook minder conflicten in de kerk. Met de rede kom je namelijk verder in de dialoog dan met een onwrikbaar eigen gelijk. Veel mensen verlieten destijds juist vooral ook de kerk vanwege die vele conflicten.

De vraag is echter voor velen: kun je wel met rede geloven en zonder een openbaringsleer? Het antwoord is wat mij betreft; ja. Maar helaas willen de meeste religies juist géén afstand nemen van hun "waarheidsclaim op grond van openbaring" want het is ook een stukje inleveren van je macht en simpele duidelijkheid.

Met rede geloven kan, maar het vraagt wel om meer denkwerk. En het nadeel van dit denkwerk is dat het nooit klaar is en altijd weer open moet staan voor nieuwe kritiek en redelijkheid die weer ter harte genomen moet worden en dan weer vraagt om heroverwegingen. Of om het met een bijbels verhaal te zeggen: het blijft als wandelen over water. Dat wandelen over water is een Bijbelse voorstelling van wat geloven is.

Maar is geloven wel wetenschappelijk verantwoord? Ja en nee want er zijn meerdere wetenschapsterreinen vroeger aangeduid met alfa-, bèta- en gammawetenschappen. Tegenwoordig spreekt men liever over geestes-, exacte- en sociale- wetenschappen. Nu religie behoort niet tot de exacte wetenschap van meten en wegen. Religie behoort tot het doen en laten - het zijn en van betekenis zijn. In de verkondiging hoort u mij dan ook vaak dit onderscheid - tussen hebben en zijn - maken.

Je zou kunnen zeggen het hebben behoord meer bij de exacte wetenschap en het zijn meer tot de sociale- en geesteswetenschappen.

Wanneer mensen dus menen dat je niet kunt geloven vanwege de wetenschap dan bedoelen ze die exacte wetenschap en laten ze de sociale en geesteswetenschappen buiten beschouwing.

En wat mij opvalt is dat de sociale en geesteswetenschappen - dus die wetenschappen die zich met het "zijn" bezighouden - dat die zich opvallend vaak bedienen van religieuze taal of visies die ook teruggaan op ons christelijk geloofsgoed. Logisch natuurlijk want dingen kwamen destijds in de bijbel omdat men ze toen redelijk vond. En natuurlijk dingen kunnen hun redelijkheid verliezen wanneer tijden en omstandigheden veranderen.

Wel moet erbij gezegd worden dat die religieuze taal geen bewijs of openbaring opleveren, maar taal over het "zijn" van de mens. Zo spreekt bijvoorbeeld Hanna Arend - een toonaangevende filosofe - over de nataliteit van de mens; De mens moet steeds opnieuw geboren worden. Maar ook een belangrijk thema is "het zijn in de tijd" (Heidegger) en onze beperkingen in ons waarnemen (Kant). En een ander belangrijk thema is ons, zich uiten in verhalen die geen logica kennen; die een rede opleveren die de rede niet kent (Pascal) vanwege een geraaktheid, betekenis en zin. En wat is ons denken en bewustzijn en hoe communiceert dat met onze buitenwereld? Kortom, bij deze zaken komt religie en geloof naar voren en herkennen wij onze religieuze teksten.

Tenslotte, er is soms weinig nieuws onder de zon. De Schriftgeleerden kwamen ook steeds met hun waarheidsclaim op grond van teksten en Jezus kwam steeds met een rede: handel uit liefde en bewogenheid voor de minsten. En die liefde en bewogenheid werden de basis van de kerk. Sterker nog in dat handelen ontmoet je God zegt Jezus. Dat levert misschien geen informatie. Maar geloof berust ook niet op informatie maar op handelen uit redelijk vertrouwen.

Met vriendelijke groet
John Vrijhof

GEDICHT

Pinksteren

Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten,
Gij zijt niet ver van ons vandaan gegaan.
En zelfs voor ons, die U zo vaak vergaten
Blijft elke dag Uw hart wijd open staan.

Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen,
En dat wij tastend door het donker gaan;
Gij weet nog vóór ons spreken ons bedoelen,
Als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan.

Ons leven is toch veilig in Uw handen?
Het is toch waar, dat Gij nog wond'ren doet?
Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden,
Luid roept in ons de stem, Heer, van Uw bloed.

Door onze handen zegent Gij de mensen,
Door onze mond spreekt Gij Uw troostend woord,
Door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen,
Door ons gebed trekt G'overwinnend voort!

Nel Benschop



Lied van mei, Lied 692 “Wij wachten op de Geest beloofd”

Refrein:

Wij wachten op de Geest beloofd
de Geest van kennis, hulp en troost.
Kom Geest van God, daal in ons neer.

1. Wij wachten op de Heilige Geest,
als wind die waait waarheen zij wil,
die komt en gaat en ons vervult.
Kom Geest van God, waai alles schoon.

2. Wij wachten op de Heilige Geest
als krachtig, dansend vlammenspel
dat loutert, reinigt en herschept.
Kom Geest van God en vuur ons aan.

3. Wij wachten op de Heilige Geest
als duif die hart en ziel doorstraalt
wanneer zij zilver in ons daalt.
Kom Geest van God, zo vederlicht.

4. Wij wachten op de Heilige Geest
als wijsheid die ons inzicht geeft
in wat er diep in mensen leeft.
Kom, Geest van God, geef goede raad.

In “iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied:

Wachten op de Geest is het refrein in dit Pinksterlied van Nederlandse bodem. Wij wachten op de Geest die is beloofd – maar het is toch al Pinksteren geweest? Waarom dan nog wachten en bidden ‘Kom, Geest van God, kom!’? Omdat wachten v erwachten is. Jouw geloof, jouw kerk, jouw leven: het is nooit jouw project.

Als het wel zo zou zijn, dan zouden we beter af zijn als we meer ons best zouden doen. Dan zou geloof opgaan in plichten en geboden. Dan zou er in het Evangelie staan: je moet gaan en mijn getuigen zijn. Maar er staat geschreven: ‘De Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal(...)over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn’ (Joh. 15: 26-27).

Dat maakt nogal verschil.

Die belofte wil elke dag weer waar worden in ons leven.

Hoe? Je kunt je handen openen en bidden.: ‘Kom Geest van God, Geest van kennis, hulp en troost.’ Je kunt dit lied zingen en geloven dat het spel van de Geest ook jou loutert, reinigt en herschept. God zelf is in het spel. Als je niet op hem wacht, bouw je je eigen koninkrijk, leef je uit eigen kracht. Dat kan goed gaan, maar op den duur raak je uitgeput en buiten adem. De Geest van God komt en gaat en vervult ons met God zelf (strofe1). Met minder kunnen we niet toe.

Van de voorzitter

Op woensdag 17 april heeft de kerkenraad vergaderd. Hieronder vindt u een beknopt verslag.

Vrijdag 19 juli start een pelgrimage vanuit onze kerk, John zal een korte meditatie verzorgen en Mariette en Ankie verzorgen het ontbijt.

De viering van het Heilig Avondmaal is verplaatst van 25 augustus naar 8 september, dit is tevens Startzondag.

Wat betreft de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen burgemeester, wethouder Bluijs en ds. John Vrijhof, Henk en Teun.

De uitkomst van dit gesprek willen wij met u delen tijdens een gemeentebijeenkomst. Het streven is dat het moderamen een datum hiervoor prikt en u met de brief van de solidariteitskas de uitnodiging hiervoor ontvangt. De monumentenwacht is langs geweest en heeft een aantal adviezen gegeven. Verder werd de jaarrekening van de diaconie onder dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd.

Dan valt er zaterdag 6 juli iets te vieren: de kerk en het orgel bestaan 175 jaar.

Houdt u het volgende kerkblad in de gaten, daarin staat er meer hierover.

De zomeropenstelling gaat dit jaar wegens geringe belangstelling en bij gebrek aan vrijwilligers niet door. Wel zijn we zoals elk jaar met Open Monumentendag open.

Dan nog een dringende oproep: de kerkenraad is op zoek naar een opvolger voor de uitvoering van de Kerkbalans en voor de invulling van het Preekrooster 2026 en de daaropvolgende jaren. Wilt u meer informatie over wat deze functies inhouden neemt u dan contact op met Ankie.

Yvonne

Vanuit de diaconie

Binnenkort gaan we weer vergaderen met onze diaconale partners. Oog en oor hebben voor alle noden in ons dorp, dat is ons gezamenlijke doel.

Toch hebben we ook u nodig, niet alleen financieel, maar ook uw oren en ogen. Het blijkt soms voor mensen moeilijk om te vragen om hulp. Hoe fijn is het dan als je iemand hebt die vraagt red jij het allemaal wel? Het zit hem in het stukje aandacht, de knowhow welke hulp er ingezet kan worden. Dat is de kracht van onze samenwerking.

De komende maand zullen we collecteren voor:

5 mei diaconie algemeen

12 mei stille hulp

19 mei diaconie algemeen

26 mei vakantie-week

2 juni diaconie algemeen

Uiteraard kunt u ook uw gift overmaken over het doel. Het rekeningnummer vindt u elders in het kerkblad.

De diaconie

DIACONIE

Het banknummer van de diaconie is: NL 97 ABNA 0565 729 780

Rekening op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT.

Bij stortingen graag doel vermelden: zoals Bloemfonds, Diaconie, Zending of doel van de zondagse collecte.

ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort (Kerkbalans)

IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789

ING nummer t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL61 INGB 0000089908

ING nummer Protestants Kerkblad Zandvoort: NL74 INGB 0003534532

ING nummer Solidariteitskas: Kerkelijk Bureau NL12 INGB 0000478305

Feest rond het Knipscheer-orgel van Zandvoort

In 2024 is het 175 jaar geleden dat het Knipscheer-orgel van Zandvoort werd gebouwd. Nu prijkt boven op het orgel in gouden letters het woord: "GESCHENK" En dat klopt: Een zekere heer Santhagens, persoonlijke vriend van de toenmalige predikant dominee Swalue had een bedrag van 4500 guldens geschonken voor de bouw van dit orgel. Helaas heeft de heer Santhagens de ingebruikname niet meer mee kunnen maken: Hij overleed kort voor die tijd.

De functie van dit orgel is in feite het begeleiden van de kerkzang.

Maar.... Het orgel is niet bedoeld voor uitsluitend kerkelijk liturgisch gebruik.

Naast het begeleiden van kerkgezang kan een orgel nog veel meer!

Complete bibliotheken zijn er vol geschreven met niet-kerkelijke, wereldse orgelmuziek vanaf de middeleeuwen tot nu aan toe.

En zo ligt de nadruk van deze jubileumconcerten op de veelzijdigheid van het instrument. Die veelzijdigheid komt tot z'n recht in de volgende vier concerten:

Zaterdag 6 juli 2024 aanvang 15:00 uur: Presentatie Zandvoortse organisten Cees Verschoor en Willem Stroman in samenwerking met het "Haarlems koor Lokaal" o.l.v. Matthijs Broers. Thema: het orgel als zang begeleidingsinstrument, o.a. liedjes van, en over Zandvoort, maar ook een aantal delen uit de "Kleine orgel-messe" van Haydn. En om daarnaast een idee te geven hoe het orgel in vroeger eeuwen gebruikt werd als samenzang begeleidingsinstrument, klinkt tot slot van dit concert de Toccata over psalm 146 van Jan Zwart. Dit sluit af met het psalm zelf dat we allemaal gewoon lekker "uit volle borst" meezingen: Op dat moment komt de historie van het samen zingen met het Knipscheer-orgel weer heel even tot leven: Knipscheer als tijds capsule. Zo'n concert kan niet anders dan afsluiten met het Zandvoorts Volkslied. Overigens begint ieder concert met een korte improvisatie over "We gaan naar Zandvoort al aan de zee"

Zaterdag 13 juli 2024 aanvang 15:00 uur: Jazz op het orgel! Bert van den Brink, naast een heel bekende Jazzpianist dus ook een Jazz-organist: Vorig jaar gaf hij Jazz orgelconcerten o.a. in zowel de Grote-kerk, als ook in de RK St. Bavo kathedraal te Haarlem. En nu dus ook hier in de Zandvoortse Dorpskerk: Een absoluut uniek gebeuren.

Zaterdag 20 juli 2024 aanvang 15:00 uur: Andries Bogerd en David Strijbis. Twee studenten van het Koninklijk Conservatorium, Den Haag, en beiden eerste prijs winnaars van het prestigieuze "Duysschot orgelconcours" 2022-2023. In ieder geval klinkt het meest bekende orgelwerk ooit: De Toccata en Fuga in d van Joh.Eb. Bach.

Zaterdag 27 juli 2024 aanvang 15:00 uur: Willem Stroman, organist van o.a. de Protestante Kerk Zandvoort. Het orgel als veelzijdig speelinstrument! Willem begint met een korte inleiding met klank voorbeelden van de verschillende unieke mogelijkheden van dit jarige Knipscheer-orgel. Daarna komen zeer uiteenlopende stijlen aan bod: 17e eeuwse muziek van Jan Pzn Sweelinck, 20e eeuwse Franse muziek van Jehan Alain. En natuurlijk geen concert zonder Bach: Een heel luchtig middendeel uit een Triosonate. En tot slot een complete Orgelsonate van Mendelssohn. Deze 19e eeuwse muziek is het Knipscheer-orgel helemaal op het lijf geschreven en komt hiermee helemaal tot z'n recht.

Willem



Het Nederlands Bijbelgenootschap NBG

Het NBG bestaat tweehonderdtien jaar en is springlevend.

Op 29 juni 2024 bestaat het NBG 210 jaar. Twee-honderd-tien jaar! Het portret van een van onze oprichters, Pierre Chevallier, hangt in mijn werkkamer en herinnert mij aan onze eerbiedwaardige geschiedenis.

In de tijd van Chevallier moesten 'we' met paard en wagen de provincies in, boekendepots opzetten (veel daarvan zijn later doorgegaan als christelijke boekhandels), we zorgden dat er betaalbare Bijbels kwamen en we pakten ook het vertaalwerk op.

De Bijbel verandert mensen

De wereld is totaal anders, 210 jaar later. Maar de Bijbel is en blijft hetzelfde krachtige Woord.

De Bijbel verandert Mensen. Als God spreekt in je leven, gebeurt er iets. Je wordt bemoedigd, je wordt vermaand, je wordt op weg gestuurd, je wordt stilgezet, je moet juist aan het werk...

Alle leden, vrijwilligers en medewerkers die meedoen aan de missie, hebben die veranderende kracht van Gods boodschap voor de wereld wel op een of andere manier ervaren. En anno 2024 zijn er in Nederland en Vlaanderen meer dan 100.000 mensen die ons werk steunen, en werken er bijna 50 gemotiveerde medewerkers dagelijks aan de missie van het NBG in binnen- en buitenland. In 2024 zijn we nog even enthousiast aan het werk als in 1814. Op de manier van nu natuurlijk: passend bij wat mensen nu nodig hebben, en met middelen van nu.

Verjaardagscadeau?

Het mooiste verjaardagscadeau voor het NBG is: nog meer doen om de Bijbel dichtbij mensen te brengen! In Bangladesh, maar ook in Nederland en Vlaanderen!

Uw steun is en blijft van vitaal belang. En we willen dit jaar nog meer mensen bij onze missie betrekken. Zegt het dus voort! Het NBG is 210 jaar en springlevend, en we staan klaar om met nog meer mensen en steun ons werk voort te zetten.

Rieuwerd Buitenwerf
Directeur Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijgaand stukje komt uit de NBG-nieuwsbrief.

Hier in Zandvoort hebben we ook vele jaren een bestuur gehad van NBG-afdeling Zandvoort en Bentveld.

Zowel Lida als ikzelf, na elkaar, waren veel jaren voorzitter van de NBG-afdeling. Er waren in die jaren diverse keren ledenwerfacties voor het NBG in de kerk, bij de ingang was een Boekentafel met verschillende uitgaven van het Bijbelgenootschap. En er werden artikelen geplaatst in het Kerkblad.

Wim

<https://www.bijbelgenootschap.nl/doe-mee/>

U kunt doneren, schenken en nalaten.

De Bijbel raakt je.

Het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Dat wij de Bijbel op elk moment en in allerlei vormen beschikbaar hebben, is best bijzonder. In veel landen hebben mensen geen Bijbel. Omdat ze die niet kunnen betalen, of omdat er nog helemaal geen Bijbel in hun taal beschikbaar is. Daarom willen wij de Bijbel doorgeven: in binnen- en buitenland.

De Bijbel voor iedereen

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij. Dat doen we in Nederland, Vlaanderen, én wereldwijd. Bijvoorbeeld door het maken van betrouwbare vertalingen en door de Bijbel te verspreiden. Voor jong en oud.



**Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap**

