



Protestantse gemeente
Zandvoort

Geloof·Hoop·Liefde

Kerkblad

91e jaargang nr.8

September 2024



bruna

ERKENDE BOEKHANDEL

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort
Tel. 023-5716033 - Fax 023-5716540

Ook voor officiële pasfoto's

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses

Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten

Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c

Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur

di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)



BLOEMSIERKUNST

J. Bluijs

*De specialist
in al uw
bloemwerken*

Haltestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.: 023 - 571 20 60

Kerkdiensten, ook via Kerkomroep.nl

Bijdrage collecten kunt u storten op de bankrekeningnummers:

Diaconie: t.n.v. DIAC. PROT. GEM. ZVT, NL 97 ABNA 0565 729 780

Kerk: t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

NL61INGB 0000089908



Zondag 8 september 10.00 uur, Heilig Avondmaal en Startzondag

Voorganger Ds. P.J. Vrijhof

Organist Dhr. C. Verschoor

Zondag 15 september 10.00 uur

Voorganger Ds. L. Rasser

Organist Dhr. A. Woudenberg

Zondag 22 september 10.00 uur

Voorganger Ds. P.J. Vrijhof

Organist Dhr. C. Verschoor

Zondag 29 september 10.00 uur

Voorganger Ds. Th. B. Hop

Organist Dhr. W. Stroman

Zondag 6 oktober 10.00 uur

Voorganger Ds. P.J. Vrijhof

Organist Dhr. M. van Vuure

Zondag 13 oktober 10.00 uur

Voorganger Dr. K.E. Bras

Organist Dhr. W. Stroman

Viering in Nieuw Unicum

Zaterdag 28 september om 10.30 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

Kerkdienst in de Bodaan

Maandag 9 sept. en 7 okt. om 15.30uur. Voorganger ds. John Vrijhof

Kerkdienst in Huis in de Duinen

Maandag 16 sept. om 16.00 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

Taizé dienst

Vrijdag 6 sept. om 19.00 uur in de Protestantse Kerk

Agenda

Dinsdag 3 september	9.30 uur	Kerkenraad in Consistorie
Woensdag 4 september	19.30 uur	Zomeravondconcert Ruud Houweling, Singer-Songwriter
Zondag 8 september	10.00 uur	Startzondag
Zondag 15 september	15.00 uur	Classic Concerts, Princes Christina Concours

Opname in het ziekenhuis

De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan de predikant ds. John Vrijhof, tel. 06 1212 0218





Van de Dominee

Startzondag

Ieder jaar reikt de landelijke kerk ons weer een jaarthema aan. Dit jaar is het Thema "Als nieuw". En de ondertitel is: "Leven in het licht van Gods Koninkrijk".

Het Thema is er gekomen naar aanleiding van de visienota waarin we aangemoedigd worden verantwoording te nemen voor de medemens en de schepping, omdat de toekomst van God is.

Duidelijk wordt ook gemaakt dat met die toekomst het niet draait om een hiernamaals, maar om je in te zetten met geloof voor deze wereld. Deze wereld die we kunnen ervaren als een kostbaar geschenk.

Toch vind ik het thema "Als nieuw" wel wat vreemd klinken. De enige plek waar je dat hoort is in een werkplaats waar iets ouds gerepareerd is of in de tweedehands handel waar iets nog in zodanige staat is dat het "als nieuw" aangeprezen kan worden. Het zit hem in dat woordje "als" dat het laat klinken als "niet echt nieuw", het is eigenlijk oud, maar we hebben het weer wat opgepoetst en opgeknapt en het kan weer mee.

Dat we het woordje nieuw gebruiken is omdat in deze tijd nieuw klinkt als een aanbeveling. Maar we komen uit een tijd dat nieuw geen aanbeveling was. Het leven moest geleefd worden volgens oude principes en oude geschriften. En daar waar tegenzin was tegen vernieuwing hoor je het nog wel eens: vroeger was alles beter. Het is het idee dat de aarde langzaam aan het vervallen en afglijden is.

Over het nieuwe als aanbeveling dit. Jezus was degene die de Joodse religie wilde vernieuwen. Wilde Johannes de dooper het volk via een rituele wassing reinigen en weer aan het oude binden, Jezus wilde die wassing zien als een afsterving van de oude mens en het herboren worden van de nieuwe mens. Niet meer de wet die de mens met God verbindt, maar de liefde en de gein in het leven en elkaar maakt de verbinding met God.

En dan gein niet als mopje maar als attitude; een sfeer van plezierige verbondenheid die je, in en met elkaar kunt hebben, zodat ook wanneer er iets mis is, je het in gezamenlijkheid op gaat lossen omdat er natuurlijk ook altijd dingen mis kunnen gaan.

Jezus nam - net als in onze tijd - ook waar dat je de nieuwe generatie niet meer kon opzadelen met die oude vormen van religie en zegt dan ook "jonge wijn moet je niet in die oude zakken gieten" Hij bedoelde daarmee; je moet nieuwe ruimte geven aan de nieuwe generatie zodat zij de kans hebben volgens hun eigen inzicht goed te kunnen leven. Jezus beseft ook dat het oude en het nieuwe zouden gaan botsen. Na de uitspraak over die jonge wijn in nieuwe zakken, zegt Jezus; en natuurlijk zullen de ouderen zeggen dat die oude wijn toch beter is. En dat is natuurlijk ook zo; oude wijn is gerijpt en die heeft zich bewezen en de nieuwe kan zelfs totaal mislukken, door nooit te rijpen en oude wijn te worden. Maar alles gaat zeker verloren als je de nieuwe wijn niet in nieuwe zakken doet. De kans moet dus geboden worden.

Voor de kerk van Zandvoort breekt er nu een belangrijk jaar aan. Om in het voorbeeld te blijven, de oude wijn is bijna op. We hebben een Kana momentje nodig en we zoeken mensen die de watervaten willen vullen. De kerk zal Dorpskerk worden, beheert door een stichting die activiteiten gaat bieden voor een veel breder publiek dan de kerkgangers alleen. Er zijn al veel mooie plannen door het dorp en de kerkgemeente bedacht en een aantal die ook realistisch zijn en aansluiten bij onze visie; het moet Zandvoort iets bieden en verrijken en geen verdienmodel worden. Maar wat blijft bij deze transitie; we hebben mensen nodig die de dorpskerk weer "Als nieuw" willen maken. Let wel, we vragen niet om mensen die wonderen willen verrichten, maar we vragen om waterdragers, mensen die willen helpen om die transitie mogelijk te maken. Heeft u belangstelling? We komen graag even bij u langs om het een en ander toe te lichten.

Met vriendelijke groet
John Vrijhof

Bij het jaarthema "Als nieuw" is dit jaar ook een afbeelding.

Een kleurig beeld van een hart en handen met daarin een kroon getekend. De kroon is opgebouwd uit een kring van mensen die elkaar de hand geven.

Met vriendelijke groet,
John Vrijhof



Gebed

Heer, wij willen stil worden voor u,
de tijd nemen om vrij te worden van de vele dingen.
Wij vouwen onze handen open
en willen op horen bedacht zijn.
Breng onze ziel tot rust en stilte,
tot eenvoud en eenheid.
Wij verlangen naar uw aanwezigheid
om te kunnen leven als mensen die beeld zijn van u.
U bent de bron van ons leven.
U wilt ons geven wat van u uit gezien goed is voor ons.
Maak ons open voor wat u ons schenken wilt,
voor hoe u ons in deze stilte aanspreekt.
Wees met uw ademende Geest in ons.
Wek door de stille kracht van uw Geest
de beweging om deze dag in te gaan.
Dan zullen wij leven in gesprek met u
en de dingen van de wereld zien in het licht van uw heil.
U, onze God, komt de lof toe en de aanbidding,
u in wie alles tot rust komt, zin en doel vindt.

uit 'Help ons U te vinden'
101 nieuwe gebeden, PKN



Lied van september, Lied 747 "Eens komt de grote zomer"

1. Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

8. Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
Lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

In "iedere dag een nieuw begin" van Nienke van Andel, staat over dit lied:

Als kind kon ik weken lang uitzien naar de zomer. Want in de zomer was je vrij van school en dan gingen we met het gezin op vakantie naar Frankrijk. Een heerlijke tijd.

Maar aan al dat goede kwam een eind. Tegen vrienden op de camping zei je: 'Tot volgend jaar!' En dan kon het grote wachten gaan beginnen. Nog zoveel maanden en dan gaan we weer...

Dat vond ik wel moeilijk: dat de zomer niet eeuwig kon duren. En heel eerlijk gezegd kan ik daar nog wel eens van balen. Natuurlijk kan ik ook genieten van het 'gewone' leven thuis. Van mijn werk, van mijn gezin. En elk seizoen heeft zijn eigen charme. Dat moet ik wel erkennen.

Je kunt niet altijd op een hoogtepunt blijven. Soms wil je iets vasthouden, maar het glipt toch uit je vingers. Zo werkt het nu eenmaal in het leven.

Na zonneshijn komt weer regen. Na de zomer komt de herfst. Wat rijp is geworden, gaat rotten. Wat groen was, wordt bruin. Wat jong was, wordt oud. Een mens groeit op en takelt langzaam weer af. Alles moet mee in die beweging. Niets blijft zoals het was.

Wat kan ik soms verlangen naar een zomer die niet voorbijgaat. Naar een leven zonder verval. God wanneer?

Van de voorzitter

Na een zomer vol evenementen; 150 jaar kerk, knipscheerorgel en zomeravond concerten, gaat de kerkenraad weer verder op het ingeslagen pad: de toekomst van onze kerk. De brieven met de oproep om hulp bij enkele (belangrijke) taken hebben helaas heel weinig respons opgeleverd. Misschien heeft u niet gereageerd, omdat u dacht het kost mij te veel tijd, het is te ingewikkeld voor mij...ik vul maar iets in. We hebben echt uw hulp nodig! Mocht u twijfelen of een functie voor u geschikt is, gaat u dan het gesprek aan. En misschien is er dan meer mogelijk dan u denkt!

Denkt u nog maar eens aan het verhaal van de soepsteen. Als ieder zijn of haar ingrediënt bijdraagt wordt het een smakelijke soep, waar we met elkaar van kunnen genieten.

In de eerste week van september vergadert de kerkenraad weer en in het volgende kerkblad zult u hier een verslag van kunnen lezen.

Yvonne

Vanuit de diaconie

Begin september staat er een vergadering gepland met onze diaconale partners. Dan zullen de voorbereidingen rondom de Sinterklaas en Kerstactiviteiten op de agenda staan en een evaluatie van de zomeractiviteiten.

Binnen onze eigen gemeente starten de voorbereidingen voor Zondag Voleinding en de Kerstviering voor oudere gemeenteleden binnenkort weer. Verder houden we oren en ogen open voor noden in het dorp.

Om onze activiteiten en hulp mogelijk te blijven maken rekenen we op uw steun, deels middels de volgende collectiedoelen.

De komende maand zullen we collecteren voor:

- 15 sept bloemenfonds
- 22 sept diaconie algemeen
- 29 sept stille hulp
- 7 okt diaconie algemeen

De diaconie

DIACONIE

Het banknummer van de diaconie is: NL 97 ABNA 0565 729 780

Rekening op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT.

Bij stortingen graag doel vermelden: zoals Bloemfonds, Diaconie,
Zending of doel van de zondagse collecte.

ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort (Kerkebalans)

IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789

ING nummer t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL61INGB 0000089908

ING nummer Protestants Kerkblad Zandvoort: NL74 INGB 0003534532

ING nummer Solidariteitskas: Kerkelijk Bureau NL12 INGB 0000478305

Kabinet met carnavaleske persoons-verandering

In de debatten in de Tweede Kamer vlak voor het zomerreces kwam het regelmatig terug: uitspraken die als oppositielid gedaan waren, zouden als minister niet meer in de mond genomen worden. Piet de Jong stelt vragen bij die rolwisseling. En wat is de rol van kerken?

Voor wie weleens in een kerkdienst komt met een oudgereformeerde voorganger zal het een bekend 'loopje' zijn in de preek. Ik bedoel de uitschieter van de profeet Jeremia (13:23): 'Zal ook een Moorman zijn huis veranderen? Of een luipaard zijn vlekken?' (Staten vert.) Als jong mens hoorde ik vaak zulke preken. Na een diepgravende aanloop over de zondigheid en schuldigheid van de mens werd de vraag gesteld: kan ik nog iets doen? En dan kwamen de woorden van Jeremia als mokerslagen, dat bekering op eigen kracht onmogelijk is. 'Zal ook een Moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken? Zo min kan een mens die geleerd heeft kwaad te doen, – en wie is niet zo'n mens - goed doen.' Al had ik op een dorp waar ik opgroeide, nog nooit een luipaard gezien en ook geen mens met donkere huid; de boodschap was duidelijk: denk nooit dat jij zomaar jezelf veranderen kan.

Knetterneutraal

Sinds de start van het kabinet Schoof blijft dit woord van Jeremia maar in mijn hoofd ronddraaien. Een aantal ministers die in de afgelopen jaren in het kielzog van PVV-leider Wilders zich hard en kwetsend hadden opgesteld jegens migranten als de schuldigen van vrijwel alle problemen, vooral de mensen van de moskee en de Koran, beweerden bij de presentatie opgewekt dat zij zich veranderd hadden.

Die uitspraken die ze eerder gedaan hadden, zouden ze als minister niet meer herhalen. Nu zouden ze zich gedragen 'zoals een minister betaamt'. Ze zaten nu in een andere rol. In november was Wilders hun hierin al voorgegaan met behulp van de metafoor van een ijskast waarin vrijwel heel zijn partijprogramma zou worden ingevroren. Althans voorlopig!

De nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosman, volgde ook dit spoor. Ook hij nam geen afstand, laat staan dat hij excuus aanbood. Als voorzitter van de Tweede Kamer had hij een andere rol, zei hij, en zou hij zich

'knetterneutraal' opstellen. Op 4 mei ging het al bijna mis met Bosman maar op 1 juli, Keti Koti, kon hij niet op tegen Linda Nooitmeer, voorzitter van het comité. Ook de ministers Faber en Klever hadden bij de presentatie een andere jas aangetrokken. Ze lieten hun oude racistische acties en meningen als 'oppositieretoriek' achter zich, zeiden ze. Een andere jurk is een ander mens en ze wilden nu zo geaccepteerd worden. Maar of het zo eenvoudig is? Van jurk kun je snel wisselen, maar van persoon veranderen?

Zelfs voor beroepsacteurs is dat al moeilijk. Zij worden vaak gecast voor een rol dicht bij hun eigen persoonlijkheid. Dan nog moeten ze heel hard werken om zich die rol eigen te maken. Dat kan niet iedereen. Hooguit tijdens het carnaval, onder rooms-katholieken een heel populair en vrolijk feest.

Op afstand heb ik als protestant het feest hier en daar gadegeslagen, ook wel met respect. Vooral de rolwisseling en het zich daarin in- en uitleven, voelen als verleidelijk. Hoogtepunt is natuurlijk de rol van Prins Carnaval die zelfs even de sleutels krijgt van de burgemeester. Maar behalve tijdens carnaval is wisselen van persoon en rol doorgaans een lang traject.

Minister-president Schoof- *what's in a name*- schoof elke vraag terug naar het hoofdlijnenakkoord dat deze weken wordt uitgewerkt. Een idee van Pieter Omzigt. Hij heeft een onverwoestbaar geloof in afspraken op papier met handtekeningen.

Als dominee verbaas ik me over zoveel optimisme. Denk je dat iemand een ander mens kan worden door wat oude vodden af te gooien? Zelden waargenomen, alleen hier en daar door *amazing grace*. Want zo min een mens zijn huid kan veranderen of een luipaard zijn vlekken- zo is het mensen met vlekken onmogelijk te veranderen. Ook het akkoord zit er nu al vol mee.

Gered?

Ruim een miljoen mensen met een migratieachtergrond voelen zich als tweederangsburgers weggezet. Niet van de goeie kleur. Te veel donker op straat. Deze 'demografische ontwikkeling' moet gestopt worden? De ministers van 'fatsoenlijke partijen' schijnt het niet te deren, dat zij nu extreemrechts in Vak K geholpen hebben. Erop aangesproken is hun reactie steevast dat ze hun collega's niet willen 'recenseren'. Een nieuw woord voor bewust wegkijken.

En deze herfst komen de Amerikaanse verkiezingen. Wordt Trump opnieuw president en wat zal dat voor Europa betekenen? Zondag 14 juli werden we gewekt met het bericht dat er een aanslag op hem was gepleegd. Hij kwam er goed vanaf, en dat gunnen we de man natuurlijk. Wel zijn rechteroor. Hij kon

met nog meer performance zijn verhaal blijven uittoeteren, niet verlegen om enig iemand van de andere partij te recenseren. Hij niet.

‘God heeft me gered, heeft een doel met me’ zei hij ook al snel. Die zin werd in Amerika en in ons land onder christenen aan de rechterkant meteen dankbaar opgemerkt. Typierend zoals hij meteen naar zichzelf toe praatte. En dat nu niemand van die grote evangelisten tegen hem zei: ‘Mijnheer Trump, dit was een laatste waarschuwing van God! Stop met liegen en al die andere duistere praktijken en doe recht aan elk mens!’

Ik herinner me de verhalen van oudere gemeenteleden in de tijd dat ik in Duitsland dominee was, over de aanslagen op Hitler- ook altijd door de Voorzienigheid bewaard! Zijn toespraken in grote fabriekshallen hadden vaak als thema: als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden. Hij had brede steun van de conservatieve intellectuelen en van veel kerken. Leren we nu zo weinig van de geschiedenis?

Kan een mens zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken? Kan iemand die gewend is kwaad te doen, goed doen?

Gemist

In dit getij mis ik een heldere boodschap van kerken, synodes, bisschoppen, kerkleiders. Hebben we ons niet samen ingezet voor bed, bad en brood (ruim voor BBB een begrip werd)? Stellen we ons er nu voor garant als kerken? En voor de schoolmaaltijden? Hoeft in ons land niemand op straat te slapen?

Sinds 22 november is in onze kerken vooral gekozen voor afwachten, begrip, wal keert-schip-wensdenken. ‘Pieter Omzigt is niet gek.’ Een man een man een woord een woord.’ ‘Wilders zal zich wel voegen naar zijn nieuwe rol.’ Maar of een luipaard zijn vlekken kan veranderen?

Hoe ervaren migranten de afwezigheid van kerken? Het gaat mij niet om uitsluiting van PVV-aanhangers. Maar kunnen we als kerken duidelijk maken dat het gedachtegoed van dit kabinet op heel veel punten de toets van recht en gerechtigheid niet kan doorstaan? Het is geen kwestie van schuren, maar van niet deugen.

Overigens: het feest van carnaval duurt nooit lang, hooguit een week. En eindigt op Aswoensdag. Maar of we daar blij mee moeten zijn?

Piet de Jong is emeritus predikant in de PKN en was onder andere twintig jaar predikant in Rotterdam-Delfshaven, in de Oude of Pelgrimvaderskerk.

uit Woord & Dienst, aug. 2024

