



Protestantse gemeente
Zandvoort

Geloof·Hoop·Liefde

Kerkblad

91e jaargang nr.9

Oktober 2024



bruna

ERKENDE BOEKHANDEL

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort
Tel. 023-5716033 - Fax 023-5716540

Ook voor officiële pasfoto's

KUNSTGEBIT STUK?

U kunt bij ons terecht voor:

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak

Tand Prothese Zandvoort

Bakkerstraat 2c

Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur

di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)



BLOEMSIERKUNST

J. Bluijs

*De specialist
in al uw
bloemwerken*

Haltestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.: 023 - 571 20 60

Kerkdiensten, ook via Kerkomroep.nl

Bijdrage collecten kunt u storten op de bankrekeningnummers:

Diaconie: t.n.v. DIAC. PROT. GEM. ZVT, NL 97 ABNA 0565 729 780

Kerk: t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

NL61INGB 0000089908



Zondag 13 oktober 10.00 uur

Voorganger Dr. K.E. Bras

Organist Dhr. W. Stroman

Zondag 20 oktober 10.00 uur Herbevestiging

Voorganger Ds. P.J. Vrijhof

Organist Dhr. C. Verschoor

Zondag 27 oktober 10.00 uur

Voorganger Ds. N. Paap

Organist Dhr. W. Stroman

Zondag 3 november 10.00 uur

Voorganger Ds. J.W. Verwijs

Organist Dhr. W. Stroman

Zondag 10 november 10.00 uur

Voorganger Ds. P.J. Vrijhof

Organist Dhr. M. van Vuure

Zondag 17 november 10.00 uur

Voorganger Ds. A. Molendijk

Organist Dhr. W. Stroman

Viering in Nieuw Unicum

Zaterdag 26 oktober om 10.30 uur. Voorganger diaken Gert Jan v.d. Wal

Kerkdienst in de Bodaan

Maandag 18 november om 15.30 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

Kerkdienst in Huis in de Duinen

Maandag 14 oktober om 16.00 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

Taizé dienst

Vrijdag 4 oktober om 19.00 uur in de Protestantse Kerk

Agenda

Dinsdag 15 oktober	9.30 uur	Moderamen in Consistorie
Dinsdag 22 oktober	9.30 uur	Kerkenraad in Consistorie
Zondag 20 oktober	15.00 uur	Classic Concerts, Domstad Blazers Ensemble

Opname in het ziekenhuis

De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan de predikant ds. John Vrijhof, tel. 06 1212 0218





Van de Dominee

Eenzaamheid

Kort geleden kreeg ik een uitnodiging om een bijeenkomst over eenzaamheid bij te wonen. Een lastig en heel modern probleem. Waren we vroeger automatisch opgenomen in één of ander verband; dorp, buurt, familie, kerk of zuil.

Tegenwoordig stellen wij zelf de verbanden samen waarin we leven. We zijn niet meer vanzelfsprekend een onderdeel van ... (buurt, kerk, zuil, familie ...) maar wij bepalen en kiezen nu zelf waar wij onderdeel van zijn.

Een van de redenen waardoor er veel veranderde aan de verbanden waarbinnen wij leefden is onze mobiliteit en ons streven naar een geheel eigen individualiteit.

Bleven wij vroeger altijd wonen in de buurt waarin wij opgroeiden, tegenwoordig verlaten wij die buurt en als wij zelf de buurt niet verlaten dan de buurtgenoten wel. En zo kwamen we niet alleen meer los van onze buurt maar ook vaak van onze families en onze achtergrond.

Daarmee en daarnaast is ook onze individualiteit iets geworden dat veel meer in onze eigen handen ligt. Vormden we ons vroeger binnen een stabiele meer vanzelfsprekende groep - die dus ook groot deels onze individualiteit bepaalde - in deze tijd zijn het onze keuzen van scholing, werk en verenigingsleven, die onze individualiteit bepalen. We zijn daarmee veel veelkleuriger geworden en passen daarom ook niet zomaar meer in iedere groep. Het leven is daarmee prettiger geworden maar ook meer een opdracht geworden, we moeten er zelf aan werken. Het mooie van deze ontwikkelingen is dat we ons mooie groepjes vormen, die bij ons passen en waar wij inpassen met onze individualiteit.

Maar deze verbanden zijn wel veel kwetsbaarder dan de verbanden van vroeger, ze staan en vallen met onze vermogens ze in stand te houden. Een verband werkt zolang je er in past en jij het vindt passen bij jouw individualiteit en mobiliteit.

En omdat er in al die contacten nu zo veel van jezelf afhangt - jouw inzet en jouw individualiteit - is er constant ook het gevaar dat het verband instort.

Grote kans ook dat het instort omdat mensen je ontvallen en je dingen overkomen. Gelukkig zijn er steeds meer hulporganisaties die hier alert op zijn, maar helaas kampen die ook altijd weer met tijd- en geldproblemen. Maar de grootste hobbel ligt denk ik bij het langzaam vereenzamende zelf.

In eerste instantie merk je het niet, het is als bij het schemeren. Het gaat zo langzaam dat je het bijna niet opmerkt dat het donker wordt. Je hebt het net te laat door en het meest lastige is daarna ook toegeven dat je je autonomie - om te verbinden - verloren hebt en dat daarmee de eenzaamheid een deel van je leven is geworden.

Overkwam de eenzaamheid je vroeger dan was er altijd wel een buurtgenoot, een familie- of kerklid die je opzocht en je vertelde dat je gemist werd. Tegenwoordig niet meer, je moet zelf tot de erkenning komen dat de eenzaamheid is gaan schemeren en dat dat niet aan jou ligt maar simpelweg een modern verschijnsel is dat hoort bij deze samenleving en tijd. En vervolgens moet je het dan durven te benoemen en er actie op ondernemen. Want voor je het weet ga je jezelf niet meer de moeite waard of incapabel vinden om nog ergens deel van uit te maken. En het is natuurlijk ook een lastig proces om onderdeel te worden van een groep met zo veel verschillende achtergronden, maar het is denk ik wel de beste hersengymnastiek die je je kunt wensen en de beste verjongingskuur die er bestaat.

Met vriendelijke groet, John Vrijhof

Een kerststal

Vroeger was het als vloeken in de kerk; een kerststal of kerstboom in de Protestantse kerk. Nu moet er heel wat uitgelegd worden waarom men het toen niet vond kunnen, want tegenwoordig horen ze juist bij de kerk; waar anders kun je iets vernemen over al die achtergronden van kerst? Vorig jaar was er een grote tentoonstelling in het Raadhuis, dit jaar wordt de verzameling van Cees Roos bij ons in de kerk neergezet. De scholen zullen worden uitgenodigd om ook iets te vernemen van die stallen en bij gelegenheid zal ook Willem Stroman kerstliederen laten horen op het orgel.

De kerststallen hebben we dus al, maar graag zouden we ook wat hulp willen hebben om de mooie verzameling neer te zetten. Dus heeft u tijd of zoekt u de voorpret van kerst meld u dan aan.

Natuurlijk komen er dan ook bezichtigingsmomenten, waarbij een klein entree bedrag is voor het goede doel: verschillende samenwerkende hulporganisaties in Zandvoort willen mensen verrassen met een kerstattentie gemaakt door juttersgeluk. Heeft u belangstelling mail dan naar: croosje1@hotmail.com

Gebed

Heer,
Jezus Christus,
U bent de rode draad in mijn leven
waarop ik mij richt
als ik verdwaald ben.

Als een touw
dat voorkomt dat ik in de afgrond stort.
Soms sterk en onbuigzaam,
dat weer teder en kwetsbaar
als een draad in een spinnenweb.

Draden die mij omvatten,
optillen,
vastketenen,
maar niet beperken.

Ze geven me houvast,
maar zitten los genoeg
om me mijn eigen weg te laten gaan
die ik nooit alleen ga.

Heer, help mij,
laat die draad tussen U en mij
nooit breken!



Inge Gnau, 21, Duitsland
uit Opengaan, vijftig mogelijkheden
om je open te stellen
PKN

Lied van oktober, Lied 712 “Het jaar neigt zich tot stille groet”

1. Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.

2. Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan 't gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.

3. De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

4. en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

In “iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied:

Ieder mens maakt lichamelijke veranderingen door in het leven. In de puberteit bijvoorbeeld. Als tiener kun je je dan behoorlijk ongemakkelijk voelen. Je moet wennen aan je ‘nieuw lichaam’. Het is het begin van een vruchtbare periode in je leven. We noemen het ook ‘de bloei’ van ons leven. Aan die bloeiperiode komt een keer een eind. Bij vrouwen spreken we dan van de overgang. Veel vrouwen ervaren dat ook als een moeilijke periode en soms zelfs depressies.

In sommige culturen, bij veel indianenstammen bijvoorbeeld, wordt deze overgang juist gevierd met dans en andere rituelen, omdat men gelooft dat de vrouw een zekere rust en wijsheid over zich krijgt na deze periode. Ze wordt een wijze vrouw. Iemand met levenservaring, die met ontzag en respect behandeld wordt.

Dat de herfst begonnen is, betekent niet dat daarmee het verval is ingetreden. Nee, nu breekt de tijd aan van rust en volheid. Een goede tijd.

Herfst

*Met elk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij.*

*Met elk blad dat valt,
staan we scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.*

Jaap Zijlstra, liedboek, 712

Uitkomst wervingsactiviteit ambtsdragers en overige vrijwilligers

In de kerkenraadsvergadering van 5 juni 2024 is besloten om de lidmaten en vrienden van onze kerk een brandbrief te sturen. Na de voorbereiding zijn in juli circa 440 brieven bezorgd. In deze (brand)brief hebben wij aangegeven dat een aantal activiteiten volgend jaar niet meer kan worden uitgevoerd. En dat wij om die reden dringend op zoek zijn naar betrokken mensen die een taak op zich zouden willen nemen.

In deze brief hebben wij aangegeven dat er twee activiteiten zijn die in 2025 gaan stoppen als gevolg van het ontbreken/wegvallen van menskracht.

U als lezer van ons kerkblad, bent hiermee op de hoogte omdat ook u een brief van ons heeft ontvangen. Daarom vinden wij het gepast om u op de hoogte te brengen van de reacties van de ontvangers van de brieven.

Ter herinnering: In de brief is een oproep gedaan om invulling te geven aan een aantal taken, waarvan de eerste twee op dit moment het **meest urgent** zijn.

1. **Organisatie kerkbalans;** Toelichting: Zoals u weet wordt elk jaar de actie kerkbalans gehouden. Hierbij gaat het om een verzoek aan de leden om de jaarlijkse financiële bijdrage.
Meer informatie hierover is te krijgen bij Ankie.
2. **Invulling preekrooster;** Toelichting: het gaat hierbij over het invullen van het preekrooster voor 2026. Meer informatie hierover is te krijgen bij Ankie.

Vervolgens is uitbreiding gewenst bij de ambten van:

3. **Ouderling:** aandacht geven en een luisterend oor bieden aan onze leden, die daaraan behoefte hebben;
4. **Kerkrentmeester:** tezamen met de andere rentmeesters nadenken over de toekomst van ons prachtige kerkgebouw; Ook is behoefte aan uitbreiding van:
5. **Diaconaal medewerker:** op één zondag per maand – na afloop van de viering – het collectegeld bestemd voor de diaconie tellen en overhandigen aan de penningmeester. Tot slot zijn nog de volgende activiteiten genoemd zoals:
6. **Diverse activiteiten** waaronder: Het verzorgen van koffie na de dienst, gastvrouw/heer zijn voorafgaand aan de dienst. In samenwerking met de koster het periodiek schoonmaken van de kerkzaal, alsmede diverse werkzaamheden bij de hofploeg.

Het is nu ruim 2 maanden later en wij brengen u met dit berichtje op de hoogte van de reacties op de gevraagde hulp zoals omschreven in de verspreide brieven.

Er is slechts één positieve reactie binnengekomen op de functie van gastheer/gastvrouw. Vanzelfsprekend zijn wij blij met deze reactie, maar tegelijk zijn we zeer teleurgesteld en weten op dit moment niet hoe we nu verder kunnen.

Namens de kerkenraad, Yvonne

Van de voorzitter

In september heeft de kerkenraad weer vergaderd. Daar zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:

De komende evenementen startzondag, open Monumentendagen en het classic concert worden besproken. Het streven is ook om een jaargaranda te gaan opstellen. Om alle evenementen in de kerk helder te hebben.

Het moderamen doet verslag van het gesprek met ds. Peter Verhoeff de classis predikant. Die heeft het moderamen advies gegeven over de te volgen route m.b.t. de toekomst van de kerk en de prioriteiten.

Het college van diakenen meldt dat zij op donderdag 5 september een breed overleg hebben met meerdere Zandvoortse partners.

Op de brieven die in juni uitgestuurd zijn heeft een echtpaar gereageerd. Zij zullen benaderd worden. (zie bovenstaand schrijven)

Tot besluit worden de actiepunten doorgenomen.

Vanaf deze plek wil ik zeggen dat ik trots ben op een kleine kerkenraad die best nog veel werk verzet. Maar u zult door onze kleinschaligheid ook merken dat we soms met te weinig mensen zijn om zaken nog te kunnen uitvoeren.

Ik ben dan ook verheugd om u te mogen melden dat Hanneke zich bereid heeft verklaard een nieuwe termijn te aanvaarden.

Yvonne

Vanuit de diaconie

Begin september hebben we overleg gehad met onze diaconale partners in Zandvoort. We hebben besproken wat de activiteiten waren afgelopen zomer en wat er de komende periode op de agenda staat. Verder was één van de deelnemers bij een informatiebijeenkomst in Haarlem geweest. Zij zal proberen of ze kunnen aansluiten bij een volgend overleg.

Op de agenda voor de komende tijd staan o.a. : schoenactie en actie 5 december van de Speelgoedvijver, gevulde kersttas via ONS, kerstattenties en stille hulp in december.

Kortom veel dingen om mensen die het wat minder breed hebben een fijne december maand te geven.

We bespreken de zorg dat mensen soms niet om hulp durven te vragen. Dat het belangrijk is om met elkaar op signalen te letten en mensen b.v. de weg naar de voedselbank te wijzen.

Mocht u signalen van stille armoede opvangen laat u ons het dan weten.

De komende tijd zullen we collecteren voor:

7 okt diaconie algemeen

14 okt Kerk in Actie, noodhulp Oekraïne

21 okt diaconie algemeen

28 okt Nederlands Bijbel Genootschap

3 nov diaconie algemeen

U kunt natuurlijk ook uw gift overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. het doel. Het rekeningnummer vindt u elders in het kerkblad.

DIACONIE

Het banknummer van de diaconie is: NL 97 ABNA 0565 729 780

Rekening op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT.

Bij stortingen graag doel vermelden: zoals Bloemfonds, Diaconie, Zending of doel van de zondagse collecte.

De diaconie

ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort (Kerkbalans)

IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789

ING nummer t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL61 INGB 0000089908

ING nummer Protestants Kerkblad Zandvoort: NL74 INGB 0003534532

ING nummer Solidariteitskas: Kerkelijk Bureau NL12 INGB 0000478305
COLLECTEN/GIFTEN 30 juni t-m 30 september 2024

wekelijkse collecten		per bank ontvangen	
7-07-24	21,00	30-06-24	25,00
14-07-24	33,80	16-07-24	150,00
21-07-24	44,00	22-07-24	20,00
28-07-24	41,95	24-07-24	25,00
4-08-24	18,00	21-08-24	30,00
11-08-24	33,30	27-08-24	25,00
18-08-24	46,15	2-09-24	25,00
25-08-24	0,20	9-09-24	14,70
1-09-24	20,20	30-09-24	25,00
8-09-24	195,30		
15-09-24	51,90		
22-09-24	30,50		
29-09-24	17,00		
TOTALEN	553,30		339,70

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw giften.

Jaap, penningmeester

Op 8 sept is het collecte doel gewijzigd. Er is door voorzitter van de Diaconie vlak voor het begin van de dienst besloten de opbrengst van 8 sept beschikbaar te stellen (via GOFUNDME) aan een zoon van een kerkenraadslid, wiens meubelfabriekje door een hevige brand in vlammen is op gegaan.



Open Monumentendag zaterdag 14 september

Er kwamen ruim 80 mensen een kijkje nemen in de kerk.



Opkomen voor het individu

In een internationale katholieke vrouwenbeweging was het een terugkerende discussie: is individualisme nu goed of verkeerd? Protestantse kringen zullen die vraag in meer of mindere mate herkennen.

De kerk is immers een gemeenschap waarbinnen je iets met elkaar hebt, met elkaar deelt, waar je samen bent. Dat lijkt haaks te staan op individualisme. In 1960 schreef Valerie Saiving een artikel in *The Journal of Religion*: 'The Human situation: A Feminine View.' Ze signaleerde een verschil tussen vrouwelijke en mannelijke ervaringen. Het gedachtegoed van de theologen Anders Nygren en Reinhold Niebuhr over zonde vatte ze samen als: de niet-gerechtigde bekommernissen van het ego voor eigenmacht en prestige. Daartegenover staat zelfopoffering als de ultieme liefde.

Maar deze omschrijving van liefde gaat uit van de mannelijke ervaring, schreef ze. Verleidingen voor vrouwen hebben minder te maken met trots en macht maar meer een ontkenning van zichzelf. Voor vrouwen is het gevaar juist dat ze zichzelf verliezen. Zichzelf wegcijferen, een ander volgen, lijkt in veel gevallen goed te zijn – maar altijd en overal?

Ik ben

Individualisme is niet hetzelfde als egoïsme. Het tegenovergestelde van individualisme is collectivisme. Volgens Wikipedia is individualisme het filosofische standpunt dat de gedachtegang en de rechten van het individu boven de gemeenschap van de ander worden geplaatst. Centraal staat het recht op zelfbeschikking – dat is dus ook het recht op zelfbeschikking van de ander. Maar moet je dan niet eerst weten wie je bent?

Komt iets als 'identiteit' wel voor in de Bijbel? Vroeg iemand onlangs. Jazeker!. Denk alleen maar aan de godsnaam: Ik ben die ik ben. Ook Jezus neemt, met name in het Johannesevangelie, vaak die twee woorden in zijn mond: ik ben. Theologe Maria de Groot wijdde daar een 'vrouwenstudie' aan: *Messiaanse ikonen* (Kampen 1988). Ook de vrouw in het Hooglied zegt dat: ik ben een roos (Hogl. 2:1). Zowel bij Jezus als bij haar is duidelijk dat 'ik ben' zeggen kwetsbaar is.

Degenen die zich in de Bijbel geroepen weten, stellen zichzelf niet in dienst van de gemeenschap maar in dienst van God. Dat maakt hen kwetsbaar maar het bemoedigd ook. De gemeenschap is echter niet buiten beeld. Maria de Groot verbindt beide al ze in een interview in *Trouw* (13 juli 2024) spreekt over de basis om zelfbewuste keuzes te maken. Het gaat er de om 'of je trouw bent aan jezelf, aan wat je als opdracht hebt. Volgens mij is die opdracht een gemeenschappelijk doel. Het heeft niet zoveel zin om je alleen voor jezelf af te vragen: wat is nou het doel van mijn leven? Het gaat om de gemeenschap, de mensheid, de vervulling, de voltooiing van het aardse leven. Of de *Tikoen Olam*, in het Hebreeuws: het herstel van de wereld.'

Verleiding

Je zou kunnen zeggen dat in bijbels opzicht mensen de individuele keuze kunnen maken om zich tegen de gemeenschap te keren, juist vanwege degenen wier rechten worden geschonden. Maar dat is iets anders dan afstand nemen van de eigen persoonlijkheden of van de eigen wil. Het is wel afstand nemen van verleidingen als geld, macht en aanzien. Helaas is vrouwen te vaak beleerd dat ze aanzien krijgen als ze volgzzaam zijn.

Een bekende uitspraak luidt: brave meisjes komen in de hemel, brutale meisjes komen overal. Over de hemel weet ik niet zoveel. Maar dat juist brutale meisjes in de Bijbel gekomen zijn, staat vast!.

Joanne Seldenrath
Woord & Dienst, augustus 2024



