



Protestantse gemeente  
Zandvoort

Geloof·Hoop·Liefde

**Kerkblad**

91e jaargang nr.10

November 2024



# bruna

ERKENDE BOEKHANDEL

**Bruna Balkenende**

Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort  
Tel. 023-5716033 - Fax 023-5716540

Ook voor officiële pasfoto's

## KUNSTGEBIT STUK?

**U kunt bij ons terecht voor:**

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses

Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten

Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

*Behandeling volgens afspraak*

**Tand Prothese Zandvoort**

Bakkerstraat 2c

Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur

di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)



BLOEMSIERKUNST

# J. Bluijs

*De specialist  
in al uw  
bloemwerken*

Haltestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.: 023 - 571 20 60

## Kerkdiensten, ook via [Kerkomroep.nl](http://Kerkomroep.nl)

**Bijdrage collecten** kunt u storten op de bankrekeningnummers:

Diaconie: t.n.v. DIAC. PROT. GEM. ZVT, NL 97 ABNA 0565 729 780

Kerk: t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

NL61INGB 0000089908



<b>Zondag</b>	<b>10 november</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Heilig Avondmaal</b>
Voorganger	Ds. P.J. Vrijhof		
Organist	Dhr. M. van Vuure		
<b>Zondag</b>	<b>17 november</b>	<b>10.00 uur</b>	
Voorganger	Ds. A. Molendijk		
Organist	Dhr. W. Stroman		
<b>Zondag</b>	<b>24 november</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>Zondag Voleinding</b>
Voorganger	Ds. P.J. Vrijhof		
Organist	Dhr. A. Woudenberg		
<b>Zondag</b>	<b>1 december</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>1<sup>e</sup> Advent</b>
Voorganger	Ds. J.A.J. Seeleman		
Organist	Dhr. C. Verschoor		
<b>Zondag</b>	<b>8 december</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>2<sup>e</sup> Advent</b>
Voorganger	Ds. P.J. Vrijhof		
Organist	Dhr. W. Stroman		
<b>Zondag</b>	<b>15 december</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>3<sup>e</sup> Advent</b>
Voorganger	Mw. Ds. M. Gehrels		
Organist	Dhr. C. Verschoor		

### Viering in Nieuw Unicum

Zaterdag 30 november om 10.30 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

### Kerkdienst in de Bodaan

Maandag 18 november om 15.30 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

### Kerkdienst in Huis in de Duinen

Maandag 11 november om 16.00 uur. Voorganger ds. John Vrijhof

### Taizé dienst

Vrijdag 1 nov. en 6 dec. om 19.00 uur in de Agathakerk



**Van de Dominee**

## **Het einde van het kerkelijk jaar**

Het kerkelijk jaar loopt niet gelijk aan het kalenderjaar. En heeft ook andere “sentimenten” als het kalenderjaar. Het kalenderjaar kent de 4 jaargetijden, die we plakken aan onze sentimenten. En het kerkelijk jaar kent andere “seizoenen” en dus andere sentimenten.

Het kerkelijk jaar begint met het seizoen van verwachten (advent), afgesloten met kerst, dan komt het seizoen van bezig zijn met het tekort en het lijden (de 40 dagen tijd), afgesloten met het paasfeest, dan komt het seizoen van het nieuwe leven (50 dagen tijd) afgesloten met het pinksterfeest, dan volgt de vrije periode en dan sluiten we het kerkelijk jaar in november - vanaf Halloween (betekend- de avond voor Allerheiligen) - af met lezingen over de eindigheid en gedenken we op de laatste zondag onze overleden gemeenteleden.

Bij die eindigheid lezen we in de maand november stukjes uit de bijbel die gebeurden rond de verwoesting van de tempel, de verdrijving van de Joden uit Israël en de christenvervolging bij het ontstaan van het christendom.

Maar bij het lezen van die stukjes overkomt veel lezers iets vreemds. Het vieren en overdenken slaat om van bezinning op wat was en nog zeggingskracht naar voorspelling. En daardoor verliezen deze stukjes aan kracht om eens nuchter na te denken over eindigheid in deze tijd. Een denken dat weer overgaat in advent en afgesloten wordt met kerst, de komst van Christus.

Nu moet ik toegeven de stukjes over de eindigheid zijn zo goed geschreven dat ieder tijd wel iets van zichzelf daarin herkend. Maar zoals alles in de bijbel het zijn stukken die je moet plaatsen in hun tijd en stukken om te inspireren.

Zoals niemand geloofd dat Jezus komende kerst weer echt opnieuw geboren wordt, zo ook moet niemand geloven dat die rampen - die slaan op toen - nu weer opnieuw aanstaande zijn.

Wat je slechts moet beseffen dat iedere generatie verwoesting, rampen, oorlogen en catastrofes kent die je overkomen, die je te lang duren en die elkaar opvolgen.

En die stukjes bevatten ook nog veel symboliek. En het aardige van symboliek is dat ze verwijst, maar naar wat. Het meest misbruikte teken is het getal van het beest. Sloeg destijds op Keizer Nero (de letters vormen namelijk ook de cijfers in het Jiddisch zie dat nog terug in een joetje en een meier voor respectievelijk 10 en 100). Ga je het gebruiken als voorspelling dan wordt het propaganda.

Bijvoorbeeld tegen de Paus, Adolf Hitler, Bill Gates, Ronald Wilson Reagan, de glaspiramide van het Louvre, de computer, de streepjes code op de artikelen die we kopen, en VISA card, alles wat wereldwijd wordt georganiseerd: VN, betaalkaarten, banken, Procter & Gamble etc. etc. Maar let wel het getal kan ook slaan op Joost van den Vondel, Sherlock Holmes, Hoenderloo, spiraaltje, kijkcijfers en lantaarnpaal etc. Maar je moet wel minimaal 6 letters bij elkaar sprokkelen om dit getal van het beest te kunnen krijgen.

Het is dus niet alleen niet juist de bijbel als voorspellingen boek te gebruiken, maar ook gevaarlijk, je kunt het als propaganda inzetten. In alle tijden gaat het slecht en zijn er onoverkomelijke problemen. En in alle tijden is er wel een rekensommetje te maken dat uitkomt op 666. Er is zelfs een computer programma dat berekend of dat getal verstopt zit in een naam - al of niet voorzien van titels en doopnamen.

Maar hoe dan die "dit is het einde" teksten uit de bijbel te lezen? Als informatie over toen en niet nu. Het werd slechts geschreven en doorgegeven omdat men er toen doorheen gekomen was of er een weg in gevonden had. En hun moedige gevecht is een inspiratie voor nu: wanhoop niet, maar zet je in voor het goede. Constateer dus dat alle tijden slechten tijden kennen die als begin van het einde wordt beleefd en laat het er daarom ook niet bij zitten, maar blijf het goede doen. Geloof ook vooral niet de messiasen die altijd in dit soort tijden opkomen, mooie praatjes en zondebokken, maar zonder daden of die de onoverkomelijke problemen aanpakken zonder goede daden. En natuurlijk het goede doen kost ons wat en laten we die kosten rechtvaardig delen.

Met vriendelijke groet, John Vrijhof

### **Opname in het ziekenhuis**

De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan de predikant ds. John Vrijhof, tel. 06 1212 0218



## Gedicht

Wie wandelt, wandelt nooit alleen.  
altijd zijn er wel vogels,  
altijd de wind  
of de waterstromen,  
de bronnetjes soms  
of passanten.

Altijd zijn er de bomen  
en de wolken die je groeten  
of de strakke, blauwe hemel.  
en de zijwegen en kruispunten  
die vragen om een keuze.

Altijd zijn er je gedachten  
die meetrekken als engelen  
of als duivels, die je plagen.  
Alleen wandelen bestaat niet.

Wandelen brengt je ook altijd weer  
op je innerlijke weg  
en brengt je thuis.

Marinus van den Berg



## Lied van november, Lied 6 “Heer, toon mij uw genade”

1. Heer, toon mij uw genade,  
straf mij niet naar mijn daden,  
ik was in kwaad verblind.  
Komt mij uw hand kastijden,  
sla mij met medelijden  
als uw weerspanning kind.

2. Ik word verteerd door vrezen,  
o Heer, kom mij genezen,  
mijn hart is droef en bang.  
hoe lang al zijn de nachten  
één luisteren en wachten?  
Ach Here, tot hoe lang?

3. Keer weder, red mijn leven!  
Wil mij toch uitkomst geven:  
uw goedheid is zeer groot.  
Want wie kan U gedenken,  
wie kan U ere schenken  
in 't donker van de dood?

4. De slaap is mij ontnomen,  
ik laat mijn tranen stromen  
in nachten van verdriet.  
Hoe lang moet ik aanschouwen  
die steeds mijn ziel benauwen?  
O Heer, verlaat mij niet!

### In “iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied:

In deze mooie psalmberijming van Muus Jacobse komt duidelijk naar voren hoe wanhopig de dichter is. Hij is bang en verdrietig en weet niet meer waar hij het zoeken moet. Zo’n overweldigend verdriet maakt iedereen weleens mee in het leven.

Een moment dat alle houvast wegvalt en het nooit meer licht lijkt te worden. Hoe ga je daarmee om? Durf je op zo’n moment om hulp te vragen? Durf je aan je vrienden en familie te vertellen dat je niet meer weet hoe je verder moet? Durf je je verdriet, je boosheid en je angst bij God neer te leggen?

Van oudere mensen hoor ik nogal eens dat ze bang zijn dat dit niet ‘mag’; dat het een zonde is om al dat lijden bij God te brengen. Dat het je plicht is om dankbaar te zijn. Ik antwoord dan meestal dat ik erop vertrouw dat God weet dat verdriet zo alomvattend kan zijn dat er even nergens anders ruimte voor is. Dat was al zo bij de psalmisten, en dat is tegenwoordig niet anders.

Het belangrijkste is dat je in al je verdriet onthoudt tot wie je je mag richten: ‘O Heer, verlaat mij niet!’

Dan ontstaat er na enige tijd weer ruimte voor andere dingen: voor dankbaarheid, voor lofzang, voor je medemens.

## Van de voorzitter

De kerkenraad heeft weer vergaderd in oktober. Hieronder vindt u een beknopt verslag van wat er is besproken.

Hoe graag we zoals in het verleden een autorijdienst zouden willen hebben, blijkt dit met ons huidige vrijwilligersbestand niet haalbaar. De regiorijder of kerkomroep lijken de enige oplossing.

Wat betreft de toekomst van de kerk wordt er hard gewerkt, maar zijn er nog zoveel zaken die uitgezocht moeten worden dat we u hierin nog niet mee kunnen nemen. We weten dat er dingen zullen moeten veranderen, maar hoe en wat precies is nog in de verkennende fase. In het voorjaar van 2025 hopen we u in een gemeentebijeenkomst mee te nemen in alle plannen.

Dan nog het verheugende bericht dat ds. Nico Paap, emeritus en voormalig plaatsgenoot, heeft aangegeven om de preekvoorziening over te nemen van Ankie. Heel fijn Nico!

De verhuur zal op den duur worden overgenomen door Maaïke, ook heel fijn Maaïke!

Voor het dienstrooster zou het fijn zijn als er nog mensen zijn die het gastvrouw/gastheerschap op de zondag op zich willen nemen evenals mensen die willen toetreden tot de koffieploeg.

Helaas heeft nog niemand zich gemeld om de kerkbalans over te nemen van Ankie. Waar volgens mij vooral computervaardigheid van belang is.

Binnen de kerkenraad heb ikzelf aangegeven i.v.m. mijn nieuwe functie op mijn werk het voorzitterschap te gaan delen met de vice voorzitter Henk Borger.

Yvonne

## Vanuit de diaconie

Op 31 oktober hebben we overleg met onze diaconale partners in Zandvoort. In het volgende kerkblad vindt u hiervan een verslag.

Op de agenda van de diaconie zelf staat: Zondag Voleinding, de schoenactie voor de Speelgoedvijver (u kunt vanaf zondag 17 november uw bijdrage weer storten in de schoen in de kerk of op de rekening van de diaconie o.v.v. schoenactie), kersttenties voor 75+ gemeenteleden en stille hulp in december.



Met Zondag Voleinding willen we naast de mensen staan die een geliefd medemens familie of vriend verloren hebben. Mensen mogen zich gezien weten, we hopen hen een stukje troost te bieden.

Verder staan er veel dingen op het programma om mensen die het wat minder breed hebben een fijne december maand te geven.

**De komende tijd zullen we collecteren voor:**

3 nov diaconie algemeen

10 nov diaconie algemeen

17 nov Speelgoedvijver

24 nov diaconie algemeen

1 dec Stem in de Stad

U kunt natuurlijk ook uw gift overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. het doel. Het rekeningnummer vindt u elders in het kerkblad

De diaconie

**DIACONIE**

**Het banknummer van de diaconie is: NL 97 ABNA 0565 729 780**

Rekening op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT.

Bij stortingen graag doel vermelden: zoals Bloemfonds, Diaconie, Zending of doel van de zondagse collecte.

ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort (Kerkbalans)

IBAN nummer: NL22 INGB 0000042789

ING nummer t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL61INGB 0000089908

ING nummer Protestants Kerkblad Zandvoort: NL74 INGB 0003534532

ING nummer Solidariteitskas: Kerkelijk Bureau NL12 INGB 0000478305

## Voorgangers komen niet uit de lucht vallen

### Giel Schormans legt uit waarom de Protestantse Kerk een Roepingenzondag heeft ingesteld. Dienaar des Woords worden spreekt niet vanzelf...

Heb je er zelf weleens over gedacht om predikant te worden? Van aanstaande predikanten, jonge studenten of zij-instromers hoor ik vaak dat de weg naar het predikantschap met die vraag begonnen is. Iemand zag het jou blijkbaar doen. Aanvankelijk landde die vraag niet (IK? Dominee?!) maar die liet jou toch ook niet los.

De vierde zondag van Pasen (volgend jaar op 11 mei 2025) is door het moderamen van de Generale Synode aangemerkt als Roepingenzondag. Voorgangers en kerkenraden worden opgeroepen om deze zondag aandacht te besteden aan het onderwerp 'roeping' en te bidden om nieuwe predikanten en andere geschoolde werkers in de kerk. De Protestantse Kerk sluit hiermee aan bij een oecumenische traditie. Ook de Rooms-Katholieke Kerk en de Kerk van Engeland houden op deze zondag hun Roepingenzondag.

### De werkers

Waarom een roepingenzondag? De concrete aanleiding is het tekort aan predikanten en kerkelijk werkers dat zich aftekent. Lange tijd leek de afname van het aantal gemeenten en voorgangers gelijke tred te houden maar gemeenten blijken gelukkig veerkrachtiger dan gedacht. Enkele cijfers: 1 januari 2024 telde de Protestantse Kerk 1850 gemeenten en 1390 gemeentepredikanten. 52% van de predikanten is 57 jaar of ouder en gaat binnen tien jaar met emeritaat (pensioen).

De instroom van nieuwe predikanten is beperkt. En ook al heeft de synode onlangs besloten het ambt van Dienaar des Woords open te stellen voor hbo-theologen en kerkelijk werkers met sacramentsbevoegdheid, die aantallen zijn te klein om het tekort op te vullen. Kortom: de kerk heeft mensen nodig die zich door Christus geroepen weten om de gemeente voor te gaan in geloof, hoop en liefde.

In deze tijd is dat niet meer een vanzelfsprekende keuze (als het dat al ooit was). Het is meer dan motivatie of ambitie, het heeft te maken met aanspraak, iemand die je roept. Maar hoe “werkt” dat? En hoe herken je dat? Vaak geleidelijk, soms plotseling en onomkeerbaar, maar altijd met de belofte: Ik ga je voor. Roepingenzondag is daarmee allereerst een oproep tot gebed of de Heer van de oogst zelf nieuwe werkers wil roepen in zijn wijngaard.

## In de wijngaard

De zondag is ook de oproep om als predikant of kerkenraad tijdens de eredienst of de catechese iets te vertellen over het prachtige en eervolle ambt van Dienaar des Woords. En de vraag eens opwerpen. ‘Heb jij er weleens over nagedacht om predikant of kerkelijk werker te worden?’

Want voorgangers komen niet uit de lucht vallen. En - spannende vraag – als er nooit iemand uit je eigen gemeente voorganger is geworden, wat zegt dat dan? Daarmee is Roepingenzondag een goede gelegenheid om het thema roeping expliciet aan de orde te stellen.

Voorgangers hebben de roeping de gemeente te dienen, de gemeente is op haar beurt geroepen die roeping hoog te houden en praktisch mogelijk te maken. Heel concreet kan dat bijvoorbeeld door studenten theologie uit de eigen gemeente financieel te ondersteunen bij deze lange en daarmee kostbare studie.

Ds. Giel Schormans is als predikant voor het beroepingswerk werkzaam bij de Dienstenorganisatie. Hij adviseert proponenten, predikanten en vacante gemeenten bij het beroepingswerk.

Uit: Woord & Dienst, september 2024



